

Nr. 246 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 21. maj 2019

Nøgleord: lad lys og kærlighed strømme ud gennem jeres aurafelt.

Godmorgen til alle. Vi kan jo fortsætte derfra, hvor vi kom til i går, og der talte vi om den gode vilje, og hvordan vi kunne få den til at fungere, og at god vilje er kærlighed i handling. Vi talte også om, at den gode vilje er det guddommelige, den kærlighed vi har inde i os selv. Så det vi skal lave i dag er et møde med vores indre liv, et møde med vores ophøjede bevidsthed. Der er ikke så mange mennesker, der bruger meget tid på at møde det fuldt bevidst, man er meget mere i sin dagligdags bevidsthed. Men efterhånden skal den dagligdags bevidsthed være vores guddommelige bevidsthed. Men det tager lidt tid, inden vi kommer dertil. Det vil sige, at inden vi kan begynde at arbejde med det nye, så skal vi slippe det gamle. Nu står vi i den tidsalder, hvor verdenstjenerne skal til at fungere i ny orden, hvor de arbejder med evolutionskræfterne.

Evolutionskræfterne er også den gode vilje, og det er også den guddommelige kærlighed. Det betyder, når vi arbejder med den gode vilje, så prøver vi at løfte menneskehedens bevidsthed op til nye mål og nye perspektiver.

Når man arbejder med de ting, så opstår der konflikter, der kommer en mængde konflikter inde i os, fordi vi også har evolutionskræfterne, som har ført os hen til det sted, hvor vi er i dag. For mange mennesker er det her begærlivet er. Begæret efter alle mulige ting, også det at man helst skal forsørges på mange forskellige områder i stedet for at sige, at nu skal vi selv til at tage ansvar, vi skal tage ansvar for vores liv, også at vi skal være selvstændige, selvkørende på alle måder. Det betyder, at vi skal til at gøre en indsats, vi skal til at bruge vore sjælelige kræfter, vor skaberkraft hver eneste dag til at skabe nye relationer med, nye muligheder.

Men som sagt, når vi begynder at arbejde med den gode viljes energi, så vil der opstå konflikter inde i en selv, så der er to kraftkilder, der arbejder imod hinanden, Den gode vilje og den gamle indsigt de to ting kæmper hele tiden mod hinanden, det er lige meget, hvor man kommer hen, så kæmper de to sider inde i en selv. De nedbryder en utrolig meget, det tager al vores livsenergi. Det er kun vores livsenergi, vi har som brændstof til de krige, der kæmper inde i os selv. Så den gode viljes energi, kærlighedsenergien, man kan sige den guddommelige manifestation, den guddommelige kærlighed hænger sammen med evolutionskræfterne.

Involutionskræfterne der hænger sammen med mørkets kræfter, hvor det er den tunge energi, der har været styrende, uvidenheden som har været styrende i mange, mange år. Tænk på i gamle dage hvor man torturerede folk og brændte folk for deres tro og deres tillid til det guddommelige. Tænk på den grusomhed der har været tidligere, den er der også delvis i dag, men det der er vigtigt for os, det er at komme videre og se på den krig, der er inde i os selv, og lad os bestemme os for at det skal være den gode vilje, der skal være den styrende del altid. Det er lettere sagt end gjort, for der skal virkelig gøres en indsats for, at det kan være den positive del af os, der kan være den styrende del.

Hver gang man står overfor at skulle i gang med noget, man brænder for, så kan det være, der kommer et karmisk mønster ind, det betyder, at man mister det, man brænder for, det er karma, som er årsag og virkning. Så må man se på sig selv og finde ud af, hvad der kan være årsagen til det? Ligger det i dette liv, eller ligger det i et tidligere liv. Det drejer sig om først og fremmest er, at arbejde med den gode vilje, og at kærligheden er styrende. Men også hvor der ligger en viljeskraft til at gennemføre en ny udvikling, hvor det er sjælen, der styrer i stedet for personligheden.

Det var lidt om konflikter, og ofte er det sådan, at når folk kommer ud til mig på skolen, så bliver konflikterne, de har inde i sig selv endnu tydeligere, de er blot ikke bevidst om, at de er der. Det er her, den ene side af en vil gerne, og den anden side af en vil ikke. Den ene side vil gerne lære noget nyt, den anden side vil ikke. Man siger, man kender godt sig selv, det bliver aldrig til noget. Den side der ikke vil, er den dovne side, og den side der gerne vil arbejde, er den positive side. Disse to sider inde i en kæmper altid. Så har vi alle delpersonlighederne, vi har mange forskellige dele af os selv, som modarbejder den gode vilje, og det er dem, man skal til at se nærmere på og tage beslutningen om, at nu er det den gode vilje, der bestemmer. Den gode vilje, kærligheden, tilliden, visdommen, skaberkraften. Lad os sige at nu er det det, der bestemmer i stedet for at blive ved med at udsætte. Det kan også være, man bliver ved med at sige til sig selv, at nu skal jeg op om morgenen for at høre morgenmeditationen, jeg skal lige have den opdatering med helt fra morgenstunden. Måske skal jeg bryde mønsteret, der gør, at jeg bliver liggende i min seng til i stedet for at ændre på min aften og natforløb. Det kan være, man begynder at beslutte sig til det. Men prøv at se hvor meget der skal til for at ændre ens opfattelse. Jeg ser sommetider nogle folk, der har været helt nede, alting har været meget svært for dem. Så begynder de at blive bygget op igen, og når de er bygget op, så bliver de den, de var før. Men det var ikke det, de skulle være. De skulle være noget nyt, hvor der er et andet livssyn, kærlighed, tillid og glæde. Det der er vigtigt er, at det ikke er hukommelsen, der går ind og styrer men den frie vilje, kærligheden.

Nu begynder vi igen at tænke på, at det guddommelige inde i os kommer til udtryk, så møder det det, der er ufuldkommen inde i os, igen en konflikt mellem lyset og mørket. Det betyder, at sjælens kræfter arbejder hele tiden med frigørelse fra formbevidstheden, som er personlighedsopfattelse, der bliver lagt energi ind på at ændre det. Vi kan sige, at de kampe som ligger her, er uundgåelige, men lægger man megen god vilje ind i det kommer man lettere igennem de forskellige prøvelser. Den gode vilje, kærligheden, tilliden og visdommen, så begynder det at lykkes. Det er så her, man er ved at lave en drejebog for sig selv, en visdomsbog der fortæller om fremskridtene, og når de er noteret ned, så bliver det basis for en ny viden, fordi det nye er ikke blevet virkeligheden endnu, der skal arbejdes med det mange, mange gange, før det bliver ens dagsbevidsthed.

I dag igen mediterer vi på kærligheden, den gode vilje, kærlige relationer, medfølelse og tillid, medfølelse med en selv. Vi mediterer på kærlighed, tillid, visdom og medfølelse, vi bestemmer os til at lægge den gode vilje ind på det, så vi får det til at ske. Vi kan også meditere på lys, kærlighed og visdom, hvis det er lettere.

Forestil jer nu hvor I sidder hjemme i stuen, det er en god ide, at I sidder op, så lad lys og kærlighed strømme ud gennem jeres aurafelt, lad det rum hvor I sidder lyse op med lys, kærlighed og tillid, så I får et helligt sted derhjemme, hvor det er her, I laver jeres morgenandagt ind mod jeres guddommelighed, så det guddommelige kan fungere i rene omgivelser. Det er vigtigt at have et rum, hvor man sidder og mediterer hver eneste dag og være i sin ophøjede bevidsthed. Vi mediterer på lys, kærlighed og visdom og den gode vilje. Når vi arbejder på den måde, så oplader vi vores aurafelt vore organer og chakraer med ny energi. Det er vigtigt at gå ind i en værenstilstand hver eneste morgen, en opladning. Vi kan sammenligne den gode vilje med elektriciteten, det vil sige, at selve strømmen er en ny energi og ny viden inde i os, vi er strømmen, men der skal tændes for den, og det betyder også, at når strømmen er til stede, vi tænder kontakten, så lyser lampen. Sådan er det også inde i os, når vi bruger viljen til at tænde det guddommelige inde i os, så er det det, der lyser. Bruger vi ikke viljen til at tænde for kontakten, så sker der ingenting, så får man ingen udtryksform. Den gode vilje oplyser i kærlighed, den omdanner konflikter til samklang, forståelse, den sætter alle sjælene i vækst i nytænkning, i nye dimensioner.

Det ville være en god ide at gå på You Tube og se nogen af de gamle Darshan udsendelser, der ligger den gode viljes energi i, kærligheden. Det vil betyde noget, at få en energioverførsel fra mig så kommer man i kontakt med sin gode vilje og sin kærlighed, og så er det meningen, man skal anvende det på en ny ide hver dag, på en ny gennemstrømning. Idet vi fornyer det konstant, så begynder vi at omdanne konfliktprincippet til enhedsforståelse, så lad lys og kærlighed sejre i vores

liv, lys, kærlighed, ansvarlighed. Det der er vigtigt er, at vi kan være selvkørende for selvet, sjælen, så husk at sjælen er en gruppesjæl, den er i telepatisk forbindelse med andre sjæle. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, og igen videregive lys og kærlighed til menneskeheden, til alle de steder der er smerter, lidelser og konflikter. De kan omdannes med den gode vilje med kærligheden. Anvender vi os selv som kærlighedens budbringer, så er der ingen fordomme, ingen kritik, der er kun lys og kærlighed.

Godmorgen til alle i dag tirsdag den 21. maj 2019 det var vores morgenmeditation nr. 246

Jeg ønsker jer en rigtig god dag, der er ingen forkerte dage, alle er rigtige.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk