

Nr. 271 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 15. juni 2019

Nøgleord: At se vores Klode som en hellig planet.

Godmorgen en dejlig dag til åndelige studier. Jeg tænkte på, hvor mange morgenmeditationer jeg skulle lave 365 måske, men måske skulle jeg gå efter 1000 stk., ville det være inden for rækkevidde? Ja selvfølgelig ville det det, det er jo bare at fortsætte. Nu må vi se, hvad der sker, det sagde min gamle svigermor altid. Nu må vi se, hvad der sker, hun havde ikke lagt livsengagement ind i, hvad der skulle ske. Men jeg tænker, at man lige så godt kan lægge livsengagement ind i, hvad der skal ske hver eneste dag, vi ved jo, at al fornyelse kommer indefra fra det guddommelige inde i os selv. Vi ved også, at vi er guddommelige.

Så kom jeg til at tænke på det guddommelige, hvor gammelt et det? Det er jo en endeløs tidsperiode, jamen, hvorfor begrænser vi så os selv?

Nogen mennesker vil gerne blot blive 50 år gammel, de siger 50 gode år. Andre vil gerne blive 70år, og andre vil gerne have et godt liv til de bliver 80 – 90 år. Hvorfor ikke sprænge grænsen og sige at når jeg er 70 år gammel, er det ungdommen, ungdomsårene! Hvor gammel skal man så være? Gå efter mindst 150 år.

Går man efter det, skaber man fornyelse hele tiden. De gamle mennesker i Biblen blev 800 – 900 år gamle, hvad er det så for en alder, vi har, så hvorfor ikke overskride grænserne, det er blot en omkodning inde i os selv. Sig til jer selv at nu vil vi leve et liv i indre harmoni og livsglæde, kærlighed, tillid og forståelse. Modtage åndelig føde samtidig med føde der kan opbygge legemeerne. Hvorfor tænke på at køre sig selv ned tænk i stedet at man vil bruge dette liv i åndelig tjeneste og lade det forny sig selv indefra.

Hvad er det så, der forhindrer en i at gøre det? Det er alle de unødvendige tanker, man har, bekymringer, irritation, frygt, ligegyldighed og had, og også alt det man får ind i kroppen med alkohol, cigaretter mm. Lad os bare komme af med det og så køre med ren bevidsthed. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke tage den mulighed, den er der jo, vi kan bare tage den. Lad os gå efter at sige at 70erne hører med til ungdomsårene, og så tænk på den viden man har lagt ind.

Når man er 20, plejer man at sige, at den viden man har er begrænset. Når man så bliver 50, tænker man på, at man gerne ville have haft den viden, man har nu, da man var 20 år.

Lad os sige at vi har den viden, i den alder vi har nu, men at vi er 20 år, hvilket mod har vi så ikke på livet? Mange har stor mod på livet, men der er også de, der har lukket sig selv ned indeni, fordi de går i nogle familiemønstre, der kan være trælse. Men vi ændrer bare de systemer og bygger nogle nye op, som baseret på kærlighed, visdom, lyksalighed, udholdenhed, tålmodighed, renhed i tankesindet. Lad os forny det indefra, lad os gå efter et liv i ophøjet tjeneste for menneskeheden hver eneste dag. Hvad sker der så ved at gøre det? Der kommer livsglæde ind masser af livsglæde og energi, og når vi har energien, så er der jo ingen grænser for, hvad vi kan gøre. Vi ved jo, at når vi får energi, og vi skaber energi inde i os selv, så kan vi noget mere. Mange mennesker som har virkelig travlt hver eneste dag, de når meget yderligere den samme dag, fordi de lægger engagement ind i det. Det er spændende at tænke på lad os forny os selv og se på det indre liv.

Jeg tænkte også på de mennesker, der er ved at være døende og siger ”hvis nu jeg havde haft nogle flere år, så ville jeg have gjort sådan og sådan.” I dag hvor vi ser ind på vores liv så lad os forny det hele, legemer og alting, lad det få en ny beskaffenhed.

Jeg tænker på, at der er mange ting, jeg ikke har gjort endnu med hensyn til fornyelsen, motion og andre ting. Det er jeg ikke så god til, det må jeg blive bedre til. Så kom jeg til at se på mine dobbelthager, hvis man nu siger, at ungdomsårene er nu, hvor jeg er 70, ja men så er det jo hvalpefedt, jeg har her, det kan man jo komme af med, det kan man vokse ud af. Spændende se hvordan det hele kan se anderledes ud, når man bruger fornyelsesøjnene og fornyer alt det, vi foretager os. Hvorfor har jeg ikke tænkt på alt det her noget før, man kan bare lave en omkodning, og så ser alting anderledes ud. I stedet for at tænke at nu er jeg 80 år, nu kan jeg ikke så meget mere, det er træls, tænk mine ben er friske lad os gå efter 150 år, lige som de gamle i biblen på 800 – 900 år. Hvem forhindrer os i at udvide det kun os selv. Så lad os stille efter nogle nye mål, nogle nye værdier, renhed, kærlighed og tillid, det ville være fint, så lad os lægge engagement i det.

Nogle mennesker går med en følelse, som om de er to mennesker, ja men det kan også forandres. Det er vanskeligt, ja, men det kan lade sig gøre, og det er det, vi går efter. Det er blot at tage beslutningen og sige, at det er det, jeg vil.

Så tænkte jeg på denne klode, vores jord, hvornår bliver den en kærlighedsplanet? Hvornår har alle de forskellige mennesker her på jorden opdaget, at det er kærligheden, der løfter og inspirerer alt, ikke bekymring, ikke irritation og frygt, angst men kærligheden. Hvornår opdager de, at det er kærligheden, der styrer det hele?

Det er det, der styrer fremgangen, kærligheden, tilliden, forståelsen. Skulle vi prøve i dag at meditere på, hvornår vores klode kan blive til en kærlighedsplanet? Hvor langt vi skal frem i tiden, for at vi kan se, at det er kærligheden, der er den styrende del. Prøv at meditere på det.

Når I ser morgenmeditationer så lad være med at bruge den som lydfil men se på mig, for jeg overfører energi til jer gennem alt det, jeg siger. Vær modtagelig for energien. Når jeg arbejder med jer, så er jeg altid bevidst om, at inde i mig er Herrens åsyn, Herrens syn, det guddommelige syn. Se på mig jeg kan formidle det indre udtryk, kærligheden til jer, kærligheden til menneskeriget, lyksalighed, visdom. Lad det begynde at stråle gennem jeres bevidsthed, lad det forny jer, giv jer til at se på virkeligheden. Det virkelige er det guddommelige, og det er inde i os, og vi kan lade det gennemstrømme os og lade det strømme ud til hele planeten.

Lad os meditere på hvornår vi ser Jorden som en hellig planet. Hvornår jorden bliver til en kærlighedsplanet.

I forbindelse med det ser man også fremtidens krige, og det der vil forhindre jorden i at blive en kærlighedsplanet. Når I har svarene så send dem på en sms til mig.

Så husk på at vi er alle solengle, vi er lysbærere, og vi kommer fra de høje himmelsale, vi kommer fra det guddommelige, den guddommelige bevidsthed strømmer igennem os som kærlighedsenergi. Når vi lever og formidler kærlighedsenergien, så ændrer vi klodens bestanddele, den bliver opladet af den energi, vi sender ud. Lad os oplade Jordens bevidsthed og det der lever på kloden her.

Vær bevidst om at vi har en sol inde midt i hovedet, vi har solenergi i hele vores bevidsthed. Lad solens energi nedbryde alle de ting der skal væk, lad solens lys strømme uhindret ud. Lad det indre liv strømme igennem os. Gå efter et langt liv i tjeneste, tålmodighed, tillid, renhed, kærlighed, vedholdenhed. Alt det der begrænser det, er det, vi skal omdanne til positiv energi. Vi kan gøre det, vi gør det, og når vi tænker på ”vi gør det,” så kommer der en livsglæde, en livsenergi gennem

hertet og gennem hovedet, der kommer en fornyelse, man mærker ungdommens styrke, som en styrke hele livet igennem. Den styrke kan man forøge ved at bruge kærlighedsenergien, det betyder, man bliver ved med at forny sig i kærlighed og visdom, det er et godt liv, og det vi skal bruge energien til er at løfte menneskeheden med.

Jeg ønsker jer en velsignet dag, også i dag. Så lad os se hvornår jorden bliver en hellig planet, vi kan jo altid gøre vores indsats.

Godmorgen til jer alle og en velsignet dag.
Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk