

## **Nr. 275 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation onsdag den 19. juni 2019

**Nøgleord: Så lad os meditere på ubetinget kærlighed i dag.**

Godmorgen håber I har fået en dejlig søvn med dejlige drømme. Tænk på de mange gode ting vi skal lægge ind i dagen i dag.

Jeg har tænkt på det åndelige Hierarki. Hierarkiets mestre som formidler viden til os konstant, og mange af os kan opfatte det på de indre planer. Så er der nogen, der har besvær med at opfatte sjælens hensigt.

Det kunne være spændende, hvis vi skaber et nyt åndeligt Hierarki. Vi har jo Mesterhierarkiet, hvor Kristus er leder af alle mestrene. Men vi kan bygge et nyt Hierarki op, men hvordan gør vi det?

Lad os sige at vi begynder at beherske følelseslivet totalt, det ville være fint at gøre det, rigtig godt, hvem kunne ikke tænke sig det? Det betyder, at det er sjælen, der er inspiratoren, og når det er sjælen, der styrer, så er vi faktisk kommet ind i gudsriget, og der er vi så kommet ind i det åndelige Hierarki, tænk på hvor tæt vi så er på målet.

Vi ved, at i de forskellige brancher man er uddannet i, at først er vi lærlinge, så er vi færdiguddannede. Senere hen er der mange, der får den ide, at de vil være selvstændige inden for det fag, de er uddannet i. Lad os sige at mange flere af jer turde være selvstændige i en periode af jeres liv, så ville der komme en anden styrke på jeres liv, fordi I skal begynde at bruge resurser til at finde ud af, hvordan I skal drive en virksomhed. I vil blive mere en årsag, det er vigtigt at prøve at gøre det, og se hvordan man kan skabe resultater. For nogle mennesker vil det være total utænkeligt i begyndelsen. Men lige som når man begynder at beherske følelseslivet inden for det fagområde, man fungerer i, så begynder man jo at mestre noget nyt. Det betyder efterhånden, når vi mestrer personligheden i det erhvervsområde, vi arbejder i, så bygger man også et nyt hierarki op på alsidigheden i menneskets udvikling. Tænk på det og se hvad der skal til for at gøre det.

Det der er den styrende kraft i os skulle gerne være vores kærlighedsliv, det åndelige liv, for sammen med kærligheden bliver det til visdom. Lad os sige I bliver visdomsundervisere i det erhverv, I fungerer i. Forestil jer hvis I tør tage springet, så er det selvet, der bliver den styrende del, selvet, kærligheden, viljen til at realisere bliver stærkere. Nogen kunne måske tænke sig det, medens andre siger, det ikke er noget for dem, og det er jo op til jer selv.

Min hensigt er at hæve jeres bevidsthed så meget, at I kan være selvkørende, og vi kan omdanne sygdom til skabende aktivitet. At I tænker, nu får jeg den eller den sygdom, hvilken udvikling giver den mig, hvad er det, jeg skal mestre? Det er godt at begynde at tænke sådan, det er ikke noget, der begrænser, det er noget, der giver udvikling. Selvfølgelig kan en sygdom sinke en en lille periode, men det skal ikke forhindre os i at frigøre os fra sygdommen, fordi vi ved, at sygdom er hæmmet sjælsliv, hvor man ikke arbejder med sin livsopgave. Hvis man begynder at arbejde dybere med livsopgaven, glæden, kærligheden, kærlig forståelse, så ændrer man energistrømmen inde i sig selv igen.

Tænk på hvis vi står op hver eneste dag, fordi vi har et åndeligt formål, et sjæleligt formål som er det, vi udfører i vores dagligdag. Hvis vi er helt bevidste om, at vi vil gøre det, så begynd at se på nogle af de mønstre I har inde i jer selv, som forhindrer den fremgang i det indre liv. Stands op i jeres dagligdag og forstå, at I har noget, I er nødt til at fordybe jer mere i, ind i jeres åndelighed, ind i jeres kærlighed. Kærligheden til alle.

I går arbejdede jeg også med den ubegrænsede kærlighed. Det er en bestanddel, vi alle har, den ubegrænsede kærlighed til hinanden det er noget af det grundlæggende, der er inde i os, en grundlæggende bevidsthed, den ubetingede kærlighed.

Så lad os meditere på ubetinget kærlighed i dag. Ubetinget kærlighed, altfavnende kærlighed og åndelig bevidsthed. Medens I mediterer på det så åben øjnene og se over på mig, på mit pandecenter og øjnene, så vil jeg overføre de tre egenskaber ubetinget kærlighed, altfavnende kærlighed og åndelig energi. Så lad de tre egenskaber, de tre bevidsthedsområder gennemstrømme jeres sind lige nu. Jeg forstærker jeres evner og jeres muligheder i dagligdagen. Ubetinget kærlighed, altfavnende kærlighed og åndelig bevidsthed. Samtidig begynder vi at blive bevidste om, at vi træder mere og mere ind i gudsriget. Ubetinget kærlighed, altfavnende kærlighed, åndelig energi og indtræden i gudsriget. Når I ser på mig så forestil jer, at I udvider jeres bevidsthed uden om mig, så vil I se et andet lys og igennem det lys, vil jeg tilføre jeres æterlegeme mere bevidsthed og energi, en altfavnende kærlighed. Mange vil begynde at respondere med en indre snurren i kroppen, inde i hovedcentret. I oplever en ny begyndelse, en større gennemstrømning fra det åndelige Hierarki. Vi er ved at udvikle os til åndelige healere, der anvender kærligheden, og vi arbejder på at blive kærlighedsmestre i lige nøjagtig det erhverv, I fungerer i. Jeg lægger bærekraften ind til jer. I bærekraften ligger også overbærenheden, og vi tænker på, at vi alle er guddommelige. I får en optankning lige nu, lige her og lige nu. Ubetinget kærlighed, altfavnende kærlighed, åndelig energi, indstrømmende bevidsthed fra Guds rige, og vi bygger på, at vi er en del af at blive et åndeligt Hierarki til at hæve klodens bevidsthed med.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, nådens lys, lyksaligheden og den skabende intelligens.

Det var morgenmeditationen nr. 275 i dag onsdag den 19. juni.

I kan blive i den indre være en tid endnu, hvis I ønsker det.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag gennem selvforglemmelse, harmløshed og ret tale.

Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)