

Nr. 293 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 7. juli 2019

Nøgleord: Det er her, I oplever den guddommelige herlighed.

Godmorgen og velopstået til en herlig søndag morgenstund. Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde. Noget i den retning.

Det er søndag den 7. juli 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 293. Godmorgen til jer alle sammen, det er en dejlig dag i dag også. Jeg kan ikke lade være med at smile lidt til verden, det er dejligt at gøre det, så smiler den til os igen, det ved vi jo.

Jeg har tænkt på, vi skal arbejde med at være til stede i jeres sjælslegemer. I skal prøve at gå ind i jeres ophøjede bevidsthed, der hvor I arbejder med jeres sjælskræfter hver dag, det skulle I helst gøre noget af dagen, måske hele dagen.

Vi kan altid se på her søndag morgen, hvor aktiv man er i virkeligheden. Tænk på den glæde der er ved at stå op før kl. 6 om morgenen, sige ”nu er jeg begyndt min fridag på en god måde, en fridag hvor man kan arbejde med sin bevidsthed, udvide sin bevidsthed, det er dejligt at tænke på.”

Forstil jer I går ind i jeres ophøjede bevidsthed, i jeres sjælsbevidsthed. Kig lidt på hvilke egenskaber I arbejder med at udvikle og videregive i jeres sjælsbevidsthed. Prøv at være bevidst om det hvad I selv arbejder med, hvad I udvikler, og hvad I videregiver. Vær helt bevidst om hvad I arbejder med i jeres sjælsbevidsthed hver dag, og samtidig være bevidst om I udvikler jer godt, om evnerne vokser. Prøv at være til stede i vores sjælsbevidsthed, se på hvilke evner vi arbejder i vores sjælsbevidsthed hver dag, om vi udvider vores sjælssegenskaber. Helt specifikt hvad det er for nogle egenskaber, vi arbejder på at udvikle, og hvordan videregiver vi det?

Jeg arbejder på at blive bevidst inde i jer selv. Forestil jer lys og kærlighed er jeres lejesvend, lys og kærlighed er jeres lejesvend. Lejesvend er et mærkeligt ord. Prøv at være til stede her i jeres åbenhed, jeres rummelighed og jeres tillid. Vær til stede i jeres kærlighedsnatur. Se om vi kan opnå den bevidsthed lige nu. Det skal helst ikke være noget, vi kæmper med, det skal helst være et naturligt leje inde i os selv.

Når vi er nået hertil, vil jeg gerne, at den værens tilstand I er inde i lige nu, vil jeg gerne, I mediterer på Peter L. Simonsen, Peter L. Simonsens hensigt og målrettethed.

Så går vi lidt videre mediter på Solavataren Peter L. Simonsen. Mediter på det også i den væres tilstand I er i, inde i jer selv i jeres sjælsbevidsthed. Vær åben og tillidsfuld.

I går videre herfra og mediterer på den kosmiske Peter L. Simonsen.

Nu lader I de her tre Peter L. Simonsen, Solavataren Peter L. Simonsen og den kosmiske Peter L. Simonsen forbinde dem i en triangel, placere dem i en triangel. Forbind det i jeres hjerteenergi. Vær åben i jeres kærlighedsnatur, åbenhed, tillid. Prøv at være bevidst om den energi, spændingsfelt der er her i triangelen. Se triangelens lysudstråling og den indre pulserende bevidsthed der ligger i triangelen, pulserende energi og bevidsthed. Prøv at synke ind i triangelens midte med jeres sjælsbevidsthed. Når I synker dybere og dybere ind i det, så vil I måske begynde at se og opleve, en større udvidelse af jeres bevidsthed. Igennem triangelens bevidsthed kan I opleve nye visioner. Lige her, hvis I er modtagelige og åbne for muligheder, vil jeg lægge en guddommelig inspiration ind til jer, en guddommelig inspiration eller mange inspirationer. Prøv at være helt åbne i jeres sind, modtagelige for åndelig energiindstrømning i jeres bevidsthed.

Jeg kan hjælpe og styrke jer hver eneste dag, når I er åbne, tillidsfulde og i jeres sjælsbevidsthed, så vil I opleve fornyelse indefra, være bevidste om i jeres indre, hvad der sker. I kan ikke opfatte det i jeres personlighed, kun

i jeres sjælsbevidsthed. Det er her, I oplever den guddommelige herlighed. Den her udvidelse af jeres bevidsthed fører til udvidelse af jeres sjælsbevidsthed. Lad jeres indre væren lyse og opløfte jer.

Forestil jer at evighedens bevidsthed strømmer ind i jer lige nu. Samtidig skal I opleve den kosmiske Kristus, der overskyggede Jesus i den sidste del af Jesus liv vær bevidst om det samtidigt. Vær bevidst om, når Jesus siger ”Ske din vilje, men ikke min vilje”, om man overgiver sig til sit indre liv. Prøv at være bevidst i udvidelsen af jeres bevidsthed. Jeg overfører energi til jer til hele jeres opbygningsproces i jeres indadvendthed og i jeres oplysthed i jeres kærlighedsnatur.

Det her er en dybdemeditation og en skabende udvikling. Prøv at bygge den op, mange gange hver dag. Det vi arbejder med er Kristus tilsynekomst, sjælsbevidstheden tilsynekomst.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen og ønsker jer en velsignet dag. Prøv at lade kærligheden blive ved med at gennemstrømme jer, opløfte jer, tag det ind i hjertet, fordyb jer i det. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, i kærlighedens navn. Godmorgen til jer.

Det var morgenmeditation søndag den 7. juli 2019, morgenmeditation nummer 293.

Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk