

Nr. 296 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 10. juli 2019

Nøgleord: Den enbårne søn, der vender tilbage ind mod Guds kærlighed.

Godmorgen i dag er det onsdag den 10. juli 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 296. Vi tager det en gang mere.

Godmorgen til alle i dag er det onsdag den 10. juli 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 296.

Jeg kom til at være opmærksom på en ting mere eller tænke på en ting mere, som det hedder. Jeg tænkte igen på modstand mod forandring, som vi arbejdede med i går. Jeg synes lige, jeg vil fortælle, når folk oplever sygdomme, smerter og lidelser, så er det fordi, sjælen og den indre vejleder har sendt impulser ind i vores bevidsthed, for at vi har muligheden for at gå tilbage til kærligheden. Så impulsen er sendt ud, men personligheden gør alt for at forhindre dig i at blive oplyst. Jeg tager det lige en gang mere, det her med modstand. Tidligere har vi arbejdet med moder modstand, men nu snakker vi om modstand. Sjælen den indre vejleder har sendt impuls ud til os i vores personlighed, fordi personligheden skal forvandles til at blive en sjælsstyret personlighed. Men personligheden laver al muligt vrøvl, fordi den ikke vil forvandles, den vil ikke styres af noget, den vil styre sig selv.

Det betyder dybest set, at den indre guddommelighed har sendt energi ud i menneskets personlighed, fordi mennesket tror, det er personligheden. Den ved godt indimellem, at den er sjælen, men den tager afstand fra sjælen, den vil gøre alt for ikke at blive sjælsstyret.

Vi kan sige, der hvor der ligger kræftsygdom og andre ting, der er der virkelig en kamp for at tage sjælsbevidstheden til sig, der nægter man totalt at blive sjælsstyret. Man finder på alle mulige andre udflugter, i stedet for at gøre det man er gearret til at gøre. Sådan er det med al sygdom, og mange af de problemer der kommer ind, det er for at udvikle endnu mere kærlighed end det, man gør i forvejen. Det er tankevækkende, det er sådan. Man kan lægge sin kærlighed på alle mulige andre ting end lige at arbejde med sin ophøjede bevidsthed. Det er stof til eftertanke. Man kan sige, har vi det sådan, har vi det sådan? Prøv at se hvor mange gange personligheden vil bestemme overfor sjælsbevidstheden. Man kan også se i familierne, hvor meget den uudviklede gerne vil bestemme over den oplyste. Det er tankevækkende.

I dag kan vi meditere på og sige, det vil vi ikke finde os i mere, nu ændrer vi på det. Det behøver vi ikke meditere på, det er bare en holdningsændring, der skal til at begynde at arbejde med kærlighedsaspektet. Tænk på der er virkelig brug for jer for at træne jeres sjæls bevidsthed, der er virkelig brug for det. Verden har brug for os som budbringer, som nytænker. Tænk nu rigtig over det, der er virkelig brug for jer. Det er en god ide at lægge sig i selen, sige ”nu tager jeg opgøret, og forandrer mig”, sig, ”jeg vil det, og jeg gør det”. Læg endnu større engagement i det, i jeres sjæls bevidsthed, jeres åndelige bevidsthed. Tænk på der er andre, der har brug for jer hver eneste dag, grupperelationer, gruppeforståelse. Tænk på hvad vi kan gøre, når vi bygger energien sammen, vores positive energi. Vi kan flytte alting med kærligheden. Vi siger kærligheden bærer alt, kærligheden løfter alt, kærligheden kritiserer ikke, der er ingen fordomme i kærligheden.

Prøv at se jer alle sammen i et lys i Guds liv. I er celler i gudsbevidstheden. Det inderste inde i os det er kærligheden, kærligheden helbreder. Kærligheden helbreder personligheden skaber sygdomme. Når man går den største modstandsvej, har vi friktioner. Der kommer mange smerter og lidelser ind. Men arbejder vi med fusionsenergi, hvor vi hæver bevidstheden, personlighedsbevidstheden op i sjælsbevidstheden, og man giver glæde i forvandlingen, så sker der noget helt andet. Hvis vi tænker på, vi er kærlighedsbebudere, vi kommer med kærligheden. Vi løfter og vi inspirerer hver eneste dag.

Prøv at finde et nyt arbejdsområde i dag, prøv at se på jeres kollegaer, venner, eller andre og sig, ”i dag vil jeg hæve bevidstheden hvor jeg er. Jeg bruger kærlighed, jeg vil bruge udholdenhed, udholdenhed er en sjæls bevidsthed, jeg vil udholde de kampe, jeg skal igennem, for at få kærligheden til at være den styrende del. Kærlighedsværen skal være bærekraften i dag og i al fremtid”.

Prøv at tage sådanne nogle frivillige opgaver på jer. Kunne det ikke være spændende?

Nogen vil sige, det kan være det samme, der bliver så mange ting, vi skal igennem. Andre vil sige, okay vi går igennem, så ser vi, om vi kan udbrede kærligheden endnu mere end det, der var før. Jo mere I kan få lov at give af kærligheden, jo bedre er det. Kærligheden giver energi. Husk jeres kraftord, husk at sige jeg giver mit kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, den indre vejleder og menneskeheden. Prøv at bruge den tit.

Jeg siger f.eks. jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og andre kloder. Det er mit kraftord, det har været mange, mange år undervejs, før det blev synligt i min bevidsthed. Forestil jer i jeres familier rundt omkring at I bruger kærligheden. Prøv selv at blive ved med at arbejde og udtrykke kærligheden, ikke være bange for det, men sige ”det gør jeg. Jeg vil lade kærligheden styre i dag.”

Læg opmærksomheden ind midt i hovedet, inde midt i hovedet har I sjælen. Iagttag sjælen som en sol, som en solengel. Tag samtidigt nogle dybe indåndinger og udåndinger. Mød en indre stilhed inde i hovedet, en indre stilhed inde i hovedet. Lad lys og kærlighed være den styrende bevidsthed. Forestil jer på hver eneste vejtrækning ind og ud, at I kan slappe af både på indånding og udånding til at være stille i jeres tankesind. Prøv at lade lys og kærlighed følge jeres bevidsthed, samtidigt tænke på, vi er alle den enbårne søn, der vender tilbage. Det vil sige, vi går fra personligheden ind i sjælsbevidstheden, vi er den enbårne søn, der vender tilbage ind mod Guds herlighed, Guds kærlighed. Prøv at være her som sjæle i oplysthed og i selvforglemmelse. Prøv at lade lys og kærlighed være den styrende del inde i jer, den bevidste del.

Som solengle kan vi bevæge os ud i engleverdener. Vi kan svæve ud i engleverdener, som er Herrens engle blive oplyste og blive inspireret. De gyldne engle, de blå engle. Forestil jer engleriget kommer med den intuitive bevidsthed til os, de er med til at forvandle begrænsningselementet i os, de arbejder utrættelig med os hver eneste dag. Prøv at være tilstede i englehierarkierne, lige nøjagtigt der hvor din sjæl trækker dig hen til, lad sjælen styre dig. Gå på opdagelse i sjælsbevidstheden, inde i sjælens rige, inde i den altfavnende kærlighed. Lad lys, kærlighed og tillid gennemstrømme dig lige nu. Lad lys, kærlighed og tillid gennemstrømme jer.

Jeg vil de sidste par minutter overføre energi til jer her fra min pande, fra mit hovedcenter, jeg vil overføre den altfavnende kærlighed til jer og til menneskeheden. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer lige nu. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed.

Jeg er Solavataren der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og jeg opløfter og inspirerer jer. Modtag Herrens velsignelse i dag, prøv at lade bevidstheden gennemstrømme jer.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, i dag, onsdag den 10. juli 2019. Det var vores morgenmeditation nummer 296. Her skal I være arbejdsom, hvis I ønsker det og vil det. Godmorgen til jer alle sammen og en velsignet dag.

Det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk