

Nr. 300 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 14. juli 2019

Nøgleord: Så i dag mediterer vi på, at vi er guddommelige, og alle er guddommelige.

Godmorgen og vel opstået. I dag er det søndag den 14. juli 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 300. Vi kan sige, det er en mærkedag, 300. Jeg tænkte på, hvad vi skulle lave, når det var nr. 300. Det kom faktisk ret nemt til mig, hvad vi skulle lave. Det betyder, at vi skal arbejde med guddommelighed, guddommelighed intet mindre end guddommelighed. Ok. Når vi snakker om guddommelighed, vi ved jo alle, at vi er alle guddommelige, det guddommelige er inde i os, det er udenfor os, det er både op og ned, det er også inde i andre mennesker, det er inde i alt. I hele verden ligger det guddommelige, for det er en guddommelig manifestation. Ok. Når vi alle er guddommelige, hvor vi har renheden, mildheden, kærligheden inde i os og uden for os. Hvis vi nu begynder at udtrykke det og lever i den guddommelige væren hver eneste dag, jamen så er du jo faktisk i det, der hedder fuldkommenhed, i fuldkommenhed. Så er vi fri for sygdom, smerter og lidelser, begærlig, følelsesliv, sjælsbevidsthed, åndelig bevidsthed. Vi kommer meget længere ind, vi er helt inde i den inderste kerne inde i os. Det betyder jo så også, at vi er ligesom et med kloderne, stjernesystemerne, med alt hvad der ligger i den guddommelige væren. Vi kan række ud i alting, i altet, det er utroligt at tænke på, at vi er født med de her ting, med de evner der kan rumme alt og give alt.

Så i dag mediterer vi på, at vi er guddommelige, og alle er guddommelige.

Jeg kan huske en rigtig god vending for over 20 år siden. Vi var i Indien nede ved Sai Baba og besøge ham. Helle var med dernede og begge hendes børn. Det var en dejlig tur. Så snakker Helles datter Vicki om, ”mor når alt er guddommelig, hvad så med tyvene”. ”Jamen de er også guddommelige inde bagved.” ”Jamen hvorfor stjæler de så?” ”Det er fordi de ikke ved, de er guddommelige.” ”Er tyvene også guddommelige?” ”ja inde bagved.” Det undrer selvfølgelig sådan en ung pige, hvorfor der er ufred i verden, når vi rent faktisk ikke kan stjæle fra hinanden Det var sådant stof til eftertanke, sådan en ung pige snakker om. Jeg tror nok, det var sådan det var, det kan være, der er en lille smule drejning på, men det er 20 år siden, men det er sådan et godt spørgsmål.

Så derfor ønsker jeg, at vi mediterer på det guddommelige, det guddommelige er også solen, eller jorden, det er stjernerne, det er alt det, der lever i de forskellige verdener, alt er en guddommelig puls, en guddommelig materialisering. Kunne vi nu gå ind i sådan en guddommelig væren og vide, vi er et med alt, så er det lidt fantastisk at være der og vide det. Prøv at finde de steder inde i jer selv hvor I har været meget ydmyge, rørt, fuldstændig fyldt op med kærlighed, kærlighed, en guddommelig kærlighed.

Kærligheden kan jo stå alene. Kærligheden kan alt. Det der er endnu mere utroligt er, at alt er inde i os, vi har jo sjælsbevidstheden i vores hovedcenter. Inde midt i hovedcentret der har vi sjælsbevidstheden. Vi har det også i hjerterne, meget længere inde er vi guddommelige. Det guddommelige det skinner altid på det ufuldendte inde i os og oplyser og helbreder. Det er kærligheden, der helbreder, det er kærligheden, der løfter, det er kærligheden, der inspirerer. Så når jeg anvender mit kraftord som er: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og andre kloder”. Det betyder faktisk, at man ser en genopretningsplan ind imod det guddommelige, og alle mennesker arbejder med det bedste, de har i sig selv. Hvor der ingen angst og frygt er til stede, der er kun ren kærlighed. Tænk på at man siger ”kun”, det er svært at beskrive noget, der ligger uden for vores fatteevne. Men vi kan meditere på, at det guddommelige er inde i os, ude omkring os og inde i alle mennesker, dyr, alt det der er i systemerne. Selve bærekraften i universet i universerne, i stjernerne, og tænk på man kan rejse på tidsrejser, og at man kan komme op på 100 000 gange lysets hastighed. Man kan ikke fatte det her, men det er så heller ikke nødvendigt at fatte det. Det er dejligt at vide, at vi er inde i en indre væren hver dag.

Nu vil jeg gøre det, at jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, sindsroen, den altfavnende kærlighed. Jeg vil nu gøre det, at jeg formidler det gennem mit hovedcenter. Man kan se en lille smule på mig foran her og på mine øjne. Jeg vil formidle lyset med min bevidsthed, eller det der ligger inde bag bevidstheden. Jeg går ind i en indre væren. Prøv at forestille jer at lyset er kærligheden, og kærligheden er det guddommelige. Det er det, vi mediterer på, og det er det, vi er. Vi er og lever den guddommelige kærlighed. Jeg legemliggør lige nu, så godt jeg formår den guddommelige kærlighed i en dyb indre samklang i vores allerhøjeste bevidsthed. Prøv at forestille jer hvis man laver en trekant, med menneskeheden, solsystemet, det kosmiske menneske, som alle er åndeligt styrede. Her inde i midten kan vi forestille os, at det er en guddommelig manifestation, der ligger både selve vores morgenmeditations opbygning, trekanten, forestil jer at man kan lægge forskellige kloder ind i trekanten, man kan lægge solen ind, man kan lægge Sirius ind, man kan lægge jorden ind, og så at alt er guddommeligt både indefra, udefra og i alle verdener. Jeg arbejder med at formidle guddommelighedens lysudtryk. Prøv at fylde jeres hjerter op med ren kærlighed og ren tillid, prøv at forestille jer at jeres indre væren er det guddommelige, prøv at arbejde med mildhed, kærlighed og tillid. Mildhed, kærlighed og tillid. det er ikke en jordisk kærlighed, jeg snakker om, det er en guddommelig kærlighed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys. Jeg arbejder med skaberkraften og abstraktionstænkning hver eneste dag. Vi kan sige, at det guddommelige er den største magnet, der findes, den største tiltrækningskraft. En indre salighed, en indre oplysthed der ligger uden for vores fatteevne. Vi kan kun give det accept, det er den eneste ting, vi har at forstå med, det er at acceptere det inde i os, vi er alle universer.

Jeg formidler lys og kærlighed til jer alle, jeg kommer til at tænke på en, der havde kraftordet ”Jeg er den guddommelige lejesvend” det var helt fantastisk, hvor meget kærlighed mange mennesker indeholder.

Så er der en lille hilsen til Rita, Carsten og Gurli og til hele menneskeheden. Helbredende kraft, lys og ubetinget kærlighed.

Godmorgen til jer alle sammen. I dag er det søndag den 14. juli 2019, og det var morgenmeditation nr. 300.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk