

## **Nr. 306 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 20. juli 2019

**Nøgleord: Tre Avatarer forenet i en fælles opgave.**

Godmorgen, så er vi klar til en ny dag igen. Så var det en af de dage for mig, hvor der var utrolig lang tid, indtil klokken blev 6.00 så vi kunne komme i gang igen, og så kan man jo sige til sig selv, nå Peter er du så frisk til at lave morgenmeditation, ja, det er jeg såmænd, men hvad vil du snakke om? Ja det er det gode spørgsmål, hvad skal vi snakke om i dag, ja.

Noget af det der altid er spændende, det er at kontakte sin underbevidsthed, alle de ting man har lagt låg på tidligere. Når vi begynder at kontakte de sider, så er det os, der laver en frivillig indsats for at forvandle de ting, der kan låse en. Dejligt at tænke på hvis man gør det frivillig, så kan man jo se på nye muligheder.

I sin underbevidsthed der ligger der meget angst og frygt nede, angst og frygt for at blive elsket og modtage kærlighed. Der er en utrolig masse frygt. Men en masse af den frygt kan være ubegrundet, det er bare, mange gange bruger man sin forestillingsevne og ser det værste, der kan ske i stedet for at se det bedste der kan ske.

Jeg har en fyr, der sommetider ringer til mig, ret tit endda, og han spørger altid efter parforhold, hvordan man kan få parforholdet til at fungere og sådan nogle ting. Der er jo altid det, at det man har i sin underbevidsthed, hvis det er bygget op på oprigtighed, ærlighed, kærlighed, så kan det altid fungere. Men hvis det er bygget op på noget, der ikke er korrekt, er ukorrekt, så kan det aldrig fungere. Så derfor er man nødt til at se på de sider, man har inde i sig selv, men når vi skal se på de sider, der låser os, så er det vigtigt, at vi lægger kærlighed og barmhjertighed ind. Det kan se noget voldsomt ud, de ting vi har lagt låg på, eller som vi ikke rigtig er bevidst om endnu, så det der ubevidste selv det fylder alt, alt for meget. Nu skal vi til at være oplyste, oplyste med kærlighed og tillid, det er rigtig godt at gå den vej.

Jeg har stadig lidt forkølet med lidt hoste, det tager mig lidt ind imellem, men det skal ikke forhindre mig i at udføre mit arbejde, slet ikke endda.

Er I friske og klar til dagens arbejde?

Så jo mere oprigtighed og kærlighed man kan lægge ind til sig selv og til andre, så bygger vi på kærlighedsvejen. Den oplyste vej. Vi begynder at gøre det i det små, så ligger det i det store. Når vi bygger kærlighed ind, så begynder vi selvfølgelig også at tænke på, Kristus kan gøre det, kristusbevidstheden som er kærlighedsbevidstheden. Det ligger jo også inde i os i vores ophøjede væren. Hvis vi nu tænker på oprigtighed og på oplysthed, så begynder man at tænke på Buddha, som kom med oplysningskræfterne. Det er vældig dejligt at tænke på, at det ligger inde bag ved det hele. Ok, så vil man jo gerne gennemføre tingene, og så ved vi, der skal noget vilje til, og så skal vi til at tænke på Solavataren, som kommer med den åndelige vilje. Det er mig, der kommer med den åndelige vilje til at realisere det, der skal udføres kærlighed visdom, oplysningskræfterne.

Så vi kan se de her tre Avatarer i en triangel: Buddha med oplysningskræfterne, Kristus med kærligheden og Peter L Simonsen med den åndelige viljesenergi. Prøv at bygge dem sammen i en triangel. Så prøv at forene dem i et system. Man kan have en trekant, hvor de er placeret på hver deres hjørne, det hedder faktisk Guds ansigt. Kærlighed, visdom, aktiv intelligens, vilje, kraft, men alle tre hænger sammen i en helhed, for at vi kan fungere.

Vi kan gøre det her inde i trekanten, der kan vi placere en cirkel indeni, og cirklen kan være ligesom et bevis på solen. Man kan også lave cirklen til en cylinder, så kan det blive til en talentbeholder, en talentbeholder! Det vil sige, at hver gang vi konfronterer vores underbevidsthed, omdanner til nye evner, nye talenter, så skal vi jo anvende vores talenter hver dag, ellers er de uvirksomme. Hvis vi ikke anvender vores talenter med kærlighed,

visdom og tillid, så forkalker det, så bliver vi forstenet, så bliver vi stive i kroppen. Så vi skal jo altid forvandle os selv, smidighed, oprigtighed, kærlighed visdom, lyksalighed.

Når vi nu skal gøre nogen ting i vores liv, så skal folk have tillid til os. Den måde man bedst får tillid til andre mennesker, det er, hvis man har tillid til en selv, hvor man ikke bygger illusion og blændværk ind, som spærrer udsynet. Fordi ser vi gennem begrænsningsverdenen, så er alt begrænset af det, man skal have fat i, men ser vi gennem oprigtighed, kærlighed og tillid, så får vi det ægte i andre mennesker også. Så vi bestemmer selv, om vi vil være skabere, eller vi vil være offer.

Hvis I nu sidder lidt med lukkede øjne og sætter en trekant på højkant. Den øverste spids er Buddha med oplysningskræfterne. En af de vandrette sætter i Kristus med kærligheden, Kærlighedsavataren, og den sidste sætter i Peter L Simonsen, Solavataren der kommer med den åndelige vilje. Prøv at meditere på de her tre ting, enten enkeltvis eller sammen, ligesom I er i stand til at differentiere jeres bevidsthed på. Når I så gør det, så prøv at forestille jer, nu begynder vi sådan lidt bagfra, viljekraften ligger i rodcentret, kærlighed ligger i vores hjerter, og oplysthed ligger i vores kronecenter. Vi har trekanten, vi kan se det på, vi har også en trekant, der involverer vores rodcenter, der står for vilje, kraft, oprigtigheden, indre styrke, kærligheden i hjertet, kristusbevidstheden, kærligheden i hovedcentret, hjertechakraet, kristusbevidstheden og oplysningskræfterne i hovedcentret. Prøv at være bevidst om at vi faktisk selv er ren energi, vi er faktisk i stand til at skabe alting.

Så skal vi igen ind at tænke på drømme, visioner, kærlighed, der er mange ting, vi kan bygge på. Når vi så tænker på den indre frihed, vi kan få. Den kan vi få, når vi konfronterer vores ubevidste hele, der kan ligge meget visdom her, gemt, der kan også ligge mange stykker arbejde, der skal udføres, mange prøvelser. Men prøv at meditere lidt på Buddha og oplysningskræfterne, Kristus med kærlighed og visdom, Solavataren med den åndelige viljesenergi. Tre Avatare forenet i en fælles opgave, de er bare trådt frem på forskellige tidspunkter, men det er det samme system, det hele er blevet bygget på.

Den her morgenmeditation kan bygges sammen med den, vi havde i går, og de øvrige der ligger forud, og de ting der kommer i fremtiden. Så jo mere oprigtighed og jo mere ydmyghed vi har inde i os, kærlighed og tillid, jo mere er vi i stand til at forvandle den verden, vi fungerer i. Husk på vi kan gøre en indsats hver eneste dag, vi kan være med til at skabe balance på kloden, hvis vi tænker mere globalt. Det der er så vigtigt, det er at gå fra at tænke på sig selv hele tiden, men at tænke i fællesskab, i rummelighed, familier, i verdener. Vi skal altid tænke på, hvad jeg kan give, i stedet for hvad jeg kan få. Hvad kan jeg give til samfundet? Så kan vi sige, nå jeg har jo nogle talenter, inde bagved dem kan jeg begynde at udøse af. Det kan være, der er nogen, der har talenter i det, der hedder gavmildhed, det er jo en god gave at have. Nogen har måske talenter inden for spontanitet og livsglæde, nogen er gode til deres arbejde, nogen er måske meget gode til at passe børn, der kan være forskellige sider, man er god til. Det vil altid være godt at sige, at jeg ved, jeg er god til det og det, så prøv at finde ud af hvad I ikke er så gode til og så sige, det jeg er dårligst til, det vil jeg omdanne til min styrkeside, det kan godt lade sig gøre. Så er der kommet en ny trekant igen, der hedder spontanitet og livsglæde, når I arbejder på den måde i jer selv, integrerer mere og mere af jer selv hver dag, går på opdagelse, vær opdagelsesrejsende, gør det med barmhjertighed og tillid. så vi kan vekselvirke mellem de ting vi kan se i os selv, de positive talenter, og de nye talenter I er ved at opdage i jer selv.

Det er for resten en fantastisk dag i dag, alle de dejlige muligheder vi har.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen her lørdag den 20. juli 2019. Vi har morgenmeditation nr. 306, og så er det jo i dag Dan, han fejrer fødselsdag, det skal vi endelig huske at tænke på, endelig sende nogle gode tanker til ham og hans familie. Også til alle mulige andre. Prøv at gøre hver eneste dag til en festdag med glæde, tillid og forståelse, det er da en festdag, når man anvender de begreber.

Det var Peter, L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)