

Nr. 311 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 25. juli 2019

Nøgleord: Vi mediterer på Adepterne på Sirius.

Godmorgen. Det kan være, I sover lidt endnu, det er ellers en pragtfuld dag med solskin. Det skal nok komme til at gå godt, vi ved, at det med solen det hjælper fantastisk på os.

Se jeg tænkte lidt på i dag, at det der er så svært for mennesker, det er at tage kærligheden til sig, det er næsten helt umuligt for mange mennesker, men det er også mange mennesker, der er gode til at udtrykke kærligheden og snakke om den.

Jeg kom sådan til at tænke på, at det vi arbejder med, det er Kristi tilsynekomst, det vil sige, at kærligheden i vores hjerter skal komme til udtryk, og så tænker man på, kærlighed det er jo en af sjælskvaliteterne, det er bærekraften, det er 2. stråle energi, og vi har så en 2. stråle planet her, hvor vi er ved at udvikle kærlighed, så skulle det ikke være så svært endda at snakke om kærligheden.

Når vi snakker om kærligheden, så snakker vi også om de healende kræfter, for det er kærligheden, der gør det hel. Så healing betyder, at man arbejder med kærlighedskræfterne, sjælsbevidstheden og vores guddommelighed. Så jo flere mennesker der arbejder med kærlighed på en gang, eller med healing, en gruppehealing har en fantastisk virkning, både på naturen og på mennesker. Hvor der er krig og andre ting, kan den begynde at gøre tingene mildere, og det kan begynde at vende billedet til at gå over i en positiv retning. Så det er godt at turde snakke lidt om healing, hvad det gør, og hvordan det løfter, og vi ved jo, at når vi har healet folk på en briks, og de kommer ind og ser total udslidt ud, og de har fået healing en halv time, måske mere, så kan man se en forandring, når de ligger på briksen. Nogen gange forsvinder deres rynker i en periode, og så når de så har fået healing og så kommer op, så føler de dem som fornyet på en måde. Så man kan sige, det har givet afkast på nogle af deres begrænsninger, så de har fået tilliden tilbage. Så det er altid tilliden, vi snakker om, tillid, kærlighed, medfølelse, healing.

Og så kan vi sige, at kærligheden er på mange niveauer, kærlighed til familien, kærlighed til børnene, kærligheden til ægteskabet, kærligheden til alle mulige ting, det er kærligheden, vi snakker om. Det der er vigtigt, det er at udtrykke kærligheden, snakke om den.

Hvis vi nu kigger på den sådan her, for ca. 2000 år siden da havde vi nede i Palæstina, Jerusalem, der havde vi en fyr, der hed Jesus, der kom og indvarslede en ny tidsalder, hvor det var kærligheden, der var i højsædet. Det var kærligheden, det var healing, det var den gode vilje. Så når vi snakker om den gode vilje, det er det, vi udfører, så skal vi ikke være bange for andre folks reaktioner, fordi lægger vi nu energien over i folks fordomme, så lægger vi livsenergien og kærligheden fra os. Vi skal være den, vi er, og så stå fast i det og så sige ”jeg er et menneske, der har en positiv tankegang, jeg ønsker at løfte og inspirere.” Når bare vi holder fast i det så glem folks reaktioner. Vi ved jo altid, at når vi begynder at arbejde med det, vi kan jo ikke helt glemme det, vi kan jo sige, at når vi putter ny energi ind i folks bevidsthed, så kommer der altid kriser og konflikter i deres opfattelse. De siger nogen gange, kan det nu også være rigtigt, er det ikke bare noget påtagethed det der healing, der må da gå et stykke tid, så må de da blive vrede, prøv at tænke på hvor mange tanker der er til stede hele tiden.

Så når I arbejder med energi, den gode vilje, kærligheden, så ikke være bange for folks reaktioner, for I vil hele tiden gøre det, at I laver en forandring, det sted I er så prøv bare at give det accept.

Så når vi så her Jesus arbejdede med fiskens tidsalder, hvor man var hengiven ind imod det guddommelige. Nu er vi jo så i en ny periode her, hvor det er vandbærerens tidsalder, og det betyder jo så, at nu er vi alle sammen mere fritænkende. Vi er ikke styret af kirken og andre ting, vi er styret af den gode vilje, kærligheden hvor vi siger, så er det det, vi bruger, det er det, vi løfter menneskeheden med. Så er vi på vej ind i telepatialderen. Det

vil jo også give en masse nye indsigter, man skal have, og det betyder også, at der er mange af de gamle ting, der er i vores bevidsthed, de skal omdannes til positiv energi. Det er selve krisen, der ligger der, når man skal omdanne det negative, fordommene, angsten og frygten til positiv energi. Jeg kan godt forstå, at det er svært, når man tænker på, hvor mange mennesker med god vilje der ønsker at hjælpe andre mennesker med nogle urter eller planter eller healing eller en eller anden ting. Prøv at tænke på at så er de blevet dømt for hekseri, og er blevet brændt for det tidligere. Men sådan er det jo ikke i dag. I dag er der jo bare det, at folk har en lille smule fordomme, når de skal lære noget nyt. Men hvis I nu har tillid nok inde i jer selv, så vil I vide, at det er bare i orden, vi er ved at lære nye ting.

Hvis nu vi tænker på, at det er ikke så lang tid siden EDB alderen indtog vores bevidsthed og mobiltelefoner. Da jeg var ung mand og arbejdede med betonværk, da manglede vi det, der hedder mobiltelefoner. dengang da kostede det 10.000 kr. for en mobil, hvor man kunne ringe fra den ene side til den anden side. I dag da koster det måske det samme, men vi har en hel anden tilgang til penge og sådanne ting. Det er meget nemmere at købe i dag, end det var tidligere. Så det vil sige, vi kører fremad i vores liv, og vi har fået et godt sikkerhedsnet under alt det, vi foretager os. Så lad os glæde os over at nu er vi igen på vej ind i en ny tidsperiode, hvor det er kærligheden, der er den styrende del.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det betyder, at man hele tiden ser på, at den gode viljes energi kommer i udtryksform. Det er dejligt at se, hvor mange mennesker der er gode til at fungere, og de klarer det rigtig godt.

I dag ønsker jeg, at vi skal meditere på solen Sirius, på Det store hvide Broderskab som sender masser af energi til vores klode. Så vi mediterer på solen Sirius.

I skal forestille jer, at I sidder alle sammen hernede i en gruppefusion. Det betyder, at gruppens energi den forstærker det, I indlærer, og den forstærker vores udtryksform. Så vi mediterer på solen Sirius. Vi mediterer på Adepterne på Sirius, det er Mestrene der lever på den planet. Vi forestiller os, at der går energi fra solen Sirius herved til Healerskolen. Hernede over Healerskolen der står der tre Aktivitetsdevaer, som står i en krafttriangel over skolen, hvor de arbejder med viljekraft, kærlighed og visdom og aktiv intelligens. De nedtrapper bevidstheden fra Sirius til at sende den ned i skolen her. Når de sender bevidstheden ned i skolen her, så betyder det, at de mennesker der herved bliver oplyste af det, der hedder kærlighed og visdom, viljekraft og aktiv intelligens. Vi ved, at det er de ting, vi er ved at udtrykke lige nu, kærlighed og visdom, viljekraft og aktiv intelligens. Vi er ved at udvide vores bevidsthed.

Hvis vi så nu lægger vores bevidsthed ned i vore hjerter samtidig, hvor vi sidder her i en gruppefusion, det kan være, vi har OM ét 21 gange først for at arbejde med den skabende lyd. Det kan være, vi har sunget hellige sange. Det kan være, vi har arbejdet med mantraer, men når vi forener os i hjertets energi, kærlighedsenergien, så forener vi os i sjælsbevidstheden, i kristusbevidstheden, i kærlighedsbevidstheden, og vi begynder at respondere på en optankning af energi inde i os selv, en optankning af livsenergi og livsglæde.

Når vi sidder her og mediterer på det, og vi ved, at vi er alle guddommelige, så den inderste kerne i os er guddommeligheden. Når vi er inde i det indre liv inde i os, så er der ingen følelsesliv, og der er heller ingen lavere mentallegeme, og der er heller ingen fysisk bevidsthed, så kan man gå ind i en ren væren, der ligger uden for vores fatteevne. Når vi så er der og prøver at være bevidste, så får vi jo optankningen af livsenergi, livsglæde, kærlighed og tillid, og når vi fyldes op med de ting, så kommer der en større mildhed i vores bevidsthed, mildhed, tålmodighed, overbærenhed, udholdenhed, større indre styrke, viljen til at realisere guddommeligheden, kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden. Når vi så tænker på Adepterne på Sirius, som giver energistrømninger til os direkte til skolen, direkte til jeres bevidsthed. Vi har de tre aktivitetsdevaer over skolen, det er faktisk Guds ansigt, vilje/kraft, kærlighed og visdom, aktiv intelligens og fylder jer op med den bevidsthed, og når I sidder herved eller i ydre grupper ude i verden men har en indre refleksion, så skal I forestille jer nede i skolen her, der er der en stor sol, og solen varmer vores krop særlig forsiden af kroppen,

hvor vi bliver fyldt op med lys, kærlighed og tillid, og vi bliver bevidst om en vedvarende strøm af energi, solen Sirius. Solen Sirius sender også ud til alle mulige andre systemer samtidig. Vi kan også vælge at gå en anden vej og gå ind mod Hierarkiets mestre og Shamballah og igen Sirius. Der er flere veje til den ophøjede bevidsthed, men vi skal hele tiden forbi vores følelsesliv og vores tankeliv og ind i en indre væren, det skal vi alle sammen, vi skal udvikle kærligheden, tillid og visdom.

Tiden er ved at være smuttet nu, det var jo hurtigt. Jeg ønsker en velsignet dag til jer alle sammen. I kan blive i meditationen lidt længere tid, I kan også trække jer ud af den. Men det er godt altid at lave lidt notater til det og nogle gange sende de notater til mig, når I har fået en ny indsigt.

Det er jo som sagt torsdag den 25. juli 2019 morgenmeditation nr. 311. Godmorgen til alle og kan I have en fantastisk dag.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk