

Nr. 316 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 30. juli 2019

Nøgleord: Kærligheden det er menneskeheden i udvikling og videre frem.

Godmorgen. Hvad skal vi så lave i dag? Vi skal lave det, der hedder modstand mod forandring. Hvorfor skal vi nu lige lave det, når det lige er gået så godt med alt mulig andet? Der er jo det hele tiden, at sjæl og personlighed de modarbejder hinanden hele tiden, det giver friktion, og det giver smerter og lidelser.

Men hvis nu vi går med til sjælens hensigt, så får vi oplysthed, så går vi jo på den oplyste vej, på kærligheds og tillidsvejen, medfølelsens, og troens vej. Men hvis nu vi går personlighedsvejen, så får vi modstand mod al fremskridt, så bliver modstanden størst. Det vil sige, der kan ligge nogle sårede følelser, og dem bliver man ved med at give energi til år efter år, og det vil sige, at den forandring ønsker man ikke. Man laver al muligt vrøvl for at få det bedre, ja men det er jo tankevækkende, at man vil lave så meget vrøvl for at få det bedre. Men det er de der overbevisninger, der ligger derinde. Det er jo det, der hedder "det er synd for mig." Prøv at tænke på at de modstande kan give kroniske smerter, og det kan gøre det sådan, at sjælen opgiver at få vedkommende i videre udvikling, og så kan man gå hen og dø af en overbevisning i stedet for at sige, at nu vil jeg leve, jeg vil gerne forandre de her ting. Nå, det er lidt mærkeligt at tænke på, at det er sådan. Men sådan har det altid været, der er jo det i det, at man er jo i inkarnation som sjæl for at udvikle bevidsthed, så det vil sige, at det bliver hele tiden til at blive en kamp mellem sjæl og personlighed. Det det drejer sig om, det er, hvem vinder? Og når det virkelig står over for, at nu skal man videre, det er så der, at det er nødvendigt at få lidt hjælp for at komme videre. Nogen gange kan jeg se det langt forud og så sige, når vi kommer på det og det stadie, så får vi de og de kriser, og i de kriser kan der komme udfald på den måde og på den anden måde, hvor det er sjælen, der vinder, eller det er personligheden, der vinder. Men det menneske hvor kampen er inde i er ikke klar over, hvad der sker. Nogen gange er jeg heller ikke klar over det. Men nogen gange kan jeg se tendensen, og kan man se tendensen, så er det vigtigt at sige, at nu gør vi noget ved det, nu skal vi ændre på det.

I går skulle vi ligesom prøve at hjælpe en med i udvikling, finde ud af hvem der har brug for hjælp og så give vedkommende en mulighed for at forandre sig (det var vist noget i den retning, vi skulle lave i går, så vidt jeg kan huske). Se, det skal I selvfølgelig også gøre i dag, det skal I gøre hver dag, men når vi lægger ansvarlighed ind for, at nu skal vi hjælpe og forandre andre mennesker, så er det en sjælsopgave. Man må aldrig betragte det som et nederlag, at man får sådan nogen opgaver, det er faktisk en positiv ting. Det betyder så, at I skal lære at kommunikere de positive budskaber ud. Det vi snakkede om i går, det var jo, at vi er healere, alle var healere. Det er fordi, sjælen er healeren, så når sjælen sender sine magiske energistrømme igennem vore legemer, så kommer helbredelsen tilstede. Og når helbredelsen strømmer igennem, så er det vigtigt at få erkendelsen på det og se, hov nu forandrede jeg mig lige her, nu kan jeg gøre det og det, som jeg ikke kunne i går, men jeg kan noget nyt i dag, det er vigtigt at have den side med.

Men hvis nu I kigger lidt nøje på jer selv og siger, hvor er mit punkt henne, hvor er mit modstandspunkt henne for at blive mere oplyst lige her, her står jeg overfor en ny udvikling og en ny mulighed. Prøv at kigge på det og sige, det er lige nøjagtig her, at min kamp bliver. Og der hvor kampen bliver, det er der, hvor angsten og frygten ligger, angsten og frygten for nederlag. Men det er jo som sagt, lige som vi snakkede om i går, at når børnene er ved at lære noget nyt, eller vi selv er børn, tænk på da vi skulle lære at cykle første gang. Hvis vores forældre startede med at sige, "når du kommer op på den cykel der, så falder du mange gange og slår dig, får fødderne ind i egne, og der skær mange ting." Lærer de så nogensinde at cykle? Aldrig, men hvis vi opmuntrer dem til at komme videre, alle de faremomenter der er der, dem ser man ikke, og så lærer man at cykle. Sådan er det også med bevidsthedsudvikling. Det man lærer gennem tillid, forståelse og visdom, det er det, man lærer igennem. Derfor er det, når modstandene de ligger, så må vi hjælpe dem over, det betyder, at man skal rette de nedadrettede øjne op mod sjælsbevidstheden i en kærlig forståelse. Det betyder også, at man modtager en

opgave, så modtag den gennem kærlig forståelse, så fjerner man de hindringer, der ellers vil ligge i stedet for at lægge bestemt modstand ind. Jo mere modstand man lægger ind, jo hårdere bliver lidelsen. Det er utroligt at tænke på, at det er sådan, det altid er.

Nå, men nu kigger vi jo lidt i dag på at sige, lige her er mit fikspunkt, det er lige her, jeg har modstand, men det er også lige her, jeg skal udvikle nye evner, og det kan ikke ske for hurtigt at komme til at lære de nye evner, fordi det er sjælens hensigt. Vi får ny viden, og den viden skal vi udvide vores bevidsthed med, og igennem den viden får vi nye gennemstrømninger af energi fra sjælen. Jeg ved ikke, om jeg kan sige det tydeligt nok nu, men modstanden bliver på sigt så stor en begrænsning, at sjælen måske opgiver at få os videre. Sådan ligger det på mange måder, det vil sige, at vi har alle sammen medansvarlighed for at hjælpe vore medmennesker ind i et andet gear. Det er dejligt at vide, at det er sådan, synes jeg. Det er dejligt for nogen, medens nogen siger, hvorfor skal jeg nu belemres med det her. Det er fordi, vi er inkarneret alle for at kunne hjælpe hinanden, vi er her på denne lidelses og smertens planet, og vi er ved at udvikle kærlighedsaspektet. Kærlighed er ikke modstand, kærlighed det er det, der lyser op og giver livsglæde. Kærlighed er også det, der giver en mening med livet, der er noget at stå op efter, der er noget at fungere igennem.

Vi skal meditere på, at kærligheden er den styrende kraft på vores klode. Kærligheden det er menneskeheden i udvikling og videre frem. Vi har før snakket om, at vi er kærlighedsarmeen, men for at vi kan få endnu mere skub på, så skal vi have bevidstgjort det noget mere. Nu er jeg her i inkarnation som Avatar lige her, fordi vi arbejder med og udvikler en ny tidsperiode, hvor det er telepatien, der begynder at blive udviklet. Men det er der kæmpe modstand på, at blive oplyst. Så alle de mennesker der har de gode evner til at udvikle det på, de skal anvende det. Nu skal vi af med det, der hedder modstand, det skal forvandles til kærlighed og tillid, tænk nu på, at vi er her lige nu for at arbejde med lysets kræfter, kærligheds kræfter. Prøv at se rundt omkring i verden, hvordan der opstår krig og undertrykkelse, fordi personlighedsinteresser vil styre over andre mennesker. Vi arbejder på at frigøre sjælene fra deres begrænsninger, forvandle dem, forvandle det inde i os selv.

Tænk på en af de energioverførsler I har fået af mig, hvor I har løftet jeres bevidsthed kolossalt, find sådan en, og så sige jamen den indsigt jeg fik dengang, har jeg anvendt den 100 % til fremgang, eller hvor lang tid havde den en virkning? Nu skal vi så se på, om vi er i stand til at huske det, eller har vi nogle notater, der fortæller om forandringen i ens liv. Se den oplysthed der ligger inde i jeres højere bevidsthed, det er den, I hele tiden skal anvende til at eliminere modstanden med, både i jeres eget liv og i andres liv. Hvis nu det kniber med at kunne huske det, så får I en ny en lige nu og lige her. Det betyder, I skal kigge her op på mig og ind mod mine øjne, så vil jer overføre Herrens velsignelse til jer, tilliden, nådens lys, kærligheden.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed og Guds visdom, lyksaligheden, den indre frihed. Jeg er den magiske himmelåbner, den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode, og på andre kloder. Det betyder, at I får hjælp gennem himmeriget, I får hjælp gennem englehierarkierne. Når I tænker på det, så kan der komme lyksalighed ind i vore hjerter, vi kan blive lyksalige, blive hengivne, og livsglæden vil begynde at flyde gennem jeres legemer igen. Så tænk på at vi er alle sjæle, vi er alle solengle, og vi fungerer på fuldendelsens vej. Jeg overfører lys og kærlighed til jer lige nu. Er I modtagelige for energien, vil energien forandre jeres liv lige nu og i al fremtid. Vi skal tænke på, vi er Herrens apostle, og der er ingenting, der skal bremse fremgangen. Vi træder frem som sjæle, som solengle. Og vi lader lys og kærligheden, være det vi er, og ligesom når I arbejder med det, så træder der en stjerne frem over jeres hoved. Den træder frem i sjælniveau.

Jeg vil gerne sige, at nu er tiden til ende med vores morgenmeditation, vores energioverførsel.

Det var tirsdag i dag 30.7. morgenmeditation nr. 316. Nu kender vi vores arbejdsområder igen så lad os glæde os over det. Godmorgen til jer alle sammen jeg ønsker jer en velsignet dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk