

Nr. 317 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 31. juli 2019

Nøgleord: Jeg overfører den guddommelige kærlighed til jer, den altfavnende kærlighed.

Godmorgen velkommen til overfladen. Jeg håber, I har været inde i jeres indre liv og fået noget oplysthed. Det vil være dejligt, hvis I har mediteret noget i jeres indre verdener, i jeres søvn, en fuldt bevidst søvn, det kunne være spændende, hvis I havde sådanne nogle.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen. I dag er det torsdag den 1. august 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 317.

Det betyder, at nu er vi godt i gang igen med en ny dag, det er lidt fantastisk, vi kan være det igen. I dag tænkte jeg på, at når vi nu er ved at indlære noget nyt, så er det vigtigt, vi holder godt fast i det nye.

Jeg tænkte på, hvis vi f.eks. skal lære at bruge en computer, tænk på hvor mange gange vi siger, nu kører det lidt, nu kan jeg ikke finde ud af det igen. Vi får lidt undervisning af nogen, der er kyndige i computere, vi lærer lidt igen, vi går lidt fremad igen. Der går et lille stykke tid, så går vi i stå igen. Det tager tid at tilvænne sig det nye system.

Når vi er ved at lære det nye system, så er der nogle systemer inde i os, nogle gamle systemer i vores underbevidsthed, der mange gange vil modvirke oplysthed. Når vi f.eks. arbejder med personlighedsudvikling, er der rigtig mange mennesker, der er dygtige til det, men at arbejde med sjælelig udvikling få sjælen til at fungere i dagligdagen det er en helt anden proces at få sjælen til at fungere i alle henseender, fordi der skal vi arbejde med modstandsvejen
altså modstanden på at få alting til at fungere. Det er der, man siger, nu skal vi til at være stærkere, kærlige og oplyste.

Hvis vi yderligere arbejder med den åndelige udvikling, hvor vi ved, vi har viljen og styrken til at realisere sjælsbevidstheden, så skal der en helt anden form for læring til. Når man lytter til nogle mennesker, der har været igennem de her systemer, så lytter man faktisk til den oplyste vej, vi ved, hvad det handler om. Hvis I lytter til mig, siger okay, jeg kan føre jer ind i jeres åndelighed, og være et åndeligt styret menneske i selve indvielsesvejen.

Tænk på jeg kan godt føre jer ind til 4. 5. og 6. indvielse med de prøvelser, I skal igennem lige nu, kan det være, det er første og anden indvielse man står overfor, måske nogle der arbejder med tredje indvielse, men muligheden er til stede. De mennesker der står foran det, skal til at lære det, er overhovedet ikke klar over, at muligheden er til stede, så det er en kæmpeudvikling i sig selv. Hvis man tænker på, nu lytter man til et åndeligt styret menneske, hvor det er den nomadiske bevidsthed, der træder igennem, ind igennem kærligheds- og visdomsaspektet. Tænk på lige nu har vi mulighed for at gå den oplyste vej. Man skal sige, lad mig smide alt det jeg har i hænderne, lad mig nu gå på den oplyste vej fordi der ligger kærligheden, visdommen og tilliden. Det drejer sig om at nedbryde de uønskede mønstre i sin personlighed, forvandle dem til positiv livsenergi. Når I har omdannet det til positiv livsenergi, så bliver det en udtryksform for jer, hvor I kan hjælpe andre mennesker, igennem det problem I selv har været i, fordi problemet bliver til et positivt værktøj. Tænk på alle de modstande der har været på at blive oplyst. Senere hen tænk på at det er her, I får en kæphest, hvor I virkelig kan støtte og hjælpe andre mennesker i deres proces. Er det ikke lidt fantastisk?

I stedet for at gå og være bange for fremtiden, så læg glæde ind i den, sig vi kan godt nå det næste mål, og det næste mål, og det næste mål. Invester i jeres fremtid. I skal vide, jo mere oplyste I er, jo nemmere flyder alting inde i jeres liv.

Jeg tænker mange gange på ved f.eks. Sai Baba, hvor mange millioner mennesker der søger hans oplysninger. Tænk på de har rejst en halv jordklode rundt, for de siger, jeg ønsker at være til stede her. Tænk på et andet helligt menneske som siger, jamen vi rejser langt for at få den oplysthed. Tænk på at det man prøver at arbejde med, det er at holde bevidstheden målrettet ind mod sjælsbevidstheden, ind mod åndsbevidstheden, hvor man anvender sine evner og kvaliteter for at løfte menneskeheden op i ny gear. Det skulle ikke være så svært. Samtidig begynder vi at afkaste mange forskellige sygdomme, idet man bliver oplyste, man gennemgår sygdommene som et stykke brugbart værktøj for at hjælpe menneskeheden, det kan næsten ikke blive bedre på nogen som helst måde.

Hvis vi siger, i dag vil vi meditere på, vi er oplyste sjæle, oplyste, sige hvis jeg går oplyst hedens vej, er der ganske lidt tilbage i personligheden, der spænder ben, men det der kommer frem, det har vi villigheden til at forandre på med det samme. Vi udskyder det ikke, fordi i udskydningen ligger spærring, og så ligger der smerter. Sig okay jeg giver mig til at løse det med det samme. Mange siger, det kan jeg ikke, for jeg har ferie, jeg skal en eller anden ting først. Men lav nu en omprioritering, sig jeg skal det indre liv først, jeg skal det indre liv, fordi der får jeg min styrke igennem. Det er en god ide at begynde at tænke sådan, jeg skal mit indre liv først. I dag tør jeg godt sige til min familie, jeg går på den oplyste vej, jeg er healer, jeg arbejder med psykologi, jeg arbejder med åndsvidenskab, jeg arbejder med teosofi. Tænk på, hvis man siger, det arbejder jeg med. Jeg har også mit almindeligt erhverv, men jeg har bære energien til at udføre mit almindelige erhverv hver dag.

Når I kommer ind i inderligheden, i jeres ophøjede bevidsthed, så ser alting fuldstændig anderledes ud, fordi I har fået andre briller på, I kan se klart, fuldstændigt klart, I er i en værens tilstand, hvor det kan lykkes i. Det betyder, man skifter stofaspekt i sine legemer, man begynder at køre ind mod kærligheden og den intuitive bevidsthed, det er det, vores legemer bliver bygget af. I forbindelse med de ting, er vi meget i kontakt med engleverdener, fordi det er englenes forfinede bevidsthed, vi får indført i vores legemer, og så giver vi afkald på vores begrænsninger. Det vil sige, engleverdener kan træde ind i menneskeriget, det er lidt fantastisk at tænke på, at vi har de muligheder hver eneste dag.

Hvis vi siger hver eneste dag, hvis jeg nu var lidt mere modig, hvordan vil verden så se ud? Hvis jeg turde bruge min sunde fornuft hver dag, hvordan vil verden se ud? Det er sjovt at tænke på.

Nu her i aften torsdag den første august der har vi en E. V. F. aften på skolen klokken 16 til 22. Det vil være meget fornuftigt, alle jer der kender til det, mød op, vær til stede her, fordi det er her, I har en mulighed for at komme videre igen, ikke udsætte det, men mød op, vær til stede, få en indre oplysthed. Smid noget af det I har af jeres gøremål, vær til stede. Det hedder, følg mig som vi snakkede om i går, følg den oplyste vej, det er meget sjovere.

Jeg har lidt problemer med min opkobling på min telefon, jeg håber Dan snart vil træde i karakter. Det ved jeg, han gør inden så lang tid, det kan være, han lader mig overraske i dag, at han dukker op i dag, det kunne være spændende. Det går også alligevel, men ikke nær så godt som når han er til stede. Husk I er alle værdifulde, I er alle værdifulde. Tænk på, hvis nu vi arbejder i samlet flok alle sammen på en gang, tænker på lige nu arbejder vi med Kristus tilsynekomst, Kristus tilsynekomst, kærlighedens tilsynekomst. Vi har ingen problemer med at meditere på Avatarer, Fredens Avatar, Solavataren, Syntesens Avatar, Kærlighedens Avatar, den oplyste Avatar, oplysning, Buddhas bevidsthed, Kristusbevidstheden, fredens bevidsthed, syntesens bevidsthed.

Jeg er placeret her sammen med jer, som Solavataren. Det vil sige udvikle jeres sjæle, udvikle jeres sjælsbevidsthed ind mod den nomadiske bevidsthed, videre derfra ind mod jeres guddommelighed. Forestil jer det er mit kald at hjælpe jer lige her. Lad os prøve at se om vi ikke kan gøre det bedste hver eneste dag, lad os gøre noget mere ved det.

Lad os meditere på Fredens Avatar, Solavataren, Kærlighedsavataren, Syntesens Avatar alt det der ligger inde i vores bevidsthed.

Forestil jer samtidig med at I mediterer på det her, husk på I er den røde fisk i det blå hav, i kærlighedshavet. Kærligheden som strømmede ud igennem jeres øjne i går, den kærlighed er den I vokser og lever i. Dem af jer der var på E. V. F. i aftes, prøv at lægge bevidstheden ind i den sidste væren der var den sidste halve time i aftes. Start fra det fundament. I skal forestille jer her, mens I laver det, I kan meditere med lukkede øjne, I kan også meditere med åbne øjne. Jeg kan overføre energi til jer igennem mit hovedcenter, mine øjne, pandecenter, jeg kan overføre kærlighedsbudskabet til jer, viljesenergien, solbevidstheden, jeg kan overføre oplysthed til jer. Jeg kan fylde jeres aurfelt op med lys, kærlighed og tillid.

Forestil jer at nogle af jer i en svunden tid har været oplyste, faktisk har været vismænd for andre mennesker tidligere. Kan I forestille jer, I skal tage de evner til jer igen, blive oplyste i dette liv også. Mange af jer ligger det latent i, men det der spærrer vejen, er jeres personligheder. I vælger mange gange at opgive i stedet for at gå igennem.

Jeg overfører den guddommelige kærlighed til jer, den altfavnende kærlighed.

Forestil jer I er ansat af Hierarkiet, af Hierarkiets mestre, det er dem, I lægger fokus på. Læg bevidstheden på Fredens Avatar, Solavataren. Begynd at mærke et spændingsfelt i hovedet og i hjertet. Opdag I kan bruge jeres stemmer på en ny måde, igennem kærlighed og tillid. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed, lys, kærlighed og tillid. Al den her morgentankning, tag en optankning i jeres bevidsthed, begynd at få jeres liv til at fungere på en ny måde.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og tilgivelsens lys. Jeg arbejder med indvielsesvejen, den oplyste vej. Mit kald er at hæve menneskehedens bevidsthed, klodens bevidsthed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, husk det er stadigvæk torsdag den 1. august 2019, det var vores morgenmeditation nummer 317.

Godmorgen alle sammen. Jeg siger på gensyn til jer.

Venlig hilsen Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk