

Nr. 322 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 5. august 2019

Nøgleord: Så vi mediterer i dag på Gud, ser mig.

Godmorgen. Godmorgen. I dag er det mandag den 5. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 322.

Godmorgen til jer her mandag den 5. august 2019, morgenmeditation nummer 322.

Nå, jeg kom sådan lige til at tænke lidt på, den 5.8. var hvad det nu, jeg skulle huske den dato, hvad var det nu, der skete den dato. Jo, det kom jeg lige til at huske tilbage på, at i 1977, da havde jeg nummer to kæreste, jeg havde. Hun døde af kræft den dag, og det kunne man så sige, at den kræftsygdom hun døde af, det var det, der fik mig indirekte til at gå i gang med åndelig udvikling 42 år siden. Og det er jo altid det her med hvert syvende år, der skifter man udviklingstrin. Så det vil sige her i dag, da har jeg en ny mulighed igen for at udvikle nye evner, nye kvaliteter, man kan sige meget mere, end man kunne før. Det er da dejligt at tænke på, at der bliver ved med at være udvikling på.

Se jeg tænkte en lille smule på, her i dag der vil det være godt at arbejde med lys, kærlighed og tillid. Lys, kærlighed og tillid.

Jeg kom til at spekulere lidt på, at når jeg har været meget tidlig, været i gang med udvikling, så har jeg oplevet for mange, mange år siden faktisk for 42 år siden, og hvor jeg har haft en proces, hvor jeg har været inde og snakke med min indre vejleder, og han sagde til mig, ”Peter vi har ventet på dig længe, på at træde i aktion, på at udvikle de evner du har for at løfte menneskeheden bevidsthed. Så er der jo altid det, at når ens mester siger det til en, så gør man selvfølgelig det, man går i gang omgående, med det tjenestearbejde man skal lave, først og fremmest uretfærdighed ved et for tidligt dødsfald, når man kan se årsagen til problemet men ikke have evnen til at ændre på det. Det var så den nye evne, jeg begyndte at erhverve mig der for 42 år siden. Det er lidt fantastisk, at det kan være sådan, men det var jo en mulighed for, at jeg kunne tjene menneskeheden dybere.

Så når jeg for eksempel fortæller jer nogle ting, som er baseret på visdom, eller intuitiv bevidsthed så giv jer til at gøre det, for det er jo en fremsynet bevidsthed, som I endnu ikke har erfaret jer. Når jeg skal modtage sådan en information, så modtag den igennem kærlighed, kærlig forståelse, tillid og visdom. Prøv at modtage det igennem det, det betyder igennem hjertecenteret.

Hvis I modtager informationen på solar plexus, så vil det lave adskillelse, fordi personligheden forstår ikke det, sjælsbevidstheden rummer, så enkelt er det.

Så nu har jeg så arbejdet med jer, kigget på jer hver eneste dag, kigget på jeres aurafelt og jeres udstråling, så kan jeg se nogle gange, når I skal have mere energi, så får I mere energi, så kommer der også til at ligge nogle prøvelser på, om man vil bevare energien, eller om man vil synke tilbage i sin personlighedsbegrænsning. Ja heldigvis ser jeg jo en del nu efterhånden sige, jamen nu møder jeg personlighedsbegrænsninger, så siger jeg, jamen det her vil jeg ikke finde mig i, nu vil jeg vælge at ændre min opfattelse og min udvikling, fordi jeg vil have mere sjælsenergi i mit aurafelt. Det er rigtig, rigtig smukt, når folk de kommer dertil. Så siger man, jeg gør det, jeg ved, det er det, der skal til, og hvor der ingen betænkning er på det, man udfører det bare. Så det er rigtig godt, man kommer dertil, så jo mere sjælsbevidsthed der er i sit aurafelt, jo nemmere fusionerer vi med vores højere bevidsthed, vores højere bevidsthed. I vores højere bevidsthed der ligger ingenting, der hedder ambitionsniveauer, som ligger i personligheden, men derimod en tilskyndelse til at lave tjenestearbejde for menneskeheden. Det vil sige, sjælens hensigt, ikke en personligheds interesseområde, som ligger i personligheden. Når man fungerer i personligheden, så laver man adskillelse mod sjælsbevidstheden meget stærkt mod sine åndelige dimensioner, fordi man vil ikke kunne forstå, at der er noget, der er godt til en her,

man vil selv finde ud af det. Men personligheden har ingenting at gøre med, den går jo ikke erkendelsesvejen, den kører den modsatte vej. Vi skal arbejde med oplysthed, lys, kærlighed og tillid.

Så når vi manifesterer sjælsbevidstheden for at få det til udtryk, så skal vi bruge åndens energi, åndens viljesenergi til at realisere en indre visdom med. Det betyder, man arbejder i gruppefusion, i gruppetjeneste. Man kan kun komme ind i gruppearbejde, i gruppetjeneste, når personlighedens interesser er slukket, men man arbejder for helhedsbevidstheden.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Jeg arbejder bevidst på at blive ren indadtil. Det betyder, man begynder at betale sin karmiske gæld, karmisk gæld. Hvad betyder karmisk gæld? Det er jo, det kan være tidligere i livet, hvor man har tilranet sig nogle ting, som ikke er ens egne eller i tidligere liv, hvor man har slået andre mennesker ihjel, så kommer man jo til at skal balancere det, på et andet tidspunkt i en anden inkarnation. Det her det er jo lidt grovt at sætte på spidsen, men vi har prøvet alting for at få de livserfaringer, vi skal have. Men det er vigtigt at lægge ydmyghed, kærlighed, tillid ind. Ydmyghed, kærlighed, tillid.

Når man ønsker at gå på den oplyste vej, så zapper man ikke fra sted til sted, så går man ikke på den oplyste vej. Men er man en gang blevet vist den oplyste vej til en, så søger man tilbage til det og ikke flakke, flakke frem og tilbage, men kører på den oplyste vej, men sige, ”Okay jeg er her for at lære nogle ting, jeg skal have ny viden, og den nye viden er baseret på ærlighed og visdom, den skal realiseres igennem sund fornuft.

Som jeg snakkede om tidligere, det der er vigtigt, det er at lede personligheder ind mod sjælens vej. I må ikke være bange for de konflikter, der kan opstå. Når vi kører på lysets vej, så vil vi møde de her ting, og det er her, vi får vores prøvelser i vores udholdenhed og siger ”Okay jeg står fast i min indre visdom.

Jeg vælger at være en årsag i stedet for en medløber. En medløber vinder ingenting, medløberen vil altid tabe en. Når I årsagsbehandler, så bliver I en årsag til fremgang, så har vi ansvarlighed. Forestil jer nu at vi prøver på og arbejde i solenglens bevidsthed, i sjælsbevidstheden. Det er kun fra solenglens bevidsthed ægtheden ligger. Det er renhedens lys, man kan udvikle sin intuitive bevidsthed i, nye visioner, nye mål. Vi skal altid starte fra sjælsbevidstheden og have det som indre fundament.

Så vi mediterer i dag på Gud, ser mig. Prøv at lukke øjnene, og meditere på Gud ser mig. Prøv så vi forestiller os, inde midt i hovedet har vi en sol, en solengel. Når I tænker på de ting, må I ikke indlægge forfængelighed, bedrevenhed. I skal bare være ydmyge, oprigtige, ellers kommer I ikke ind i sjælens rige. Så vi mediterer på, at Gud ser mig. Jeg arbejder sommetider på at være den indre iagttagere, hvor vi ser. Prøv at se på vores åndelige bevidsthed, ind på vores sjælsbevidsthed og ind i personlighedsbevidstheden. Forestil jer nu det guddommelige er al viden i alle verdener, i alle naturriger, alt er set, alt er registreret. Og så skal vi selvfølgelig se på, om der er noget, vi skal forandre i vores liv, så vi kan bevare renhedens uskyldighed.

Så dem af jer der virkelig ønsker at lave forandringer, hvor det er sjælsbevidstheden, der er styrende, I vil modtage energi lige nu. Formidler lys og kærlighed til jer, visdom, det er kun til dem, som virkelig ønsker en forandring, de vil kunne respondere på energien, som vi ved, de brænder efter at gå kærlighedsvejen, den oplyste vej, renhed, ansvarlighed. I vil være i stand til at respondere på energien, jeg sender ud. Guddommelig skytsengel der ser man sjælsbevidstheden. Man ser også personligheden, jamen der er der ikke meget fokus på personligheden, det er kun, hvad sjælen den udvikler.

Okay, jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen. Det var så i dag her mandag den 5. august 2019, og morgenmeditation nummer 322, 322.

Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en velsignet dag.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen, og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk