

## **Nr. 337 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation tirsdag den 20. august 2019

**Nøgleord: Vi kan rejse til Weesakdalen enten fysisk eller i vores overjordiske legemer.**

Godmorgen og velkommen op. I dag er det jo tirsdag den 20. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 337 Okay.

I dag er det også en spændende dag. Jeg kan se solen stå op ude i horisonten, så kan man kun blive glad. Tænk på solen står op hver dag for os, og vi kan leve et godt liv, et godt liv kan man vælge at leve. Man kan lige så godt vælge at starte med at være glad, fordi igennem glæde der forandrer vi den verden, vi lever i, glæde, spontanitet. Og tænk på i dag der skal vi lære nogle nye evner, nye evner er mulighed for at lære i dag.

Jeg har sådan spekuleret lidt på, på det sidste her, hvis vi nu kigger tilbage på den sidste uge, hvor mange nye evner har I udviklet her, og hvis vi kigger tilbage på den sidste måned, hvor mange evner er der udviklet her, eller det sidste år?

Vi kan også gå tilbage til vores nytårsforsæt og sige, hvor meget har vi gjort, af de ting vi har bestemt os til at gøre i det kommende år? Er det lykket for os, at komme igennem med det, eller har vi opgivet undervejs? Det er lidt spændende at iagttage, hvad vi rent faktisk har gjort, fordi vi kan sige, det handlingsmønster vi har haft tidligere bestemmer jo vores fremtid. Så hvis man er vant til at opgive, eller andre ting, så ligger opgivesvejen forud. Men ændrer man det hele, ændrer man alting igennem spontanitet, livsglæde og kærlighed, så er der en meget positiv fremtid til en, fordi så har man lyst til at lære noget nyt, og det er jo dejligt at lære nyt.

Jeg har en ny lære, en ny opgave jeg er ved at lære, som er lidt vanskelig at lære, synes jeg. Det er, når man har lidt indsigt i, hvordan folk kan få det meget bedre, end det de har i dag, og man prøver at fortælle dem lidt, hvordan det kan blive meget nemmere, jamen så har man ingen interesse i at få det nemmere, man vil meget hellere køre på afviklingskursen i stedet for opbygningskursen. Så det der er svært for mig, det er at se, at folk de spilder deres liv, deres tid, og deres liv fuldstændig hvor man ikke vil bruge sin glæde og spontanitet. Det synes jeg, det er en lidt svær en og lære, men man er selvfølgelig nødt til at acceptere, at folk spilder deres liv.

Hvad skal der til for at ændre det? Det er tro på sjælen, tro på kærligheden, tro på det guddommelige, at vi er guddommelige i stedet for at fornægte det. Mange mennesker fornægter det indre liv og lever i det ydre liv i selvmedlidenhed, selvmedlidenhed. Prøv nu at lukke op for kærligheden, tilliden, det er der jo hele tiden, den er der til at bære os i svære situationer. Så lad os lukke op for tilliden, livsglæden og kærligheden.

I kan se rundt omkring i jeres liv, hvor det ikke fungerer henne. Men vi skal huske, vi er jo en årsag til, at tingene kan forandre sig. Bliv ved med at være en årsag ikke være en medløber. Det der er vigtig, det er jo, at man kan give nyt håb, et nyt håb til alle mennesker. Det vil sige, i deres personligheder der kan folk ikke gøre det, men vi kan arbejde med deres sjæle og stadigvæk give sjælen næring.

Det der er meningen, når man skal dø, det er, at personligheden dør, det er det, der er meningen. Det er derfor, smerterne og lidelserne er så hårde, det er fordi, vores personlighed skal dø. Den skal forvandles til kærlighed, spontanitet og livsglæde. Så det betyder, vores legemer skal oplades med kærlighed, tillid og visdom, så går den evige fornyelse i gang, inde i os selv. I hjælper til, at det udvikler sig.

Så jeg vil begynde at arbejde med min mission og hæve jeres bevidsthed, selv om jeg ser mange af jer modarbejder det eller mange af jeres pårørende. Giv jer nu ikke til at opgive, når I er tæt på målet, giv jer til at udvikle jeres evner. Lad os komme mere i gang, i arbejdstøjet, og tænk på der er mange sjæle, der skal frigøres

fra personlighedsaspektet. Begynd at tro på jeres evner og kvaliteter. Det kan ikke hjælpe at sige, jeg skal først finde ud af, om det er sådan, så må man have tillid til at lytte til dem, der ved lidt om det. Eller hvis man bare vil sige en eller anden ting, der kan være oplysende, hvor mange mennesker de allerede ved, det første ord nedbryder, prøver på at nedbryde den positivitet fordi man ikke er vant til at høre på det positive.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer. Sig ”ja vi bygger på tillidens kunst, gunst. Vi bygger tillid ind til os selv.”

Vi er nødt til at putte en overbærenhed ind, fordi de der personligheder de vil ikke så gerne, men vi ved, der skal en forvandling til. Vi skal anvende, anvende hvid magi.

Jeg siger lige mit kraftord her. Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.

Jeg vil ønske, der var nogle flere af jer, der vil arbejde med magi, hvid magi, arbejde for lysets kræfter, lig lys og kærlighed ind, begynd at iagttage jeres gamle begrænsninger, iagttage dem, erkende dem. Så giv jer til at forandre det med jeres sjælskræfter og hvis det kniber, så ring ud til mig så vil jeg hjælpe jer lige her, hvor I står.

I går arbejdede vi lidt med at være bevidst om hjertecenteret, hjertechakraet, og synke ind i den indre væren her, fordybe os i hjertekvaliteten. Man kan gå fra mange bevidsthedstrin op til himlen, men himlen ligger jo inde i os selv. Det der er vigtigt, det er at lukke op for spontaniteten, livglæden og kærligheden. Og igen prøv at forestil jer I er solengle, I er sjæle, og gå ind i solenglens bevidsthed der er inde i hovedet.

I kan rejse som solengle til Sirius, Det store broder, Det store Hvide broderskab på Sirius. Der kan vi rejse op i grupper og tilbyde vores assistance til adepterne på Sirius. Det har vi ingen problemer med at gøre, og vi ved, at det arbejde med at hæve klodens bevidsthed, vores klode vi kan tilbyde vores hjælp der.

Vi kan rejse til Weesakdalen enten fysisk eller i vores overjordiske legemer og være til stede der, når Buddha han kommer til Weesakfesten med oplysningskræfterne. Vi kan være der og være med i sådan en begivenhed, en åndelig begivenhed.

Vi kan rejse ind mod Hierarkiet, Hierarkiets mestre og være taknemmelige for den hjælp man får, og vi kan også sige tak for det. Det gør ingenting at sige tak for den hjælp, man får.

Man kan rejse til Baba og modtage Babas velsignelse og måske gode ord fra Baba. Det var nemmest, da han levede fysisk, men man kan også nå ham åndeligt, sjæleligt åndeligt.

Vi kan også rejse herved på Healerskolen til Peter L. Simonsen og sige, ”jamen jeg er jo her, fordi vi kan godt se, du har en mission Peter, det tror jeg gerne, vi vil følge op på støtte dig lidt i.”

Vi kan gøre mange ting, vi kan lave det til en stor gruppefusion, at vi ønsker og hæve menneskeheds bevidsthed fra lidelser, smerter, kvaler. Vær med til at omdanne deres lidelser. Vi kan kun gøre det i kærlighedsnavnet, kærlighed, medfølelse, overbærenhed.

Jeg kan huske tidligere, da vi kunne gå op på vildfarelsens bjerg, vildfarelsesbjerget, det er den, man går op i på sin personlighed. Man kan også gå på visdomsbjerget, det er der, hvor man er sjælsstyret. To bjerge men forskellige bevidstheder.

Jeg tænker på somme tider, hvor svært det er, at få folk til at bruge deres positive egenskaber, det skulle faktisk være så let, så let, men det er noget af det sværeste, der er og få folk til at udvikle nye evner og kvaliteter. Men vi opgiver ikke, vi bliver ved med at mase på og se det bedste i andre, se deres lys, deres kærlighed, se deres indre liv, og vi arbejder med at give lys til andre og få andre mennesker til at lyse, og efterhånden se, at de bliver til lyset.

Det kan være vores **nøgleord i dag, vi bygger lys og bevidsthed ind i vores medmennesker, vi giver dem lys og kærlighed, de ser lyset, og de bliver til lyset.**

Og når vi bliver til kærlighedslyset, så kan vi strømme ind i de høje himmelsale, fordi der er renhed nok i vores liv til at træde ind i den højere bevidsthed. Vi siger, vi er lysbærerne fra de høje himmelsale, vi er lysbærer fra de høje himmelsale. Så vær til stede i det. Brug denne morgenmeditation mange gange til oplysthed, forståelse, nye evner, kærligheden.

Jeg ønsker jer alle en velsignet dag her i dag, tirsdag den 20. august 2019, morgenmeditation nummer 337. Godmorgen til jer alle sammen. Jeg ønsker jer en velsignet dag. Giv jer til at opbygge de nye evner. Og det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Tak skal I have. Godmorgen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)