

Nr. 338 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 21. august 2019

Nøgleord: Solavataren og en stor Ærkeengel, de udvikler intuitiv bevidsthed.

Godmorgen. Godmorgen. Jeg synes sørme, der er mørkt herinde. Øjeblik. Godmorgen. I dag er det jo så onsdag den 21. august 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 338.

Jeg tænkte sådan her på i dag, om jeg skal give jer lidt mere avanceret undervisning i morgenmeditationen. Det kunne være, det kunne være en god ide. Hvad synes I om det? Lad mig lige høre, kan I høre om det er en god ide, eller skal vi køre, ligesom vi plejer at gøre? Det er også godt.

Se, jeg vil gerne, at I lige bygger en ny tankeform op, det hedder, når man synes, man ikke er god nok. Der er mange, der synes, jeg er ikke god nok. Når de tænker sådan, så lægger de energien fra sig, den ligger de over til alle begrænsningerne, så render de ind på vildfarelsens bjerget, og det er jo ikke hensigtsmæssigt. Det der er vigtigt, det er at tage energien hjem til sig selv igen og begynde og blive oplyst. Så man kan starte med at sige, jeg er brandgod, jeg kan det hele, og jeg løfter, og jeg vil gøre det. Begynd nu at køre med det i stedet for, i stedet for ikke god nok, så erstat det med, jeg er brandgod, jeg kan det hele, jeg gør det, og jeg vil gøre det. Skift det ud de begrænsninger. Husk alle begrænsninger er kun til for at udvikle ny bevidsthed, for at udvikle sjælsbevidsthed. Det er simpelthen så enkelt, så enkelt, man skal bare give sig til at gøre det, gøre det hver dag, ikke lade jer begrænse af jeres begrænsninger. Se begrænsningerne de er der kun for og udvikle nye evner. Begrænsninger er kun til for at udvikle nye evner. Skriv det nu godt bag øret. Det er for at gå erkendelsesvejen den oplyste vej. Jo flere problemer man har, jo flere muligheder har vi, for at udvikle nye evner i en hurtigere rækkefølge end ellers. Tag det nu som noget positivt. Lad nu ikke andre mennesker begrænse jer, lad dem ikke styre jeres liv. Hvorfor skulle de styre jeres liv, fordi de er uvidende, det er hul i hovedet, som det hedder. Hul i hovedet, godt. Det betyder så, når man ser på den måde, så betyder det bevidstheden fiser ud af hovedet. Det kan vi også ændre på, det kan vi ændre på til at lade ny bevidsthed strømme ind i hovedet, det kan strømme helt indefra, inde fra vores solengel, inde fra vores guddommelighed.

Vi kan vende billedet, og vi kan blive ved med at vende vores billeder, vores oplevelser i stedet for de er styret af begrænsninger. Så lad det være styret og vejledt af kærligheden. Det er også helt enkelt, fordi det er kærligheden, der løfter, det er kærligheden, der helbreder. Hvor tit har vi sagt det? Meget tit men hvis man ikke tror på kærligheden, ah jeg vil gerne tro på kærligheden, det er så godt, så godt, det er så godt, så godt med dem jeg har det sammen med bor sammen med. Men tror de på kærligheden? Hvis de ikke gør det så lad være med at være begrænset af det i det mindste begynde at ændre lidt på andres opfattelse, det kan vi som healere, der kan vi hæve deres bevidsthed. Okay.

Det vi gør i dag, det er at prøve at være lidt bevidst på, hvordan I trækker vejret ind, og hvordan I puster ud igen. Det er også enkelt. Vi sidder og trækker vejret ind og ud så prøv at være bevidst i det, I foretager jer, vær helt bevidst, helt bevidst. Samtidig med tænker I på fred, lys og ubetinget kærlighed. Det vil sige, det er det, I begynder at lade jer op med på ind og udånding, og samtidig med giver I slip på alle mulige tanker, følelser og begrænsninger. Det skal ingen opmærksom have, ikke give det opmærksomhed. Hvorfor skulle det have jeres livsenergi, livsglæde. Begrænsninger lad os holde op med det og så tænke på fred, lys og ubetinget kærlighed.

Så læg bevidstheden ind midt i hovedet, og vide I er solengle, I er solengle, I er sjæle i menneskeriget, I er solengle i engleverdenen, I er begge steder. En solengel der kan man rejse på solenglens bevidsthed. Hvis nu vi lægger lidt opmærksomhed ned til hjertet, til hjertechakraet og ved, at her har vi livsenergien, livsglæden, vi

har livstråden her, vi har livet, vi har det livgivende til at strømme igennem hjertet, og det er blodet, og blodet skal være ladet op med livsenergi og livsglæde. Hvis nu I er helt bevidst om det, så kan I rent faktisk mærke jeres hjerte slå. Og så fornemme den livsgivende energi strømmer rundt i kredsløbet, fred, lys og ubetinget kærlighed, lad det strømme rundt i jeres kredsløb, den ubetingede kærlighed. Så afkalker vi, vi afkalker, vi afkalker vores legemer, vi gør dem levende og smidige.

Prøv at synke dybere ind i hjertet, kærligheden i hjertet. Og så samtidig med at synke dybere ind i den indre væren, slip al den ydre bevidsthed men gå ind i den indre bevidsthed. Nu arbejder vi med at hæve bevidstheden fra hjertechakraet til hjertechakraet i hovedcenteret, og det hedder faktisk, når man hæver det fra hjertet til hjertechakraet i hovedcenteret, så hedder det faktisk en okkult meditation, vi laver. En okkult meditation det betyder, betyder det er en oplyst, oplyst meditation. Prøv at være total forenet i hjertet og i hjertechakraet i hovedcenteret samtidig med at I laver en gennemrensning i alle jeres legemer. Fred, lys, ubetinget kærlighed og sindsro. Der kommer hele tiden en ny dimension på. Og så vær bevidst i hjertechakraet i hovedcenteret, det betyder, vi begynder at lave en ny belevelse i vores hovedcenter.

Forestil jer inde midt i hovedet, der har vi solen, en indre sol, en solengel er herinde. Nu skal vi forestille os, at vi laver yderligere en dybere meditation. I skal forestille jer herinde fra hovedcenteret ud igennem jeres pandecenter og igennem jeres hjerteenergi, der forbinder I to energistrømninger ud mod solen, den fysiske sol. Ud mod den fysiske sol der ligger en af de mest opladende darshan, I har været med til på skolen, der finder I den bevidsthed. Jeres bevidsthed også og lad den nu være helt opladet. I ser ind i det, I mærker den indre væren, en indre væren. Forestil jer, I er til stede her nede i rummet, i stalden, hvor jeg fylder op af overjordisk energi af liv fra de indre verdener.

Så skal I forestille jer, når vi bygger her, I skal forestille, I ser mig som Solavataren, der kommer ud af solen og strømmer ind i jeres bevidsthed ind igennem hullet i hovedet, som vi snakkede om før. Den bruger vi som indgangsport til Solavatarens solbevidsthed, og det strømmer så ind i jeres hovedcenter og begynder at oplyse jer indefra. Det er en indre forvandling, en indre forvandling. Der begynder at ske indre forvandling inde i hjertechakraet i hovedcenteret, i hjertet. Jeres bevidsthed i det hele taget bliver opladet nu. Jeg er både i det indre og det ydre for jer alle sammen. Vi er ved at udvikle Kristusbevidstheden i vores hjerter igennem vores tænkeevne.

Mens jeg arbejder med det, så overfører jeg energi til jer. Jeg arbejder både inde i jer og udenfor jer. Jeg arbejder for alle menneskers bevidsthed samtidig, og vi begynder at frigøre os fra begrænsningsverdenen, slipper den fysiske og æteriske, astrallegemet, det lavere mentallegeme, gå ind i vores ophøjede bevidsthed og lever i den. Så tænker jeg på mit kraftord, det er, "Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder". Det vil sige kærlighedsprincippet.

Vi tilføjer vores morgenmeditation en yderligere dimension, og det vil sige, man er som Solengel, og man modtager igennem Solenglens og Solavatarens bevidsthed en ny interessant ting. Det er lige her, I sender jeres kraftords energi ind mod solen, og det vil sige, ud igennem solen vil der træde en Ærkeengel, en Ærkeengel frem, og den store flotte Ærkeengel træder ud af himlen, eller ud af solen, og forener jer, forenes med jer i jeres ophøjede bevidsthed, Solengel, Solavataren og en stor Ærkeengel, de udvikler intuitiv bevidsthed. Begynd at trække det ind i jeres væren, så I får en indre væren af oplyshed, kærlighed og visdom, kristusbevidstheden bliver etableret inde i jer. I begynder at udvikle telepatiske evner, og I kan begynde stille og roligt at trække på solbevidsthed. Okay.

Se det var vores morgenmeditation her i dag, den gik jo lidt hurtigere igen, her onsdag den 21. august 2019, morgenmeditation nummer 338.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen. Jeg ønsker, I skal lytte til den her morgenmeditation mange gange og i al fremtid. Den er opbyggende, den er helbredende, den er livgivende, den er bevidsthedsudvidende, og den bliver telepatisk, og I udvikler jer igennem solbevidstheden.

Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en fantastisk dag. Var det okay, ja det var det.
Godmorgen til jer og husk at sige, vi er bare brandgode. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk