

Nr. 344 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 27. august 2019

Nøgleord: Anvend den overskyggende kærlighed der er inde i jer.

Godmorgen og velkommen op til overfladen igen, igen. Tænk på vi kan gå hen og sove og blive opladede og være klar til dagens arbejde, er det ikke fantastisk, hver dag få nyt liv, hver eneste dag. Jeg synes, der er meget at være taknemmelig for. Er I taknemmelig hver dag og tænker på, at livet ikke er en selvfølgelighed. Livet det er noget, der skal behandles godt med stor visdom og kærlighed. Har I tænkt på, hvor meget kærlighed løfter og inspirerer, det kan endda nedbryde sygdomme og andre begrænsninger. Hvis I nu kunne forestille jer at være meget mere kærlige hver eneste dag, og I turde kærligheden, forestille jer at I turde kærligheden hver eneste dag på alle planer. Tænk på der er helbredende kræfter i den, og kærligheden den kan jo også eliminere følelseslivet, personlighedens følelsesliv sygdom.

Hvis man rigtig tør kærligheden ikke bare en stemning, det er meget, meget dybere, det er altfavnende, prøv at tænke på den helbredelse der ligger i det, hvor man tør komme ud med det rigtige, man har inde i sig selv i stedet for, at det hele tiden er omformet gennem begrænsningssløret, fordi der er for mange hensyn, der skal tages af begrænsninger. Prøv nu at springe over alle de begrænsninger og sig at nu vil vi arbejde med oprigtighed og kærlighed, tillid.

Hvis nu I forestiller jer, I arbejder med kærlighed, om nogle få år så er I forstærket jeres egen styrke og forbedret jeres helbred, og helbredt andre mennesker kunne det ikke være dejligt at tænke på? Prøv så at tænke på at når I så bruger jeres skaberkraft i fysisk manifestation, så vil der strømme ubegrænset viden igennem jer igennem kærlighed, og den viden kan I videregive. Det vil sige, I lukker op for livsstrømmen, livsenergien, livsglæden. Det betyder også, at man lukker op for ubegrænsede midler, som man kan videregive til kærlige formål. Det er da dejligt at tænke på, at verden er fyldt med rigdom til os. Der er meget at være glad ved, rigtig meget. Så prøv at se alle de steder I har besvær med at udtrykke kærligheden, og hvor der også er angst og frygt. Angsten for at miste. Mange mennesker de lever sammen, fordi de er bange for friheden, friheden der ligger i kærligheden.

Hvis så vi skulle vælge lidt her i dag og sige, hvad har vi fundet ud af i vores eget liv, hvad vi er gode til, der hænger sammen med sjælens hensigt, igennem sjælsbevidstheden, hvad har I fundet ud af, I er gode til i den forbindelse? Har I fundet ud af, at der er nogle steder, I er gået igennem sygdomsting, og er kommet ud på den anden side og har fået nye indsigter? Anvender I de indsigter? Er det noget, I hjælper andre med og helbreder andre med? Er I nu bevidste om det? Er I bevidste om nogle af de Guds gaver, I har med jer, og dem I modtager undervejs? Vil I anvende dem på fuldt udtryk, vil I udtrykke kærligheden?

Hvis I nu kigger på jer selv ti år tilbage i tiden, og ser hvilke problematikker var det jeg sloges med dengang, har jeg ændret på nogen ting, eller kører jeg med det samme. Det er altid spændende at se på. Prøv at se hvad for nogen begrænsninger I kørte med for ti år siden, om de stadigvæk er der. Vi har jo, lige som når vi sover og vågner op igen, muligheden for en ny forvandling, et bedre liv end det man havde før, tager I den? Tager I det bedre liv, eller hvad forhindrer jer I at gøre det. Det der forhindrer, det kan man jo også give kærlighed til.

Men lad os nu sige her i dag, at nu får vi muligheden for at udvikle nogle flere evner. Hvad for nogle evner vil I gerne udvikle i dag? Jeg kommer jo til at tænke på, for mange år siden ja helt fra barnsben af der var jeg født med astma og bronchitis, lungebetændelse, og mange af de sygdomme som ligger i brystområdet. Det var discipelskabets sygdomme. Jeg fandt ud af, at gennem healing kunne jeg helbrede folk på det område, det var rigtig dejligt at finde ud af. I og med jeg selv havde været der, og selv var gået gennem helbredelsesprocessen, så var jeg i stand til at helbrede her. Jeg fandt også ud af, at jeg kunne hjælpe folk med svære sygdomme, når de selv havde tilliden til forvandling, så det var også en glæde. Og så har jeg fundet ud af, at når man arbejder

med healing, helbredende kræfter, sjælsenergien, åndelig energi, så kan man hæve mange mennesker ud af deres begrænsninger og flytte dem ind i deres sjælelige åndelighed. Det er dejligt at opdage, ja men der er jo tre gode evner der. Det vil så sige, at hvis man ikke havde evnerne, så ville folk gå og være totalt destruktive inde i sig selv, og så kommer de aldrig til at bruge deres evner.

Lad os nu prøve at se på hvad for nogle evner I har udviklet, det skal I finde ud af med jer selv lige nu, og så kan I sige, at det skal vi have noget længere tid til at finde ud af, ja, ja men nu skal vi jo bruge det. Hvis nu vi siger, vi skal med sjælen på rejse liv efter liv, det kan jeg huske, jeg holdt foredrag om for mange år siden. Så hvilken udfordring vil være den største lige nu at arbejde med? Det er selvfølgelig at hæve menneskeheden bevidsthed, er det nemt? Nej! Tænk på man kan give dem kærligheden, et bedre liv, vil de have det? Nej det vil de ikke. Nogen vil heldigvis, men mange tager hellere begrænsningen, begrænser sig selv konstant. Lad os nu sige I finder ud af, hvad for nogle ting I har været gode til at hjælpe med. Nogen ting de ligger jo gemt bag ved jeres kraftord, til dem af jer der har et kraftordsmantra.

Hvis I lægger bevidstheden ned til jeres hjerter lige nu, hjertet er bæreren af livsglæden, livsenergien og kærligheden, vi ved vi kan synke ind i den værenstilstand. Men vi kan også bestemme os til at sige, nu vil jeg yde hjælp til min trængende næste, og så sige hvilken udviklingsform vil jeg bruge, hvilken indsigt har jeg fået, og hvem har brug for min indsigt, det vil sige jeres indsigt. I siger til jer selv, hvem har brug for min indsigt. Det kan også være omkring økonomi, tillid og forståelse, harmoni og livsglæde, sygdomme, kræftsygdomme, alle mulige ting. Jo sværere sygdommene er, jo mere presser sjælen på, for at vi kan afvikle karma, fordi der ligger nye positive evner bagved, som vi skal se på. Hvis nu I finder ud af, hvilken kategori I ønsker at videregive indsigter i. Jeg kan huske ham fyren, der plejer at stå herovre i hjørnet og sige ”Jeg er Fredsenglen, der renses tempelpladsen.” En Fredsengel, halløjsa, prøv at tænke på en Fredsengel, hvad det ikke kan skabe af muligheder, hvis man arbejder med det fuld med kærlighed tillid og viljestyrke. En Fredsengel. Det er fantastisk, prøv at tænke på en Fredsengel og Fredens Avatar jamen der er jo noget samklang i det her. Ja, men når man er Fredsengel, så er man jo også gearet til at arbejde der, hvor der er smerter, lidelse, krig og ufred. Man er gearet til at gå ind og ændre situationer i verden, hvor der er ufred. Okay vi kan sige, er det noget, I går og tænker på hver eneste dag, at I kan gøre en forskel, hvor langt rækker din tænkning ud? Det er til jer alle sammen, jeg siger det, hvor langt rækker tænkningen ud?

Hvis nu I hver især finder jeres ting og siger, det her kan jeg få indsigt i, det kan jeg godt. Det kan også være, I synes, I ikke helt behersker det, men hvad gør det, vi lærer jo undervejs. Vi har jo indre inspirationskilder inde i os, der kan hjælpe os. Når man styrer sin personlighed efterhånden, så kan man efterhånden få intuitiv indsigt, så vi er godt rustede. Når jeg tænker på mit kraftord, ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder,” ja men så er det jo klart, at jeg skal prøve at arbejde med folk, så de kan komme i, ind i, deres sjælelige bevidsthed, deres åndelige bevidsthed, ind i deres guddommelighed. Det er helt indlysende, at det er det, jeg skal arbejde med. Men vi siger, I bestemmer jer for hvilken egenskab, I vil bruge, og så skal I forestille jer, at I også er Solengle. I kan rejse med Solenglens bevidsthed. I kan tage den egenskab med jer, I ønsker at anvende. I kan se ud i verden, hvor der er brug, at den her evne skal formidles. Det kan være bestemte grupper af mennesker eller folkeslag. I kan køre målrettet på, hvad I synes, der er hensigtsmæssig. I kan også gøre noget andet, I kan lade jeres indre vejleder vejlede jer, hvor I skal hen. I har to veje at gå, I bestemmer det selv, og den anden vej er, at I lader jeres indre vejleder bestemme, hvor I skal hen med jeres evner.

Men prøv nu at lukke øjnene et øjeblik og bestem jer til, at nu rejser vi ud i verden lige nøjagtig der, hvor der er brug for vores hjælp, enten tænker I det igennem, eller I kører det pr automatik så rejs hen der, hvor der er absolut brug for jeres hjælp. Anvend den overskyggende kærlighed der er inde i jer, anvend den til at løfte de mennesker med uanset hvor I kommer hen, gør det fuldstændig uselvisk så er der noget, der flytter jeres bevidsthed lige nøjagtig der, hvor I skal hen. Lige da jeg sagde de her ting, da så jeg et billede, hvor Jesus står

og formidler lys, kærlighed og håb til menneskeheden, og man kunne se, mennesker var i bøn for at bede om Helligåndens velsignelse, så er det der, jeg tager hen, hvor der er folk, der har brug for troen og kærlighedsbudskabet. Jeg har været ude ved ganske almindelige mennesker, som har deres tro, deres tillid, lever meget nøjsomt. De kan måske yde en stor indsats i dag. I rejser jo hen, hvor I ønsker at rejse hen.

Det her er både en morgenmeditation, jeres tjenestearbejde, det er også at gå lysets vej, kærlighed i ophøjethed, og så gennem den usigelige glæde det at løfte, inspirere og give nyt liv.

Vores morgenmeditation er slut nu, men jeg vil anmode jer om at arbejde med det et stykke tid, prøv at være til stede i opgaven, brug inderlighed og hengivenhed i projektet og ikke mindst kærlighed.

Godmorgen til jer alle sammen i dag tirsdag den 27. august 2019, og det var vores morgenmeditation nr. 344.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk