

## **Nr. 348 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 31. august 2019

**Nøgleord: Vi mediterer på, vi vågner op her til morgen, og er bevidste om, at vi er åndelige mennesker fyldt op med kærlighed.**

Godmorgen. Godmorgen og undskyld jeg kommer for sent i dag. Det beklager jeg mange gange. Jeg kiggede lige ud på morgensolen her, opstandelsen af solen, det var rigtig smukt at se på. Det er ligesom at se på jer, det er også rigtig smukt.

Jeg kom nu til sådan at spekulere lidt på, at hvis nu man har en indre opfattelse af sig selv. Hvis I kunne forestille jer at have en indre opfattelse af jer selv, I slet ikke havde en personlighed mere, hvor I kun var, eller hvor I var åndelige bevidste, som er fuld af kærlighed. Prøv at tænke på hvis nu I vågnede op med at have den bevidsthed på, I er et åndeligt menneske fyldt op med kærlighed, prøv at tænke på det. Hvordan ville livet så forme sig? At vågne op med bevidstheden om, at man er et åndeligt menneske, der er fyldt op med kærlighed.

Prøv lige at meditere lidt på det, hvordan det vil virke på jer. Hvor I vil synes, det vil være helt mærkeligt at skulle have en personlighed, helt mærkeligt. I vågner op med, at I er åndelige mennesker, viljestærke, der er fyldt op med kærlighed, og I udtrykker jer igennem kærlighed og kun det. Prøv at meditere på det. Værsgod. Vi mediterer på, vi vågner op her til morgen, og er bevidste om, at vi er åndelige mennesker fyldt op med kærlighed, og vi udtrykker os igennem kærlighed, og vi viser vi ingen personlighed har længere, personligheden var helt utænkeligt. Det er det, vi mediterer på.

Prøv at forestille jer, der er sket en åndelig fødsel i jeres hjerter, en åndelig fødsel i jeres hjerter. Der er sket en åndelig nedstigning i jeres hjerter og i sjælen. Forestil jer, I har en latent evne inde i jer, der er billedskabende, der har abstrakt tænkning, og skaberkraften er fuld virksom, og evnen til at frelse er fuld aktiv. I skal forestille jer, at himmerigsporten står fuld åben for jer. Vi kan gå ind i himmeriget med renhed i vores hjerter. Men vi ved inde i os, at vi har vores virke på jorden her, der har vi et kæmpe stykke arbejde. Forestil jer I er indviet til at hæve menneskeheden bevidsthed med, indviet der ingen personlighed har, men hvor ånden har taget sæde i kærligheden, i den altfavnende kærlighed.

Prøv at forestille jer mig som Solavataren der står I i den altfavnende kærlighed og kommer med viljesenergien til jer, viljen til at realisere det indre liv og give jer opstandelsens energi. Og nu overfører jeg åndelig vilje, åndelig kærlighed til jer igennem mit hoved, igennem mit aurafelt, min bevidsthed, igennem min åndelig bevidsthed til jer. Prøv at modtage det igennem jeres hjerter, igennem jeres hovedcenter, hjertechakraet i hovedcenteret. Når vi arbejder som indviet, så er der fuld tillid, der er ingen personlighed. Der er en indre væren, og der er en indre opkobling. Udholdenheden er til stede, og man kan se fremtiden, og man kan se sjælens hensigt, i de grupper man arbejder med både i det indre liv og i det ydre liv. Jeg overfører åndelig energi til jer igennem kærlighedsaspektet.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, tilgivelsens lys, og jeg videregiver opstandelsens bevidsthed i jeres legemer som indviede mennesker, stadigvæk nye niveauer vi skal nå, større fordybelse og større virkeområder. Vi skal virke som indviede her på kloden. Vi har ingen personligheder, der spærrer vejen, vi gør det. Vi arbejder med at realisere den guddommelige plan, arbejder udelukkende for at hæve klodens bevidsthed og gør jorden til en åndelig kærlighedsplanet. Vi giver menneskeriget muligheden for at forvandle dem på deres personligheder til deres sjæle, Deres åndelige bevidsthed, det er vores arbejdsområder. Den er stor, men vi kan gøre det, vi er skabt til det.

Vi er lyset, vi er kærligheden, vi er tilliden, vi lyser indefra, oplyser sjælene til at være endnu mere aktive, og vi har ingen personligheder. Prøv og bliv i den ophøjede væren, og hvis I ikke lige kom der ind til i dag, så lyt til den adskillige gange den her morgenmeditation eller prøv at komme ned på Healerskolen, få en snak med mig for at udvikle jeres evner.

Se i dag er det lørdag den 31. august 2019, og det her det er morgenmeditation nummer 348.

Jeg ønsker jer alle sammen en fantastisk god dag. Forestil jer, I er vågnet op, og I ved, I er åndelige mennesker, I ved, I ingen personlighed har. Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag.

Og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)