

Nr. 349 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 1. september 2019

Nøgleord: Forestil jer jeg står i jeres midte på toppen af regnbuebroen.

Godmorgen og vel stået op til en dejlig superdag. I dag er det helt mørkt udenfor, men nu er det også blevet den 1. september, så går vi ind i den anden periode, og jeg kan se her ved mig, har det regnet en del i nat. Det må være en begyndende strålende vejr for os i dag, det skal nok blive godt.

Og hvad skal vi så lave i dag? Det er det store spørgsmål hver morgen, hver morgen.

Jeg har sådan tænkt på, at det der kunne være hensigtsmæssigt at arbejde med, det er de undertoner et menneske sender ud. Hver gang vi kontakter nogle mennesker, så kan vi mærke deres toner, deres positive toner og deres negative toner. Det er spændende at se, hvad de indeholder at gode ting. Det der fylder mest i ens bevidsthed, det er altid det, man udsender. Det kan være, man vil være rigtig, rigtig god, men det kan være, underbevidstheden viser noget andet. Det er lidt sjovt at tænke på, at det kan være forskellige ting i vores opfattelse. Okay.

I kan spekulere lidt på i dagligdagen, hvad I beskæftiger jer mest med. Det vil sige, jeres undertone ligger antagelig i det, I beskæftiger jer mest med. Hvis det er meget høje filosoferende tanker, så er der meget lys og kærlighed, så er det en høj, høj tone, en høj frekvens man virkelig kan bygge på, og andre kan bygge på, man virkelig kan have tillid til. Okay. Lyse, positive opfattelser, det er jo dejligt at være sammen med. Det er godt, I indeholder sådan noget alle sammen hver eneste dag, renhed i tanker og sjæl, renhed i sin opfattelse. Er det ikke dejligt at tænke på, man går lysets vej, den oplyste vej. Det er en god ide og tænke sådan, lys og kærlighed og tillid. Prøv at tænke på hvor meget lys, kærlighed og tillid der løfter en, lys, kærlighed og tillid. Prøv at tænke på, hvis man har det overfor sin egen sjæl, det er lidt sjovt at tænke sådan. Prøv at tænke på det lys og kærlighed og tillid man kan have overfor andre sjæle, medfølelsens lys, kærlighedslyset og visdomslyset. Der er mange ting, vi kan være glade ved, og der er mange ting, vi kan forandre i vores dagligdag. Prøv at forestille jer vi sender lys og kærlighed ud hver eneste dag til børnene, familierne, naboerne, venner, bekendte, og så til alle dem vi ikke kender, de har også brug for lys, kærlighed og tillid, så arbejdet er stort. Tænk på hver eneste dag vi bruger tid til at lave en større fordybelse i vores åndelighed, i vores åndelige verden, hvor vi mediterer og registrerer. Hvad kom der lige ud af det i dag? Vi skal huske, når vi laver det hver eneste dag skriver det ned hver eneste dag, så kan man se sin egen udvikling, og det man er ved at udvikle. Og så når I sender det ned til mig, så kan jeg tilføre endnu mere energi lige nøjagtig i jeres specifikke områder. Det det hedder, det er, man gør begge, I gør et stykke arbejde, jeg gør et stykke arbejde, så mødes vi et nyt sted. Vi mødes på regnbuebroen som solengle.

Prøv at meditere på I er solengle, der mødes på regnbuebroen. Der skal I forestille jer, I skal sidde i en gruppebevidsthed i en stor cirkel, der ligger på toppen af regnbuebroen. I er der som solengle som oplyste mennesker. Se det jeg ønsker, når nu I får skrevet tingene ned hver eneste dag, så bygger I efterhånden et spændingsfelt op inde i jer, hvor der er en masse viden og hente, masser af ny viden og hente. Det betyder, når I sidder overfor en given situation, så har I en paratviden, en beredvillighed til ligesom at sige, jamen vi kan løse det her, fordi I rummer bevidstheden inde i jer selv, og så sender I en anden tone ud. Så når vi bygger det med kærlighed, tillid og forståelse, så gør vi det, vi kommer til at arbejde mere med renhed, kærlighed og forståelse, man sorterer det tunge stof fra og bliver mere lysende i vores udstråling. Og det vil være fantastisk dejligt at være sammen med de mennesker, de sjæle man kan samarbejde med. Prøv at have det i bevidstheden, at vi mødes som solengle på toppen af regnbuebroen. Forestil jer lige her, lige nu, og jeg vil nu stå i jeres midte og give jer lys, kærlighed og tillid. Jeg vil overføre åndelig bevidsthed til jeres sjæle. Begynde at afstemme sjælene, sjælsbevidstheden i jeres hovedcenter mod nomadens bevidsthed. Det betyder, hvert eneste minut I er

her og hver eneste sekund, begynder I at oplade jer selv. Den opladning skal vi bruge, til at sende igennem det læste papir, det nedskrevne papir I har lavet tidligere med jeres oplevelser, og det betyder, når I gennemlæser det jævnlige, og når vi sender energi igennem det, så bliver det magnetisk, det bliver levende stof for jer, som I altid kan trække på. Når I noterer jeres oplevelser ned, jeres erkendelser, så betyder det, at erkendelsesstoffet efterhånden kan omdannes til en visdomsmesters stof, stofaspekt.

Forestil jer jeg står i jeres midte på toppen af regnbuebroen og nedtrapper solbevidsthed til jer, igennem mit aurafelt, og inde fra mit hovedcenter, så lyser det ud og delvis blænder jer med lyset, for at gå lidt dybere ind i jer med endnu større indsigt og udvidelse af jeres bevidsthed.

Så prøv at være bevidst omkring mig her, min pande, mine øjne, mit aurafelt, så vil I begynde at registrere på det. Det er ikke sikkert, jeg kan registrere det i jeres fysiske hjernebevidsthed, men I kan i jeres sjælsbevidsthed. Jeg overfører ny viden til jeres sjæle. Det betyder, gradvis bliver I stærkere indefra, en større styrke, mere renhed i jeres tanker. Det vil sige vi arbejder som ånd og sjæl, det er her, vi opererer.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, sindsro. Jeg stimulerer jeres intuitive bevidsthed, og jeg arbejder med den skabende intelligens. Jeg udsender nådens og tilgivelsens lys til alle, alle sjæle og hele kloden. Vi begynder at opfatte inde i os selv alle, at vi alle er guddommelige, vi er alle guddommelige.

Den her værens tilstand, prøv at lægge glæde ind i jeres bevidsthed, og så tænk på når morgenmeditationen er færdig, så ønsker jeg at fordybe mig i den, fordybelsesprocessen. Arbejde med det selv den næste time I mediterer, studerer, nedskriver. Så sige jamen vi udvider lige vores opgave her til klokken 7, så er vi morgenfriske.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det er mit kraftord, Peter L. Simonsens kraftord.

Og det der sker inde i jer lige nu, det er også en legemliggørelse af en åndelig, guddommelig bevidsthed. Vi opnår fragmenter af det. Den bevidsthedstilstand I opnår, påvirker vores kærlighed til menneskeheden igennem kærlighed. Prøv at holde jer fast, lige meget fast på modtageligheden af energien, som videregives energien, og gør det på en gang.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer sådan en fantastisk god dag.

Og det var Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland.

Godmorgen alle sammen, og prøv at smile lidt til verden, så smiler den til jer igen. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk