

Nr. 355 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 7. september 2019

Nøgleord: Hierarkiets mestre med Kristus som overhoved.

Godmorgen og velopstået fra de døde havde jeg nær sagt, og det gjorde jeg selvfølgelig også. I dag er det lørdag den 7. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 355.

I dag skal vi se, om vi kan arbejde os nærmere ind mod guddommen, vores guddommelighed inde i os selv og uden for os selv og se det guddommelige i alle mennesker. Det er jo dejligt at se på.

Det er så dejligt her i dag, at få folk til at tage noget ansvar, ansvar i at udvikle sig selv. Det vil sige ”godmorgen Peter stå så op af sengen i stedet for at falde i søvn igen.” ”Godmorgen Hanna du skal se, Gud ser dig, Gud ser dig Hanna.” Gud ser os alle sammen, er det ikke sjovt at tænke på, at vi har sådan nogle gode ting i os. Skal vi ikke starte med at sige ”halløjsa, halløjsa, og så er vi ved at være klar.

I husker igen jeres kraftords energi, og I giver energien til Shamballah. Udtaler jeres kraftord, giver energien til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, Den indre Vejleder og menneskeheden. I bruger jeres kraftords energi enkeltvis og giver det til Shamballah. Siger igen kraftordet, jeg giver mit kraftords energi til Hierarkiet. Det gør I hver eneste gang. Så prøver I at lægge en indre opmærksomhed ind på det, og I forestiller jer, at I taler indefra, så I taler fra hjertets energi. I har kærlighedsenergien med i det, I siger. Kærlighedsenergien, oprigtigheden, ydmygheden, overbærenhed, det skal I gerne rumme inde i jer selv som hjertekvaliteter. Det vil sige, vi bygger på at have en indre kontakt i hjertet til kærligheden. Når I så har det, så siger I, siger jeg mit kraftord, ”jeg er den magske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Den energi og den bevidsthed jeg har i mit ophøjede tankesind, den videregiver jeg til Shamballah. Det vil sige, idet jeg videregiver det, så ser jeg ligesom et billede for mig, et guddommeligt billede, og i det billede der lader jeg energien synke dybere ind i mit billede. Jeg begynder at se en dybde i billedet af Shamballah inde i Sanat Kumaras ashram. Jeg lader ligesom mine ord, min åndelige bevidsthed strømme ind i Shamballas bevidsthed. Jeg prøver at gentage, vi lægger fokus på hjertecentret, rolig vejtrækning. Vi har ingen personlighed, vi er kun hjerteenergi, kærlighedsenergi, ydmyghed, rørthed, overbærenhed, barmhjertighed. Jeg tog lidt mere med her. Det vi har i vores hjerter, og det er her, vi kan synke ind med vores bevidsthed, ind i hjertet, dybere og dybere ind i hjertet. Når i synker ind i hjertet, så lader I hjertets energi modtage jer. I lader hjertets energi modtage jer, synk dybere ind i hjertet.

Nogen gange kan man holde jeres venstre hånd 10 cm uden foran hjertet, og så healer I helt automatisk ind på jeres hjerter. Så her i en indre værenstilstand, en indre værenstilstand hvor I er frigjort fra jeres personlighed, der er ingen almindelige tanker til stede, personlighedstanker, der er kun indre væren. Her i den indre væren siger I igen jeres kraftords energi. Jeg bruger det, der hedder mit kraftords energi, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver mit kraftords energi til Shamballah, Sanat Kumaras ashram. Denne gang har jeg valgt at se Shamballah gennem et billede. Billedet kan ligne et vindue, og toppen af vinduet er buet, et buet vindue. Ind igennem det vindue der ser jeg et billede af Sanat Kumaras ashram. Jeg sender min energi, mit kraftords energi ind i Shamballahs ashram. Så begynder jeg at se dybt ind i billedet. Dybde betyder, at man ser ind i flere dimensioner. Jeg laver en bevidst fokusering på det her. De af jer der ingen kraftords energi har, I bruger fred, lys og ubetinget kærlighed og sender det ind i billedet af Sanat Kumaras ashram. Vi holder det her, prøver at holde billedet fast dybt nede i det arbejde, I udfører. Vi lader det ligge inde i bevidstheden, skubber det en lille smule ud til højre, billedet, oplevelsen, værenstilstanden. Vi går igen ned til hjertets energi og hviler her et stykke tid i en mellemfase og prøver igen at synke dybere ind i jeres eget hjerte. Lad hjertets energi modtage jer, og så bygger I igen jeres kraftords energi op, hvor jeg igen udtaler mit kraftords energi, ”jeg er den magiske himmelåbner,

der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg har nu tænkt mig, at jeg vil videregive energien til Hierarkiets mestre med Kristus som overhoved. Jeg ser igen et billede foran mig, denne gang omdanner jeg billedet til et vindue, som afspejler Hierarkiets mestres bevidsthed. Så det er et vindue ind til Hierarkiet, og jeg prøver ligesom at lade min indre væren synke ind til Hierarkiets mestre.

Så medens vi laver denne her proces, så siger jeg til jer, ”jeg arbejder som Solavatar med legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys og den skabende intelligens, og jeg kommer med åndens viljesenergi udtrykt igennem kærlig forståelse. Jeg kommer som indvier og hæver jeres bevidsthed. Jeg kan hæve den op i den intuitive bevidsthed, så I kan begynde at blive intuitivt afstemte, intuitivt afstemte ind mod det guddommelige, imod den guddommelige plan, en realisering af Guds liv, Guds kærlighed, Guds visdom.” Vi tager hele tiden sæde, og er til stede i hjerteenergien. Vi ved jo nu, at vi skal arbejde dybere med tingene, en dybere udviklingsgrad. Vi skal være mere integrerede i vores sjælsbevidsthed, i vores intuitive bevidsthed og i vores åndelige bevidsthed. Vi arbejder for større integration. For at det her kan lykkes, så er jeg her som indvier og som Avatar, og her er jeg som bygmester, hvor jeg kan arbejde med evolutionskræfterne, som er erkendelsesvejen. Jeg kan arbejde med engle, devaer. Selve bygmestrene i naturen arbejder jeg med i den rette betydning og rette sammenhæng. Samtidig kan jeg arbejde med alle sjæle både de levende og de sjæle, der er dis inkarnerede. Jeg formidler lys og energi til dem konstant, og en konstant energi for at løfte menneskeheden bevidsthed og klodens bevidsthed. Jeg har mange indadvendte processer. De indvendige processer slipper det ydre liv arbejder på de indre planer for at realisere Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys også for at udvikle nye videnskaber, for at man kan se, at man arbejder med jordens tarv, og virkelig arbejder på ikke at opbruge klodens resurser, at udvikle ny bevidsthed i mange mennesker, en meget større ansvarlighed.

Det var sådan et mellemstadium, jeg lige ville fortælle, lige her imellem vi arbejder med vores kraftords energi til Shamballah og Hierarkiet. Det næste vi skal bruge vores kraftords energi til, er Kristus. Vi er igen i hjerteenergien, vi er i ydmygheden, rørtheden, kærligheden. Det er her, hvor vi fokuserer på stråleglansen om Kristus. Vi ser hans stråleglans, hans renhed, hans bevidsthed. Vi skaber et lysfelt rundt om ham, et lysfelt af ren kærlighed, og det lysfelt der prøver vi at være så rene i os selv, at vi ikke forstyrrer mesterens bevidsthed, men lader lys og kærlighed strømme ind til Hierarkiets mestre, til Kristus og til Buddha og avatarerne. Prøv at forestille jer at de forenes i en triangel, Kristus som Kærlighedsavataren, Buddha som Oplysnings Avataren og Solavataren med den åndelige viljes bevidsthed og energi. Det er det, vi prøver at opnå i vores bevidsthed. Husk der er samklang i det hele, og der er samklang i jeres bevidsthed, og vi arbejder dybere med os selv, så opdager vi lige pludselig, at vi er kommet hjem, kommet hjem i vores ophøjede bevidsthed, og så spreder der sig en usigelig glæde igennem hjertet og hele kroppen. Glæde der kommer indefra, i den vi videregiver til alt levende på vores klode og uden for vores klodesystem.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen. Det var morgenmeditation her lørdag den 7. september 2019, morgenmeditation nr. 355. Godmorgen til alle og en velsignet dag. Prøv nu at arbejde med den her morgenmeditation mange gange. Hver gang I har lavet den, så gå ind i den indre væren, gå langsom ud og lav jeres notater. Det er først, når I laver notaterne og sender det til mig, at det vil få en virkning i jeres liv. Samtidig overskygger jeg jer med lys, kærlighed og visdom.

Det var ordene i dag fra Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk

