

Nr. 361 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 13. september 2019

Nøgleord: Forestil jer I udstråler lys og kærlighed i jeres aurafelt, og hele jeres bevidsthed bliver opladet med kærlighed.

Godmorgen. I dag er det en ny dag. Jeg tror, det var den 13. september. Vi skal i hvert fald have morgenmeditation nummer 361. Nå jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og håber, I er friske. Det skulle I gerne være sådan en dejlig dag. Dejlig dag skal vi have igen.

Det skal vi have, fordi vi skal arbejde med medfølelse, kærlighed. Det skulle vi gerne have som vores grundenergi i dag, kærlighed og medfølelse og styrke give dem til andre mennesker, løfte dem lidt op i gear, og give dem livsglæde og ny forståelse, og mon ikke vi nemt kan klare det i dag, det tror jeg, vi kan.

Kærlighed, medfølelse, styrke og en ny forståelse. Skal vi lige prøve at meditere på det, kærlighed, medfølelse, styrke og ny forståelse. Det tager vi lige nogle minutter på, og ser om vi kan få det integreret i os selv. Tænk på hvis det var vores grundenergi hver dag. Jeg tror godt, vi kan fungere sådan. Kærlighed, medfølelse, styrke. Kærlighed, medfølelse og styrke, tænk på hvis det var vores grundenergi. Det bliver det, når vi trækker det ind på indånding, og ånder det ud igen, så fylder vi vores energifelt op med det. Når vi så yderligere mere tænker på Guds kærlighed, som ligger inde bagved det hele, og den kærlighed skal vi udsende til verden. Lys og kærlighed, medfølelse og styrke så begynder det at fungere godt. Når vi fylder os selv op med det, så kan jeg mærke inde i mig selv, så kommer der en større forståelse. Jeg bliver rent faktisk ydmyg over at tænke på, at det begynder at blive grundenergi, grundbevidsthed. Tænk på, hvad vi kan udrette med det i dag og i al fremtid.

Mens I laver det, så vil jeg overføre energi til jer, åndelig energioverførsel samtidig. Jeg vil lige sige til jer, at jeg er Fredsavataren, nej det er jeg ikke, undskyld, jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, medfølelsen, nådens lys og den skabende intelligens. Jeg bygger selvfølgelig også fred ind, alle de steder jeg kan komme af sted med det, fred og ligevægt. Jeg er Solavataren, som kommer med den åndelige vilje, og den åndelige vilje kommer også fra Sanat Kumaras Ashram.

Jeg overfører guddommelig kærlighedsenergi til jer i ydmyghed, kærlighed og visdom. Jeg bærer lys og kærlighed ind i jeres tankesind, så I kan få en indre samklang med guddommeligheden inde i jer. Vi tror på lyset, vi tror på kærligheden, vi tror på det guddommelige. Tro, tillid og styrke. Jeg tror, det bliver en fantastisk god dag i dag. Prøv at tænke på, hvis I giver medfølelse til andre i stedet for bare at skælde ud, medfølelse og omsorg.

I går arbejdede vi med mildhed, i dag da fortsætter vi, fortsætter vi bare i et andet niveau. Prøv at tænke på, vi er alle guddommelige eller kærlighedslyset. Kærlighedslyset strømmer ud til alle og viljen til at realisere den gode vilje, den åndelige vilje. Prøv at mærke inde fra hjertet af at medfølelsen strømmer inde fra hjertet, den strømmer ud i hele jeres legeme, jeres fysiske legeme, medfølelsens lys, styrke, kærlighed, mildhed. Forestil jer, vi alle arbejder på forventet efterbevilling på, at alt det går i balance. Vi skal huske, der er et højere formål med, at vi er her på kloden, det er for at udvikle kærlighed. Vi ved jo, at jorden er en lidelsens og smertens planet, den er udvalgt til, at man kan tage indvielser på, bevidsthedsudvidelser. Og jeg er Solavataren, og jeg er indvier en, jeg er her for at skabe en ny civilisation med kærlighed, tillid, visdom, medfølelse. Og det jeg arbejder med lige nu, det er at udvikle lederne i det næste system. Mange af dem, de kommende ledere de går på skolen også i dag, de er ved at udvikle deres evner, forfine deres legemer, og det er dejligt at se, hvor godt de vokser med opgaven. Man skal til at tænke større og mere bevidst. Forestil jer, vi er jo alle solengle, vi har solens lys i vores hjerter og i vores hovedcenter.

Prøv at flyde mere og mere ind i det indre liv. Samtidig med at vi gør det, så bevarer vi kærligheden udadtil, så alle har brug for den kærlighed, vi kan give den omsorg, og den tillid vi rummer. Når vi alle gør det som en større gruppe, har det en større gruppefusion. Vi tænker på Fredsavataren, Kærlighedsavataren og Solavataren, de står i en triangel over kloden formidler lys, kærlighed og visdom her. Forestil jer, de står i en hel lys triangel, hvor der er kærlighedsstrøm ind i menneskets bevidsthed og jordens aurafelt. Kærlighed ny oplysning fra Buddha og forestil jer vi har ufattelige muligheder, vi kan skabe alting med vores bevidsthed, vi har store muligheder i den her inkarnation.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Den energi og den bevidsthed den videregiver jeg til menneskeheden. Jeg formidler indre inspiration inde i jer alle sammen lige nu, en indre inspiration til nytænkning igennem kærlighed og tillid. Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

Verdens ende skal forstås på, at det er et udviklingssystem, man går med ind til det næste system. Lad den altfavnende kærlighed strømme ind i jeres bevidsthed. Når jeg tænker på, hvordan folk kæmper, hvordan de lider, og hvordan de frigør, så er det en fantastisk proces at se. Så tænk på når de giver den viden fra sig, de lige har frigjort, så løfter man virkelig menneskehedens bevidsthed, og man begynder at arbejde med jordens tarv. Forestil jer I udstråler lys og kærlighed i jeres aurafelt, og hele jeres bevidsthed bliver opladet med kærlighed. Kærligheden er grundtonen i jeres bevidsthed, det bliver det sådan efterhånden. Og det er så vores indre spejl til den ydre verden, det er kærlighed, medfølelse, ydmyghed, rørthed, mildhed. Vi har meget at give, og vi har meget, der kan modtages af ny viden og ny forståelse.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, og det var så vores morgenmeditation nummer 361, og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk