

Nr. 364 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 16. september 2019

Nøgleord: At få adgang til mestrene i en åndelig ashram.

Godmorgen. I dag er det jo mandag den 16. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 364. Jeg kan se, her den 16. det er også min mors fødselsdag, hvis hun havde levet endnu, og så var hun blevet 93 i dag, så det kunne være lidt hyggeligt, men æh det er hun så ikke, men så kan jeg godt mindes hende lidt alligevel, for den gode tid jeg har haft sammen med hende. Okay.

I dag skal vi til at arbejde med meditation igen, og så vil jeg se, om jeg kan snakke en lille smule mindre, end jeg plejer at gøre, det kan jeg nok også gøre. Jeg tænkte på, om vi skulle meditere en lille smule på det ansvar, man har som sjæle, der hører med i en ashram, sjæle der hører med i en ashram, et åndeligt fællesskab. Lad os meditere på, hvad der forstås ved at være sjæle, der hører med til en ashram, et åndeligt ståsted. For at kan være der, man kan kun komme ind i ashrammen, hvis man er sjæle, ellers bliver man afvist, fordi energisvingningen er ikke ren nok.

Prøv at meditere lidt på, hvordan det er at ville være sjæle, der hører med i en ashram, en åndelig ashram. Lad os meditere lidt på det. For ligesom at få adgang til mestrene i en åndelig ashram, hvilken betydning kan det få for ens liv, og hvilke ansvarsområder det vil indebære lad os meditere på det. Mediter på at vi er sjæle, der tilhører en indre ashram, en åndelig ashram, hvilket ansvar man så har, og hvilken betydning det indebærer. Vi kan kun deltage i vores sjælsbevidsthed, personligheden kan ikke komme ind her.

Imens I mediterer på det, så vil jeg sende, sende åndelig energi ud til jer, jeg vil sende det ud i jeres åndelige legeme i jeres sjælslegeme. I kan vælge at se på mig, mens jeg gør det, så vil jeg anvende mit hovedcenter, mit hjertecenter og hele min indre væren til jer, overføre energi til jer. Dem af jer der var på skole i går, der kan I jo tænke på noget af den energi, I fik i de to energioverførsler sidst på dagen med undervisning i går, og så til Darshan i aftes, de to energitypers bevidsthed vil også kunne hjælpe jer til at være i samklang med det indre liv.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med den åndelige viljesenergi, viljen til at gennemføre og udvikle sjæle, sjæle og nogle bliver ledere i det næste rodracesystem, hvor kommunikationen er telepati.

Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer, samtidig med at I mediterer, I mediterer som solengle, ind mod monadens bevidsthed, jeres åndelige vilje. Vores meditation i dag går ikke ud på personlighedsopfattelse, det er udelukkende på sjælsbevidstheden og at udvide den, udvide sjælsbevidstheden. Vi arbejder med at få indsigt i Ashramens bevidsthed, i den guddommelige plan, som sjæle der er mere og mere frigjorte fra deres personligheder. I er som sjæle, som solengle, vi udvikler den indre bevidsthed, kanalisere den åndelige udtryksform, kærlighed, så begynder vi at kan blive vogtere af planen, vogtere af planene. Det kræver meget at være til stede her som sjæle og ved at udvikle evnen til at kommunikere med hinanden fra sjæl til sjæl.

Jeg siger lige mit kraftord her: Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.

Og det kan vi selvfølgelig også altid meditere på, og sige hvad er det, jeg i virkeligheden siger til jer, hvad er det for en oplysthed, der ligger i det, jeg fortæller jer lige her? Okay.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen i dag, mandag den 16. september 2019, morgenmeditation nummer 364. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag, og husk det I arbejder med her, det er ikke indsigt til personligheden, det er kun visdom til sjælen, kun det.

Godmorgen til jer og det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk