

## **Nr. 370 Godmorgen til alle.**

Meditation lørdag den 21. september 2019

**Nøgleord: Vi mediterer på helligdommen i Guds hjerte.**

Goddag det er Peter Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Jeg fik en inspiration til at lave en ekstra formiddagsmeditation. Det er stadigvæk lørdag den 21. september 2019, og det her bliver meditation nr. 370. Jeg gør det bare ud fra en indre inspiration, da jeg gik og arbejdede ude i haven. Gik og tænkte på hvor dejligt alting er, nyder solen, nyder lyset, varmen, kærligheden. Så kommer jeg her ned i stalden igen, og så kunne jeg respondere på den energi, der var bygget op i de sidste morgenmeditationer, de sidste energioverførsler jeg lavede, responderede jeg på. Så kom jeg til at tænke på himmelbuen, nordlysbuen, stjernehimlen, den oplyste vej, indvielsesvejen og lysudtryk gennem solenergi. Jeg fik en indre rørthed og en indre livsglæde i det. Så tænkte jeg, at det ville jeg lige dele med jer, fordi jeg synes, det var lidt fantastisk, lidt spændende. Så det her er en ekstra udsendelse, vi laver på det, hvor vi kan meditere på Helligdommen, Helligdommen der ligger i Guds rige. Det vil sige, der er meget at hente her, der er megen inspiration, man kan hente, og der er jo det i dag, der har vi brug for inspiration, livsglæde og kærlighed. Så hvis vi mediterer på, vi forestiller os, vi er i en indre helligdom inde i vore hjerter har den samme væren ligesom, når man er dybt forelsket, og der ligger megen kærlighed inde i ens bevidsthed. Når man er her og kærligheden til det guddommelige, kærligheden til vores højere bevidsthed, så er det lidt spændende, hvordan det kan fungere, hvordan det er.

Lad os prøve at meditere lidt på Helligdommen. Helligdommen som ligger i Guds rige, i det guddommelige. Nogle gange kan der komme en pludselig indskydelse i jeres hjerter, en pludselig indskydelse til at stoppe op i dagligdagen, lytte indad og være tilstede i en indre væren. Det er den form for meditation, vi laver her lørdag den 21. september 2019 nr. 370.

Vi mediterer på helligdommen i Guds hjerte. Helligdommen i Guds hjerte. Forestil jer at I er forbundet med stedet her Healerskolen i Sønderjylland i jeres ophøjede væsen, og forestil jer at I er forbundne i sjælen til det åndelige udviklingscenter her og ind i det guddommelige, i Helligdommen, Guds hjerte. Prøv at lægge bevidstheden ind på det. Nogen gange så prøver man at slippe det, man laver i sit ydre liv og giver sig til at fokusere på det indre liv. Medens I arbejder med det, så overfører jeg åndelig energi til jer, åndelig inspiration. Jeg overfører åndelig inspiration til jer, livsenergi, livsglæde og kærlighed. Forestil jer at I befinder jer, at I befinder jer i Helligdommen, forestil jer at I er her som sjæle. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Vi mediterer på, at I er sjæle, der er forbundet med et åndeligt center her på Healerskolen i Sønderjylland og herfra ind i Guds hjerte ind i Helligdommen. Når I har fokus på det, så sker der en triangel fra jeres hjerter, jeres sjæle, skolen her og til Helligdommen i Guds rige, og her kan I tanke jer selv op med livsglæde, kærlighed og ny visdom.

Vi mediterer på helligdommen i Guds hjerte. Vi mediterer på Helligdommen i Guds hjerte. De indsigter I begynder at få nu prøv at bevare dem lige som i et skatkammer inde i jeres hjerter.

Jeg vil gerne, om vi kan hjælpes ad med at sende velsignet energi ud til verden. Til alle de steder hvor man lider og har det svært, så lad os lægge nyt håb ind til menneskeheden, nye muligheder, nye evner og kvaliteter. Forestil jer at vi er overskygget af Fredens Ånd, Kærlighedsavataren og Syntesens Avatar. Vi modtager en strøm af energi fra Helligdommen, en helligdom som I også alle har i jeres hjerter, en helligdom. Forestil jer at vi gør det bedste, vi kan hver eneste dag. Der er meget brug for vores energi, vores evner og kvaliteter. Forestil jer når I siger jeres kraftord igen, hver gang I nævner jeres kraftord og giver energi til Helligdommen, Guds Helligdom, Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Solavataren, jeres indre vejleder, menneskeheden, så laver I energistrømninger fra jeres højere bevidsthed, som på sigt kan begynde at fuldende jeres livsværk. Lad lys og kærlighed gennemstrømme alt levende på vores klode. Jeg overfører velsignet energi til jer, lys, varme og kærlighed.

Dette var en ekstra udsendelse her lørdag den 21. september 2019, og den går ind i rækken af morgenmeditationer, så den hedder nr. 370. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag.

Mit budskab er, at det er godt at stoppe op i dagligdagen, når man responderer på en indre tilskyndelse til, at der er noget andet, der skal udbygges. Kan I have det rigtig godt. Det var Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)