

Nr. 373 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 24. september 2019

Nøgleord: Guddommelige manifestation, kærlighedsenergien, lyksalighed, tillid, visdom, nådens lys.

Godmorgen alle sammen. I dag er det tirsdag 24. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 373.

I dag skal vi arbejde lidt med Avatarene igen og se lidt på deres arbejde. Hvis nu vi ser på Avataren Kristus, som er leder af Hierarkiets mestre og leder af englehierarkierne. Når vi arbejder med en større bevidsthed for at få den ind i verden, kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, så er det en kæmpe impuls, der sker fra mestrene i de indre verdener, i forbindelse med Shamballah, Sollogos, og den der intet kan siges om. Man kan sige en større guddommelig manifestation på vores klode. Tænk nu på avatarene, de er kommet til jorden, er kommet på jorden ind imellem, mange gange synlig og mange gange usynlig. Vi er kommet for at skabe et større fremskridt i menneskeheden bevidsthed. Vi har kun det formål at hæve menneskeheden bevidsthed, og det er altid vanskeligt at gøre det, fordi man skal arbejde med tillid. Det er ikke vanskeligt for os at gøre det, men det er vanskeligt for menneskeheden at være medvirkende i det, fordi der er altid de her gamle livsmønstre, der bestemmer. Og dybest set så handler det også om tillid. Hvis nu I tænker på, hvor mange gange I er blevet løftet ud af jeres begrænsninger, det gør man jo med en højere bevidsthed, der hæver man folks bevidsthed. Hvis nu I tænker på det og siger, ”har jeg tillid til det, har jeg tillid til den udvikling, der er, eller har jeg ikke.”

I skal huske, at jeg jo repræsenterer jeres sjæle. Jeg repræsenterer den guddommelige manifestation, kærlighedsenergien, lyksalighed, tillid, visdom, nådens lys, og det vil sige, at jeg har rigtig meget stort ansvar på alle mulige planer, og jeg vil sige, at jo mere man arbejder med det, jo større ansvar får man. Noget af det ansvar er så det, jeg lægger ud til andre mennesker og siger, ”lad os nu arbejde med den sunde fornuft,” Den sunde fornuft det er sjælsbevidstheden og senere hen den åndelige bevidsthed. Det er det, man arbejder på hele tiden at realisere. Det er meget nemmere for mange mennesker og blive nede i deres gamle mønstre i stedet for at sige, ”jeg tør godt tage forvandlingsprocessen.” Når man siger man tør godt tage forvandlingsprocessen, så kan det være, man nogle gange hopper tilbage i gamle mønstre, men alligevel så går det fremad.

Vi skal fremad i vores liv, og vi skal ud og arbejde med vores sjælskræfter. Når vi arbejder med vores sjælskræfter, så kommer der fremgang i ens liv. Når man arbejder med sin personlighed, så kan der også komme lidt fremgang et kort stykke tid, men så kommer der et kæmpestort tilbageslag. Så jeg ønsker, at folk skal blive ved med at stige op i nye niveauer, hvor man kan sige, de kommer til at stå på toppen af bjerget i stedet for ved bunden af bjerget. På toppen der har de frit udsyn, og der kan man jo også se alle de gamle mønstre, alt det man har at slås med.

Hvis vi tænker på Buddha, som kom med oplysningskræfterne. Kristus og Buddha de havde jo et fantastisk virke. Buddha for østens områder og Kristus for vestens områder. Jeg er så kommet til verden her for at give jer viljesenergien til at kunne gennemføre kærlighedsbevidstheden og bruge oplysningsbevidstheden, så jeg arbejder med kærlighed, lys og tillid, lige nøjagtig det vi har brug for at kunne realisere det indre liv i jeres bevidsthed. Men der er altid problemer i personlighedsbevidstheden, den vil altid lave oprør, når man er ved at hæve sin bevidsthed. Det er en naturlig proces, at den gør det. Det betyder jo, at når man gør oprør, så er man stadigvæk på vej i udvikling.

Det vil være godt at meditere lidt på solens lys, solbevidstheden, solen i vores hjerter, solen inde midt i hovedet og solen oppe på himmelen. Det er den samme kraftkilde, der er til stede alle tre steder. Vi ser på solen i vores hjerter, kærlighedssolen. Lad os gå ind i en indre væren af kærlighed, tillid og forståelse. Så flytter vi

opmærksomheden op til hjertechakraet i hovedcentret og ser den indre sol inde midt i hovedet, ser det indre lys. Prøv at lade lyset bryde frem i jeres bevidsthed, lys, kærlighed og tillid. Forestil jer Kristus og Buddha, mesterhierarkiet er til stede inde i jeres hovedcenter, engleverdenerne, englerigerne er også til stede. Mærk vi har ubegrænsede muligheder. Men lad lyset trænge gennem jeres bevidsthed, lyset, kærligheden og tilliden, lad det strømme igennem indefra. Og medens jeg arbejder med det, kan det være, der er en reaktion her i pandecentret. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Måske kan I se Jesus, da han prædikede nede i Palæstina, da han levede der, måske kan I se det helt tydeligt. Det er så vigtigt at oplade jeres tanker med kærlighedslyset, sollyset, så har det en opbyggende virkning. Så begynder jeres tankekraft at blive stærk, når den er opladet med lys og kærlighed. Forestil jer at I måske kan låne lidt af en mesters bevidsthed igennem tillidens lys, tillid og taknemmelighed, tolerance og visdom. Forestil jer nede i Palæstina I ser Jesus udføre sine gerninger, både for at opløfte menneskeheden og give dem noget at tro på. Tro og tillid. Alle har noget de kan huske fra en tid enten igennem deres bibelhistories fortællinger eller fra film, noget har præget gennem vores bevidsthed. Husk på at hver eneste Avatar gennem tiden har præget udviklingen med sin tilsynekomst. Prøv at give accept til det, og lys, kærlighed og tillid, forståelse og visdom. Fortsæt med at være til stede i det, og se den indre sol, se jer selv som solengle. Hver gang vi er på en rejse, enten vi er på Sirius, oppe ved solen, f.eks. når vi ser Jesus gerninger, så er vi brudt ind i vores bevidsthed, men vi er også udenfor på en gang. Vi er nøjagtig i de lande, hvor det skete i. Tænk på hvor hurtig tankens kraft er, og tænk på hvilken visdom det er, når I oplader atmosfæren med jeres kærlighedskraft. Der hvor jeres tanker og energi strømmer igennem med kærlighedskraft, det virker lige som lysende projektiler, som dybest set er en guddommelig kærlighedsbevidsthed. Hvis vi kan være stærke indadtil, vise, så er det opbyggende strømninger, masser af opbygning. Vi kan tage mange steder hen på kloden og sige, her er brug for oplysthed, godhed, kærlighed. Hvis nu vi forestiller os, at vi er alle små sole, der svæver rundt om vores klode og giver lys og kærlighed, tillid, visdom og forståelse overalt. Vi kan være både i nutiden, fortiden og fremtiden og skabe en ny verden hvor menneskeheden hjælper hinanden. Prøv at bevæge jer rundt som Solengle på himmelbuen og se bl.a. vores jord, vores klode. Forestil jer I har et syn, der kan se på kæmpe afstande, men I kan også trække små ting ind i jeres bevidsthed og gøre dem synlige samtidig. Egenskaben er til stede, lad os anvende det i mikro som i makro. Husk at I ligger inde med fantastiske evner og kvaliteter lad os anvende dem. Vi arbejder for kærlighedsarmeen, vi er kærlighedsarmeen.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen her i dag tirsdag, så er der ikke lang tid til jul, 24. september. Morgenmeditation nr. 373 godmorgen til alle og en velsignet dag.
Peter L Simonsen fra Healerskolen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk