

Nr. 374 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 25. september 2019

Nøgleord: Vi ved jo, at vi er Solengle.

Godmorgen i dag er det jo onsdag 25. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 374.

Jeg vil lige begynde med at fortælle en lille smule om Yoga. Det er sådan set en sjov størrelse, det er mange ting, men en af de største kvaliteter i yoga det er jo at arbejde med uselvvisk kærlighed til menneskeheden. At arbejde med uselvvisk kærlighed til menneskeheden det er, at arbejde med lyksaligheden, lyksalighed og fred. Det kommer indefra, inde i os selv. Det at frigøre lyksaligheden, åndelig lyksalighed, og det betyder uselvvisk tjeneste til menneskeheden. Det betyder, at når vi ser på andre, ser vi igennem kærlighed, gennem kærlighed og indre lyksalighed, og den indre lyksalighed er det guddommelige. Det er det billede, man ser det med, og det er det, man videregiver til sine medmennesker, det er uselvvisk tjeneste. Prøv at tænke på at hvis vi arbejder med hele menneskeheden og anvender yoga her som er uselvvisk tjeneste til menneskeheden, så kommer vi måske til at røre ved folks opfattelse, hvad yoga i virkeligheden er, men det gør heller ingenting.

Jeg snakkede med en kvinde i går. Hun sagde, "Peter, dengang jeg kørte ind ad din indkørsel, hvad så du så i mig?" så startede hun med at sige, "så du alle mine begrænsninger." "Nej," sagde jeg, "det så jeg ikke." "Det første jeg så på, det var din sjælelige udvikling, hvor din sjæl er på vej hen, hvad du kunne udvikle i denne her inkarnation. Det var det jeg kiggede efter som det første." Og så kan man så se, hvad forhindrer den udvikling. Det er alle de låsninger, der ligger i personligheden, mange låsninger ligger i personligheden. Det var sådan ligesom lidt information. Så når jeg ser på jer, så ser jeg på jeres sjælelige udvikling, hvor jeres sjæl vil hen, og hvad I skal lære. Så begynder jeg at hjælpe jer med jeres sjæls mål. Og det er så altid det, man kan sige, når man begynder at arbejde med sjælens mål, så er det jo der, at personligheden laver oprør. Ens personlighed vil noget andet end det, der er sjælens hensigt, og så er vi inde i kampfasen igen. Når vi kommer ind i kampfasen, så kommer vi også ind, i det der hedder bindinger og låsninger i fortiden, dem er der mange af, så det der er vigtigt, det er, at kunne snakke åbent om det der låser en. Men når man snakker om låsninger åbent, så betyder det, at man er i stand til at frigøre sig fra låsninger.

Der er altid nogle områder, der er svære for et menneske at snakke om. Det er så de steder, man mister energi til, så der er altid noget energi, der ikke kan flyde helt frit, og det er jo så det, man siger, at det er jo det, man skal til at frigøre sig fra den binding. At slippe bindinger det er svært, men det er muligt at gøre det, når man engagerer sig i sit nye liv. Det nye liv er et indre liv. Prøv at forestille dig hvis du flytter din bevidsthed et par cm. dybere ind i din hjernekapacitet eller din åndelige væren, prøv at se en virkning det vil give.

Nogen gange da rejser men ud i verdensrummet, der er rejser på utrolige afstande, men det er ikke det samme, som at man opnår lyksaligheden. Prøv at tænke på hvis man har en indre rejse ind mod sin indre fuldkommenhed, som ligger i det guddommelige aspekt. Mange mennesker har utrolig travlt med alt det, de skal nå i det ydre liv, men kan de være lidt stille i sig selv og arbejde med det indre liv, men det kan være en god ide i dag at tage det op til revision og sige, jeg har nogle bindinger, jeg har nogle fastlåsningsområder, jeg ikke rigtig tør snakke om. Prøv at finde de steder i jer selv, og så se hvordan I behandler det. Lægger I låg på det, eller hvad sker der, når I er ved at nå en fastlåsning inde i jer selv.

Det ville være en god ide at arbejde med frihed, friheden og en indre oplysning. Det snakkede vi meget om omkring erkendelsesvejen, den oplyste vej. Så yoga er at arbejde med uselvvisk tjeneste til menneskeheden, uselvvisk tjeneste. Når vi laver darshan, og vi snakker om det indre liv, så snakker vi om uselvvisk tjeneste til menneskeheden. Det betyder, vi skal virkelig op i gear for at være til stede i sin ophøjede bevidsthed. I sin

ophøjede bevidsthed er der ingen bindinger til personligheden, der er man frigjort. Så lad os arbejde med lys, kærlighed og tillid hver eneste dag, arbejde med frigørelse fra bindinger, låsninger og fremtidige sygdomme, som dukker op gennem de låsningssystemer. Det er lidt dejligt at vide sådan nogle ting her, for nogen, nogen siger, det er godt nok besværligt det her, skal vi virkelig igennem de her ting. Ja det skal vi for bag hver eneste begrænsning, der ligger der en ny evne, der skal udvikles, og som skal anvendes i dagligdagen, nye evner og nye muligheder. Når man slipper bindingerne og ikke giver dem energi mere, så får man en indre frihed, og den frihed den betyder jo også, at det er det modsatte af et mindreværd, mindreværd ligger i låsningen, så frigør man låsningen, så har man også gjort sig selv fri igen, og så målrettet sin bevidsthed til hjælp til menneskeheden. Vi ved jo, at vi er Solengle. Solengle er fri for låsninger, Solengle lever i en indre væren inde i det guddommelige, så I skal huske, at guddommeligheden er kærligheden, kærligheden til alt levende, kærlighed til menneskeheden, til vores klode og til andre kloder.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds vilje, Guds hensigt, jeg arbejder med lyksaligheden, nådens lys, frigørelse i menneskeheden bevidsthed til åndelig udvikling. Jeg kommer med åndens energi, åndens viljesenergi, jeg kommer med kærligheden, jeg er her målrettet for at hæve menneskeheden bevidsthed. Når I hjælper med at hæve menneskeheden bevidsthed, så hjælper I også med at blive mere rene i jer selv. Renhed, kærlighed og tillid, lysets vogtere med kærlighed og tillid.

Se det er jo bedre end at være fastlåst, så er det bedre at lægge overbærenhed ind, man kan bære over med andre. I arbejder med uselvsk tjeneste, overbærenhedens lys i vore hjerter. Skal vi meditere lidt på overbærenhedens lys i vores hjerter, den altfavnende kærlighed. Lad os meditere på det og lad os gå ind i den væren hvor det her er til stede i. Overbærenhed, kærlighed og lyksalighed, det mediterer vi på lige nu, og medens I gør det, så arbejder jeg med overbærenhed, kærlighed og tillid, det er den energi jeg tilfører jer. Jeg tilfører jer guddommelig inspiration. Jeg hæver jeres bevidsthed, når I arbejder med overbærenhed til andre, så er vi godt på vej. Vi bygger bro, vi bygger som bygmestre. Jeg overfører energi til jer i jeres indre liv arbejder med at lade jeres indre lys strømme ud i jeres fysiske hjernebevidsthed.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, overbærenhedens lys. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed og jeres legemer til indre frigørelse, til ophøjet tjeneste for menneskeheden og til alle naturriger, til vores klodes bevidsthed. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jer. Det betyder, når jeres sjælsbevidsthed gennemstrømmer jer, så vil det lægge en kappe rundt om jeres nye bevidsthed af velsignet energi. Det vil sige, I helliggør jeres tanker ind mod guddommelig hensigt. Noget af det lys jeg arbejder med, arbejder med frigørelse i jeres bindinger, bindinger til personligheden. Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer alle, den altfavnende kærlighed, det er yoga, og det er Gud.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden. Lyksaligheden kommer inde fra hjertet af, lyksalighed og en indre fred. Prøv at være til stede i jeres ophøjede bevidsthed.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen i dag onsdag 25. september 2019 og morgenmeditation nr. 374.

Jeg ønsker jer en rigtig god dag, gå ud i verden med velsignet lys og kærlighed. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk