

Nr. 377 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 28. september 2019

Nøgleord: Kærlig forståelse og videregivelse.

Godmorgen. I dag er det lørdag den 28. september 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 377, 377.

Så jeg vil gerne sige godmorgen til jer, og ønske jer velkommen op til tjenstekaldet, til tjenstealder. Hvad er det få for noget tjenstekaldet? Se det er jo, et kald man har, en indre aftale med sin indre virkelighed, sin sjælsbevidsthed, hvor man ønsker at udvikle sin sjælsbevidsthed. Se det der er en god ide i dag, det er at meditere på livsglæde, kærlighed og medfølelse, og kigge lidt på og sige, at man er en discipel, der udfører tjenstearbejde. Tjenstearbejde det betyder også, man har sådan set forpligtet sig til at udvikle sine evner. I forpligtelsen der ligger det i det, at man også videregiver den information, man får indsigt i videregivelsesprocessen, men den har I jo også let ved, tror jeg. Det betyder, de ting I mediterer på, skriver ned, og sender til mig dem sender man jo så hver syvende dag. Det er ligesom hver syvende dag, det er helligdag, søndag. Så betyder det også, at når man udfører jobbet og sender det til mig, så er det faktisk noget, I sender til jeres højere bevidsthed. Det betyder så, at det giver enorm livsglæde i og sende den indsigt, man har fået, og den udvikling man har fået i den sidste uge. Når man sender den, så kan man berige andre mennesker med jeres ophøjede bevidsthed, det er sjovt at tænke på. Så det der hedder forpligtelser, dem vil man jo helst undgå det ord der, den sætning den vil man gerne helt undvære, men det giver enorm livsglæde i at videresende det, fordi det er en frigørelsesproces for en selv. Det vil sige, man frigør viden, som kan være anvendelig for andre mennesker igen. Så vi hjælper jo hinanden med at hæve jordens bevidsthed, klodens bevidsthed. Det er vældig spændende, en vældig spændende proces.

Så vi kan meditere lidt på og sige, hvor kommer livsglæden ind i mit liv, hvor er livsglæden tilstede henne, hvad giver virkelig livsglæde, og hvordan videregiver jeg livsglæden? Livsglæde, kærlighed og tillid. Lad os meditere på det, livsglæde, kærlighed og tillid. Livsglæde, kærlighed og tillid.

Så tænk på at vi er alle disciple af en mester. Mesteren igen er udviklet på et højere udviklingsniveau, sådan fortsætter det. Prøv og tænk på når I sender jeres opgave til mig, dem I har, der ligger hver uge, sikke en udvikling det kan give inde i jer selv, det er ligesom et trinbræt ind mod det guddommelige, og det vil give livsglæde, kærlighed og tillid, er det ikke værd at forsøge så? Det kan være en god ide at anvende medfølelse hver eneste dag, medfølelse, kærlighed, tillid og livsglæde.

Husk I bygger selv udviklingen op, jeg kan give jer noget energi, så I nemmere kan realisere det. Begynd nu at skrive morgenmeditationerne ned i jeres opgaver. Dem af jer der gør det i forvejen, har jo ingen problemer med det, I fortsætter bare. Men I andre der står lige på falderebet til at lave det, det er en god ide at udføre det og så send det, andre har brug for jeres udvikling. I ligger inde med så meget visdom, som skal anvendes til et højere formål.

Det er nogle store myg. Så, så, så.

Så mediterer vi igen på Solavataren, Fredens Avatar og Kærlighedens Avatar. Vi mediterer lidt på det og ser, hvordan de udvikler sig, Fredens Avatar, Kærlighedens Avatar og Solavataren. Der er paralleller her på, hvordan Avataren de udvikler deres bevidsthed, hvor de videregiver det, også på den måde I udvikler jer, forpligtende disciple. Hvordan I videregiver, udvikler bevidstheden, og hvordan I videregiver den.

Vi arbejder i den samme verden, bare på forskellige niveauer. I skal huske, der ligger mange niveauer under jeres bevidsthed, som har brug for jeres hjælp, så det I udvikler og sender til mig, det er udvikling til mange andre mennesker. Folk der ligger et niveau under jer, det er også værd at tænke på, dem kan I give livsglæde, livsenergi til hver dag, lige så vel man gør det til sine børn, familier og venner. Husk I kan så mange ting, og det der er vigtig, det er at være bevidst om det og så udføre det hver eneste dag.

Forestil jer alle sammen, at vi er Herrens sendebud. Nogle gange skal vi vide det først, for at vi vil gøre det, nogle gange så glemmer vi bevidstheden i vores kraftords energi. Prøv at være bevidst om det, skriv det ned, og videresend det. Og så kan man nogen gange sige, kan det virkelig være så vigtigt. Ja det er vigtigt, det er en bearbejdningsproces af stoffet, og det I mediterer til, er en værdifuldhed både for jer selv og for andre. Vi værdi lader energien, kærlighed, tillid, ny forståelse, ny viden. **Kærlig forståelse og videregivelse det kunne være nøgleordene.**

Mange af jer har gået cirka halvvejs gennem et trin nu, prøv og se på jeres virke, hvordan har I virket? Har vi gjort det optimale, eller kan vi forbedre os. I skal se det med jeres øjne med jeres bevidsthed. Forestil jer der lyser, strømmer lys og kærlighed ind i jer hele tiden, jeg oplyser jer giver jer livsglæde og inspiration. Jeg tænker på jer hver eneste dag, jeg tænker på mange. Det der er vigtigt for os, det er, at vi overfører velsignet energi til alle, ikke fordi vi skal, men fordi vi vil gerne, vi vil gerne give lys og kærlighed fra os.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og så sige i dag hvor det er lørdag den 28. september 2019, og det var vores morgenmeditation nummer 377. Godmorgen til jer alle sammen, så tænk på hvad vi kan udrette i fællesskab. Det er lidt fantastisk at tænke på, og det har en stor betydning. Godmorgen, og godmorgen til jer og en stor velsignelse fra mig af.

Det er så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk