

Nr. 380 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 1. oktober 2019

Nøgleord: Vi kan forbinde sjælsverdenen med himmeriget ingen problemer i det.

Godmorgen, godmorgen. En dejlig morgenstund, det er helt mørkt derude mere oplyst herinde.

Har I tænkt på, om I elsker jeres hjem? Er I glad ved, når I kommer hjem i jeres hjem? Hvad siger I så? Jeg siger altid, det er dejligt at komme hjem, for i mit hjem der er jeg altid velkommen. Hvad siger I, når I kommer hjem? Jeg siger, at det er bare lige stedet for mig. Se der er jo det, at sit eget hjem den kan man fylde op med kærlighed, tillid, visdom. Hvis man er glad ved at komme hjem, så kan man køre en parallel til, at man er glad ved og komme hjem i sit sjælelige hus, sit åndelige hus. Det er dejligt, at man kan tænke på, man kan være rigtig glad ved at komme hjem i sin ophøjede bevidsthed igen. Prøv at tænke på, mange af jer der forlader hjemmet uden at vende tilbage igen, det er sådan lidt sporadisk, man vender tilbage ikke altid helhertet, og så siger man, jamen hvorfor fungerer det ikke rigtigt for mig? Det er jo fordi, at man siger, man skal hvile i sjælsbevidstheden, i kærlighedsbevidstheden i stedet for i følelseslivet. Okay, det har I vist hørt mange gange det her.

Så i dag er det jo tirsdag den 1. oktober, og så må vi jo sige, så begynder det at være efterår. Men det er også en dejlig forandringstid, det er også godt. Tirsdag den 1. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 380.

Se, jeg havde nogle klienter her for nylig. Vi snakkede så meget om, at det ville være dejligt snart at finde en ny partner, en ny kæreste. Det hører jeg så tit snakke om, og nu er det her henvendt sig til dem der ingen partner har, så lidt mere end de andre.

Se jeg kan huske dengang, jeg var ude og søge i 1992 efter en ny kæreste, da lavede jeg en liste på, hvilke egenskaber hun skal indeholde, og så tænkte jeg så, jamen lad mig så lave sådan en liste ikke også. Så tænkte jeg, hun skal være kærlig, hun skal være omsorgsfuld, hun skal være god til at lave mad, og hun skulle gerne have økonomien i orden, hun skulle have et positivt tankesind, hun skulle også være en god elskerinde, og jeg havde sådan en hel masse ting, jeg føjede til. Åben og ærlig og oprigtig og sådan alt det hele, og en jeg kunne støtte mig til, og en der kunne støtte mig og sådan nogen ting. Så det lå jeg ind. Så begyndte jeg at meditere på det, og så sendte jeg den energi ud, og jeg havde prioriteret meget de der egenskaber, hun skulle have.

Så kom jeg sådan til at tænke på, jamen Peter, kan du for resten selv honorere det, du beder om? Kan du gi det samme, som det du beder om? Så tænkte jeg ved mig selv, nå men der er jo lidt mangler her og der, så tænkte jeg, så må du hellere begynde at forbedre dig selv først, forbedre dig selv, din egen opfattelse, og så gik jeg i gang med det, og lagde endnu mere tillid ind til byggeprocessen.

Byggeprocessen det betyder, at man bygger igennem sjælsbevidstheden. Så byggede jeg energien op der, således at jeg begynder at blive mere klar på mig selv, jamen så kunne jeg også være lidt mere klar til at møde livet, fordi der er jo altid det, at det man beder om, det får man jo altid tilbage igen, men ikke altid sådan man ønsker, det skal være, men det er, fordi der altid er læringsprocesser. Nå men det er vældig spændende.

Så vi skal altid tænke på, at når vi lever i dagligdagen, hvilke mønstre lever vi i? Lever vi i vores forældres mønstre, eller bedsteforældres mønstre, er det det, der præger os, hvad præger os derinde? Er det ok at modtage kærlighed, eller modtager vi tingene igennem begrænsninger? Mange mennesker synes jo ikke, at de har fortjent kærligheden, jamen så er det også den energi, de sender ud. Det vil blive sådan, at børnene slet ikke vil tro rigtig på sig selv, fordi de synes ikke, de fortjener kærligheden, og det kan være, det er forældrenes mønstre, man går i. Så det er vigtigt at begynde og se på, går jeg i mine egne tanker og følelser, eller er det min mors tanker og følelser, jeg går inde i eller min fars? Begynd at se på hvilke mønstre går man i.

Vi kan også sige, hvis vi har nogen, en forælder, grupper som siger, jamen vi har aldrig haft penge i vores barndom, vi har aldrig haft nogen ting, vi har aldrig rigtig haft råd til nogen ting, jamen så kan vi ingenting i fremtiden, fordi de mønstre kører man videre med. Det kan godt være, man tjener en masse penge, men har bare stadigvæk opfattelsen af, at man ingen har, og så vil man agere ud fra det, i stedet for at vide jamen der er jo penge nok.

Sådan er det også med kærlighed. Hvis vi kan sige, jamen jeg føler kærligheden, og jeg har tillid til kærligheden. Har man tillid til kærligheden, så er der ingenting, man skal beskytte mere, fordi så er tilliden til stede, så bærer universet os. Det er jo lidt dejligt at tænke på, at vi har jo mulighederne inde i os. Det kommer an på, hvordan vi bruger vores tankeenergi, vores opfattelse, så det er altid det, der hedder kærlig forståelse, kærlig kommunikation, kærlig udstråling, og så modtag informationer igennem kærligheden. Prøv at se på jer selv, om der er nogen sider, I er sårede i, som I opfatter tingene i lang, lang tid. Hvis der er noget, I er sårede i eller utilstrækkelig i, og man opfatter nye informationer i det, så vil det antageligt give smerter et eller andet sted i kroppen, eller man vil blive syg. Så det er så vægtigt, at sige ja, ja lad mig nu arbejde lidt dybere med mig selv og mine åndelige studier. Har jeg forsømt det, eller gør jeg virkelig noget ved det, får jeg virkelig tingene til at flyde inde i mig selv, eller laver jeg stagnation konstant?

Man kan jo se på, hvad er det, man ikke får fuldført hver dag, og så se hvad det gør ved en. Hvis man siger, nå jamen nu vil jeg gerne studere, jeg vil gerne meditere, jeg vil gerne arbejde dybere med det hele, og så siger man, jamen så skal vi have det skrevet ned, så skal vi have det bevidstgjort, vi skal have gjort det synligt og igennem en kærlig forståelse. Men gør man det ikke synligt, man springer over en af delene, så får man jo problemer. Så skal vi nu bevare den indre ligevægt inde i os selv, så er det godt at have alle dimensionerne med og sige, jamen førhen i tiden der lavede jeg altid mine lektier, førhen der gjorde jeg det og det, så lægger man ligesom energien fra sig, og siger jamen det der var førhen af de gode egenskaber, man lavede, dem skal man lave igen så let som ingenting, man kan bare give sig til at gøre det.

Så det der er vigtigt at kigge på mod nye forhold og gamle forhold, om det er, at man ændrer sig, man har villigheden til at ændre sig til en ny livsdrøm og livsglæde. Det tror jeg, de allerfleste har. Så det er den rummelighed, man skal have inde i sig selv, det er kærlighedsenergien. Når kærlighedsenergien er bundenergien, så har vi det fantastisk godt. Så kan vi sove, og vi kan alting og bekymring bliver meget, meget lille, og glæden ved at leve hver dag bliver meget stor. Så det er vigtigt at have positive tanker, opbyggende tanker kan, og kan hjælpe og inspirere.

Ja jeg kan huske, jeg havde en af mine elever hun sagde, jamen Peter det er også forfærdeligt, at jeg aldrig får lavet nogle lektier, jamen nu skal jeg til at gøre det, nu skal det ske, nu skal det ske. Hvad tror I så, der sker. I må selv gætte på det? Så der er altid det, at nogen sider i en selv vil gerne, og andre sider de spænder lidt ben, det er det, der hedder delpersonlighederne, og det er dem, man skal forvandle til positiv energi.

Som i går når jeg snakker om, at man arbejder for Hierarkiet, Hierarkiets mestre. Hvis nu I tænker på hele tiden, jamen jeg er ved at udvikle mig til en Kristus, til en kristusbevidsthed, hvor det er spontaniteten, livsglæden og kærlighed, den skabende intelligens og viljen til at realisere det i, det er det, man arbejder hen imod. Det er ikke bare hen imod, hvor man siger, jeg er god til at meditere, god healer, jamen jeg arbejder meget ind for meget større formål. Prøv at tænke på, at hvis jeres stemme bliver mild og blød og kærlig, hvor meget den kan løfte, og hvor meget den kan inspirere. Prøv at tænke på, at det er det, I vil i dag. Og det er også vigtigt og give det indre sårede barn noget omsorg og kærlighed, så det kan begynde at vokse igennem tillid og tillidsforståelse.

Jeg kan huske for et stykke tid siden, da arbejdede vi med, at vi har født et åndeligt barn inde på regnbuebroen, hvor I stod som sjæle, som solengle, hvor jeg som Solavataren gav jer energi og lys, og ud af de ting udsprang der et åndeligt væsen, det var jer selv på et højere plan. Det åndelige barn får kun næring, når I arbejder med jeres åndelighed og jeres sjælelighed. Det er det, barnet vokser igennem og bliver større og mere vis. Så lad os

nu begynde at arbejde dybere med vores åndelige dimensioner, vores åndelige dimensioner, og den allerbedste måde at gøre det på det er at begynde og meditere på sin åndelighed, sin åndsbevidsthed. Er det ikke noget helt enkelt at gøre det meditere på åndsbevidstheden? Lad os prøve at gøre det.

Så det er det åndelige barn, man har inde i sig selv, man mediterer på og ser, hvordan det åndelige barn gerne vil videregive sine talenter i dagligdagen. Lad os meditere på det. Forestille os vi står på regnbuebroen inde i vores sjælsverden.

Vi kan forbinde sjælsverdenen med himmeriget ingen problemer i det. Vi kan komme ind i himmeriget, når vi afkaster bevidstheden om personlighedslivet, så kan vi træde ind, dybere ind i himmeriget, ind i kristusbevidstheden, ind i kærlighedsbevidstheden, og herfra mediterer vi på, ind mod vores åndelighed, og så ser sig selv som et åndeligt barn af Gud, et åndeligt menneske. Lad os lige arbejde lidt med det, og mens I arbejder med det inde i jeres bevidsthed, og I mediterer på jeres åndelige barn, så forestil jer at jeg overfører åndelig energi til jer allesammen på en gang.

I skal huske, jeg har en mening med jer allesammen, og det er noget, jeg mener.

Jeg vil gerne tilføre jer ophøjet bevidsthed, så I kan lade jeres åndelige liv blive mere og mere til styrende. Det åndelig liv befrier os fra personligheden, der er en åndelig væren til stede. Så prøv at fokusere inde i hovedet, inde midt i hovedet, inde i jeres sjælsbevidsthed der er fuldstændigt fyldt op med kærlighed, tillid og visdom, og her er vi ved at meditere på vores åndelige barn. Når vi giver os tid til at skabe det åndelige barn og lader det åndelige barn vokse igennem næring, sindsro, lyksalighed, så begynder der at ske noget helt andet i vores liv. Det der er så vigtig, det er at træde igennem filtrene, træde ind i de indre legemer og hvile herinde, hvile og være til stede, udvide vores bevidsthed, udvide vores bevidsthed ind mod vores åndelige far.

Jeg overfører energi til jer alle sammen, mens I gør det og ser hver eneste af jer med alle jeres kampe, og så kan jeg tilføre mere beslutsomhed til jer til at arbejde med det indre liv, også selv om I synker ind i helhjerteligheden, inde i vores åndelige liv.

Jeg udsender den altfavnende kærlighed til jer, mens I arbejder med byggeprocessen. Synk dybere ind i en indre væren i samklang med jeres åndelighed. Det er her, I kan blive optanket med ny energi. Energi fra mig og Avatarene og Hierarkiet og Kristus, og jeres egen solengel, jeres egen sjæl. Husk at optankningen kommer indefra igennem kærlighed og de åndelige verdener.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag, her tirsdag den 1. oktober 2019, morgenmeditation nummer 380. Det vil være en god ide, at I anvender den mange gange. Og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til jer alle sammen og en velsignet dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk