

Nr. 401 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 21. oktober 2019

Nøgleord: Prøv at tænke på jeres kraftord i dag, betydningen af jeres kraftord.

Godmorgen i dag er det mandag den 21. oktober 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 401.

Jeg kom lige til at tænke på både morgenmeditationen, dagen, datoen og årstallet. Jeg tænkte på, at der er megen god viden i det her.

Vi ved jo, at mandag er den første dag i ugen, der kan vi altid begynde på noget nyt, det er en ny dag, en ny begyndelse igen, vi begynder på en ny uge, vi ved alle jo, det er. Så kigger man lidt på den 21. Hvad består 21 af, ja der er jo et total i og et ettal i, totallet betyder, at vi arbejder med visdom, etteren betyder, man arbejder med vilje/kraft, og lægger vi nu et og to sammen, så arbejder vi med skabende aktivitet. Det er alligevel meget, der står i sådan en dato. Hvad står der så i 401? Ja vi kan jo sige, vi starter på en ny udfoldelse, for i 401 er 1 det første tal i et system inden vi når 500, det er også en ny begyndelse. 4 står lidt for det, der hedder konflikter, 1 står for vilje kraft. Lægger man dem sammen som en tværsomme, så er det 5, det vil sige, det er et indviessystem, man går i mellem 401 og 500. Det er lidt spændende at tænke på, og så kan vi så sige, at i dag kan vi starte med at kigge på tanken, tankeenergien. Vi ved, at tankeenergien kan være opbyggende, vi ved også, at den kan være nedbrydende. Men bruger vi nu vores tankeenergi i forbindelse med sjælens hensigt for at udtrykke sjælens hensigt, så beliver man tanken med guddommelig energi. Det betyder, at det man bygger op har stor virkning, særlig hvis man giver den ud. Men det vil også være en god ide at have det lidt ved sig selv, i det man opbygger tanken, en tankeform som er beliver med guddommelighed. Når man lever den lidt inde i sig selv, så begynder man at have kontakt med bygmestrene i naturen, bygmestrene som beliver nyt liv.

Når jeg siger begynder at belive nyt liv, så tænker vi på Sollogos, de tanker han bygger op, og hvordan han beliver dem, hvordan han udfører. Så vil det sige, at vi laver de samme, opbygningsprocesser helt uden at vide, at det er en okkult lovmæssighed, man arbejder med, det er lidt sjovt at begynde at tænke sådan, at det man bygger op til at fremme menneskehedens bevidsthed med, det er belivet af den guddommelige natur. Det betyder, at når man arbejder med det oprigtige i en selv, så er det jo korrekt, man videregiver det, man videregiver sjæls bevidsthed, man får sjælelige erfaringer, og de sjælelige erfaringer er erkendelseserfaringer. Det er derfor, man skitserer nogle planer, og det gør man med sjælskraft.

Vi kan jo huske tidligere, når vi har snakket om mestrene, dem har vi snakket meget om, men de formulerer planer, guddommelige planer. Dem skriver de på papyrusruller, og det har de gjort langt, langt tilbage i tiden, så der ligger indre visdom, der er udviklet af mestrene langt tilbage i tiden. Så kan vi jo sige, at det kunne være spændende at læse. Men så er der mange gange, man skal læse et stof, man ikke forstår, hvad kan man så gøre? Man kan sanse betydningen i teksten, hvis den åndelige sans er bygget op, så kommer vi ind i det, der hedder den åndelige sans, det betyder den monadiske bevidsthed. Det er med den bevidsthed, man er i stand til at læse, hvad der står på forskellige sprog, fordi man ser den åndelige betydning i det. Så kan man jo sige, at nu begynder det måske at blive lidt abstrakt. Det er også fordi, der er sjælsenergi i, en af de laveste aspekter i sjælsbevidstheden det er abstraktionstænkning. Så vi kan jo sige, at vi kan få fat i rigtig mange værdier hver eneste dag uden helt at være bevidst om det. Men hvis nu vi bygger nogle tankeformer op, som udelukkende er bygget op for at hæve menneskehedens bevidsthed, og man selv begynder at iklæde sig det stof, man anvender, så man selv bliver en levende metafor, en levende bevidsthed for det man skaber. Det kunne være lidt sjovt at tænke på, at man siger, "Jeg vil gerne ind i dig." Det vil sige, at man gerne vil ind i den guddommelige væren, ind i den guddommelige væren. Prøv at tænke på at hvis nu vi alle er der, og det er det liv, man ønsker at leve i, fra 401 og fremad. Det var meget interessant at være bevidst her.

Det vil sige, at noget af det der ligger totalt uden for ens rette forståelse, kan man gøre sig bevidst om. Det som jeg synes, er interessant, det er, når man kommunikerer med Baba, så er han i stand til at lytte til os. Uanset hvilket sprog vi taler, så kan han kommunikere med os. Det er fantastisk at tænke på, hvad der gør det. Det gør jo selvfølgelig det i det, at han ser på os som åndelige mennesker og ved, hvad vores sjæls hensigt er, vores guddommelige intention den er. Det er sådan en bevidsthed, hvor der ingen kommunikation er tilstede. Det vil sige, der ligger en åndelig telepati, som han kommunikerer igennem, og det igen bliver til en fysisk udtryksform, som hedder tale, det er lidt sjovt at tænke på. Der er meget mere i det, end det jeg fortæller her, men det kan give en appetitvækker på, at hvis energien er høj nok, så kan man forstå, hvad andre de siger, selv om de taler et andet sprog.

Jeg prøvede de her ting engang for mange år siden nede i Babas ashram. Jeg sad på darshan pladsen, jeg sad og snakkede med en østriger. Vi snakkede, ligesom vi snakker her, snakkede bare sammen, der var ingen sprogbarrierer. Jeg opdagede i hvertfald ikke, der var nogen, jeg synes, han talte dansk. Så hjalp han mig med noget oversættelse af indiske ting, som jeg ikke rigtig forstod, men han forstod det. Så kom jeg til senere at snakke med min x, og så siger jeg til hende, det var en lidt interessant samtale, vi havde der, jeg kom til at forstå inderen også. Jamen hvem hjalp dig? Havde I tolk på? Det var så, jeg kan ikke huske i dag, hvad han hedder, vi kom til at snakke sammen. Så siger hun, ja men han er østriger, er han østriger? Ja det er han da. Så var vi tilbage i vores dagligdags bevidsthed, så kunne jeg ikke kommunikere med ham, men i ophøjet bevidsthed, i den guddommelige nærværelse der var ingen problemer. Så det er jo tankevækkende. Så der er meget nyt stof at hente her fra i dag af, så arbejd med sjælens hensigt.

Jeg har før snakket med jer om, hvad I tror, der er sjælens hensigt og sende det til mig, så vil jeg prøve at se på, om det matcher med jeres sjæls hensigt. Jeg kan huske, jeg har skrevet om det tidligere. Så kan vi så se, hvor meget interesse der har været for det, ikke ret meget, men tænk på hvad I kan believe af ny viden, hvis man kan have en indre koordination konstant, hvilken betydning vil det have i dagligdagen. Det vil betyde det hele, at man begynder at tale indefra i stedet for udefra. Det betyder, at de tankeformer man bygger op er belivet med det guddommelige. Når man så giver videre, så believer vi andre med sjælelig åndelig energi, så går vi den rigtige vej, vi går ind i vores ophøjede bevidsthed. I vores ophøjede bevidsthed, der er friheden, friheden fra personlighedens begrænsninger.

Prøv at tænke på jeres kraftord i dag, betydningen af jeres kraftord. Husk de kraftord jeg har givet jer tidligere er en omdannelse af personlighedens begrænsninger til jeres sjæls bevidsthed og jeres sjæls udtryksform. Jeg kunne godt tænke mig, hver enkelt af jer ville sende en sms med jeres kraftord til mig. Kraftordet og det I selv indser, er kraftordets betydning. I kan lige sætte jeres navn på, så vil jeg prøve at registrere det og på sigt prøve at lave nogle udsendelser gennem jeres kraftords energi og bevidsthed. Når I sender det til mig, så send det på 29851763, så vil det få en større betydning, eller send det på en mail.

Jeg synes i dag, at der mediterer vi på Sollogos, vi ved, der er tre sollogier. Første, anden og tredje stråle. Og vi ved, vi har noget af det stof i os. Vi skal blot lære at believe det. Lad os prøve at meditere på hvordan det vil være, og hvordan det er, hvis man har viljekraft. Lad os meditere på viljekraft. Jeg vil gerne koble det sammen med viljekraft og kærlighed visdom. Det er der, viljekraft skal udtrykkes igennem kærlighed visdom, så bliver det til skabende intelligens. Vi bygger det hele sammen på en gang, den åndelige vilje/kraft, kærlighed/visdom bliver til skabende intelligens, tænk på hvad vi kan udvikle, hvad vi er i stand til hver eneste dag. I sin ophøjede bevidsthed er der ingen angst og frygt, det er kun i personligheden. Vi mediterer på den åndelige vilje/kraft, hvor man anvender kærlighed/visdom som udtryksform, som igen bliver skabende intelligens. Der er mere i det, end det jeg siger her, meget mere, men der kun det, jeg kan nå at sige. Medens I mediterer på det, så tilfører jeg ny bevidsthed. Giv accept til det hvis I ikke får så mange indsigter, giv accept til at I gør det, det er

begyndelsen til noget nyt. Så tænk på vi skal ikke starte med resultatet, vi skal starte med den opbyggende proces.

Det var så vores morgenmeditation i dag mandag den 21. oktober 2019 morgenmeditation nr. 401. Jeg ønsker jer alle en velsignet dag i dag og glæder mig over jeres opbygningsprocesser.

Peter L Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Hå en fantastisk god dag, jeg lader velsignelse strømme ud til kloden og til jer alle sammen også i dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk