

Nr. 419 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 8. november 2019

Nøgleord: Det begynder vi at oplyse med Guds lys, Guds kærlighed og Guds visdom.

Godmorgen, godmorgen Jan. I dag er det den 8. november 2019, og vi skal have morgenmeditation nummer 419, så vidt jeg kan huske.

Se vi skal huske på det, at vi er lysbudbringer, lysbudbringer. Når vi bringer lys og kærlighed ind i vores sind, så kan vi fjerne mørke i os selv. Det der er så vigtigt, det er at give sig til at fjerne mørket, for at man ligesom kan leve et liv ind imod det guddommelige.

Så jeg tænker meget på, at når man tænker på det guddommelige, og vi mediterer på det guddommelige, så begynder vi at åbne os for en ren kanal med ren kærlighed og ren bevidsthed. Så siger vi, okay det mediterer vi på, men har vi fået det integreret i os selv? Det er så det andet spørgsmål. Så kan man så sige, hvis vi er opladet med lys og kærlighed og tillid, så vil vi gå ind i evigheden, være til stede i evigheden i Guds hjerte, så ligger der en vældig stor beskyttelse til os, fordi vi er beskyttet i Guds navn.

Men lever vi i mørket, og vi vil kun mørket, jamen så er man sådan set en fortabt sjæl. Udfører man mørkets gerninger, så vil der gå mange inkarnationer, inden man kommer ind i Guds herlighed. Det er nok, man ikke tænker på til daglig, derfor er der det, at når vi arbejder med lyset, så fjerner man angsten. Så det der er vigtigt, det er at have et oplyst tankesind, oplyst følelsesliv og oplyst fysiske legemer. Så hvordan gør vi det?

Vi kan jo starte med at lægge lidt lys ind lige her, forestil os at lige her i panden her, der har vi en flamme, en flamme af lys og kærlighed. Vi kan sige flammen er Guds lys. I lyset ligger også Guds åndedrag. Når vi trækker vejret stille og roligt og tænker i det guddommelige, så trækker vi det guddommelige lys ind både på indånding og udånding, det vil sige, lyset og flammen vokser. Idet den vokser, så opstår der herlighedens håb, herlighedens håb. Det vil så sige, i herlighedens håb der fordriver man ondskaben i verden. Vi har jo en verden af vores jord, som er ved at blive forvandlet til en hellig planet. Det kræver meget, en stor indsats af os alle sammen at arbejde med at omdanne jorden til en hellig planet. Vi skal tænke på, hvad vi mennesker vi er her for. Vi er her, fordi vi er ved at udvikle en kærlighedsarme, der er fyldt op med kærlighed, tillid og visdom.

Hvis man lever i fortvivlelsens verden, så er det ikke sikkert, man kan er stærk nok til at træde ind i lysets verden, selv om lyset står lige foran os, så vil man mange gange hellere være i mørket. Det vil sige også, at man hellere vil være i følelsernes vold, i begrænsningsverdenen. Bindingerne til begrænsningerne er store, vi er ved at omdanne det til lyset, lyset gennemstrømmer mørket og frigør fortabte sjæle.

Så jeg vil gerne, at vi lige igen prøver at meditere på flammen, der ligger her, lige her. Flammen som er Guds liv, Guds form. Lad os forestille os, den oplyste flamme fører vi ind i sjælsbevidstheden, ind i sjælsbevidstheden, det vil sige en indstrømning fra Guds liv, igennem vores åndelige liv, ind i sjælsbevidstheden. Det vil sige, det forstærker lyset, der er herinde, og mange gange vil man kunne se lysudstrålingen i folks bevidsthed, der kommer til og strømmer lys og kærlighed ud igennem deres ansigt, ud igennem deres legemer.

Vi lader nu lyset strømme ind i vores lavere tankesind, der hvor vi har intellektet, materialismen, konkurrenceevnen, konkret tænkning. Det begynder vi at oplyse med Guds lys, Guds kærlighed, Guds visdom lad det blive lyst op, og lad flammen fortære det negative i ens tankesind. I fortæring af mørket så breder lyset sig, og man mærker ny livsglæde inde i sig selv, livsglæde kommer til at vokse. Når livsglæden er til stede i vores liv og det positive, så åbner vi dørene, de døre der tidligere var lukket, fordi man lever, man lever i angst og frygt, dem har vi, begynder vi at fjerne i vores bevidsthed. Det vil sige, man kan åbne dørene for kærligheden.

Er kærligheden til stede i vores tankesind, i vores hjerter, i vores bevidsthed, så betyder det, at man får indfriet mange af sine ønsker.

Når man virkelig skal have noget af sine inderste ønsker opfyldt, så skal vi have lagt ydmygheden ind, kærligheden og oprigtigheden, hvor man skal anvende offerviljens lys, og det er det modsatte som at holde fast i følelseslivet angsten og frygten og mørket det slipper man, så bliver alt oplyst med Guds herlighed, Guds kærlighed, Guds, guddommelig forståelse. Vi lader lys skinne ned i vores følelsesliv, rense os fra angst og frygt. Had, angst og frygt det fortærer den levende flamme, og lyset begynder at skinne i alle vores legemer.

Vi trækker vejret stille og rolig ind og ud, og vi ved på hver eneste vejtrækning, så fornyer vi os selv, fornyer os selv igen. Det er sjælen, det er solenglen, der lyser, og vi er solenglen.

Vi ved, vi har et guddommeligt, det evige liv hvor vi kan træde ind på hvilken som helst klode med lys og kærlighed. Det er det, vi kan rejse på, det er det, der ligger i vores hjerter. Vi kan begynde at se lyset inde i os selv. Lyset forvandler vores sind, vores bevidsthed, rummeligheden bliver tilstede, de sidste rester angst og frygt forsvinder, og vi er guddommeligt beskyttet. Vi bliver ved med at arbejde med at rense ud i vores legemer, de legemer der ligger under hjertet, solar plexus, haracenteret og rodcentret, vi renser os selv for begrænsninger. Når vi renser os fra solar plexus og nedad, så betyder det også, at man stabiliserer legemerne, organerne, det hele kommer til at fungere i den rigtige indtoning, og masser af de sygdomme som ligger her, tarmene, de andre organer bliver fornyet med livskraft.

Når man laver sådan nogle meditationer, så kan man også gøre det, man anvender Gayatrimantraet, det giver også en stærk virkning ind mod det indre liv. Tænke på, arbejde med kærlighed, visdom, lyksalighed, tvivlen er væk, og vi kan begynde at arbejde med og udvide vores bevidsthed og lade det guddommelige strømme igennem vores legemer.

Tænk på at når alt det der kommer ud af munden på os, er fyldt op med kærlighed, se det indre liv er kærlighed, og tvivl man arbejder med er kærlighed, grundenergien er kærlighed, så begynder der at ske store forandringer, når man lærer aldrig at såre mere med sin stemme, sine tanker, og det ophører, og så begynder man at fornemme det evige liv i stedet for, det evige liv i Guds herlighed.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, og jeg kommer med åndens energi, som bliver udtrykt igennem kærlighed og visdom. Det skaber ligevægt inde i vores sind, det skaber fred, det skaber kærlighed. Når vi begynder at fornemme åndens viljesenergi inde i os, viljen til det gode. Så den ydre påvirkning, det er meditation på Fredsavataren, Kærlighedsavataren, Solavataren, ud over de ting har vi Hierarkiets mestre, som hjælper os hver eneste dag, vi får hjælp hele tiden af højere bevidstheder.

Lad lys og kærlighed gennemstrømme vores legemer, lad os begynde at blive et med vores højere bevidsthed. Kan vi nu gå ind i vores ophøjede bevidsthed og være her, så vil vi begynde at se livet på en helt ny måde, en ny forståelse og med masser af tillid. Det er oprigtigheden, der sejrer, angst og frygten er væk. Og så skal vi altid huske, at det vi sender ud af lys og kærlighed, det har en opløftende virkning, og det er også det, der sender, vender tilbage til en selv igen, lys og kærlighed. Hvem er frisk, til at sende det modsatte ud, så er det ikke lys og kærlighed mere, vi skal altid huske, at det man sender ud, vender tilbage til en selv igen.

Så jeg vil ønske jer her i dag en fantastisk dag, prøv at tænke på, vi kan meditere, når det er mørkt, inden vi begynder at lave dagens gøremål, den indre fred skal være til stede, det er dejligt at tænke på. Og så arbejde lidt, så holder man morgenmeditation, så gå langsom til værks med det I skal lave, ganske langsom så har morgenmeditationen en større virkning.

Godmorgen til jer alle sammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag, kærlighed, tillid og forståelse.
Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk