

## **Nr. 420 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 9. november 2019

**Nøgleord: Forestil jer I er i jeres ophøjede bevidsthed, i den indre væren, lyksalighed.**

Godmorgen, godmorgen. Vi skal have morgenmeditation nummer 420. Det er i dag lørdag den 9. november 2019. Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen, og ønske jer en fantastisk god dag i dag.

Æhm, jeg tænkte meget på, at vi skal arbejde med det, der hedder Kristus, Kristi tilsynekomst. Kristi tilsynekomst betyder jo, at vores åndelighed gennemstrømmer os, det guddommelige gennemstrømmer os i vores bevidsthed, så det er kærligheden, det er medfølelsen, det er tolerancen, det er tilliden, det er den indre visdom, vi udtrykker. Det vil sige med andre ord, den sunde fornuft er med i det, vi foretager os. Det der er så vigtig, det er at bygge på vores sjælslegemer, bygge og bygge og bygge blive ved med at lægge de positive oplevelser ind i sjælen, det er den måde, sjælen vokser på. Det er så vigtigt at få kærligheden til at fungere. Kærligheden bærer alt, kærligheden tilgiver, kærligheden er den vise del af os. Vi kan jo altid prøve at bære over med andre mennesker på deres handlinger. Det er mange gange mærkeligt at se på folk, når de har et godt hjerte inde bagved og så se deres handlinger, hvordan de er, og hvor langt hvor lidt man er i kontakt med sin kærlighedsnatur. Nå men sådan er der jo en del mennesker, der er, der er heldigvis mange, der arbejder målrettet på at omdanne deres personlighed til sjælskvaliteter. Som vi ved, at når vi kan omdanne, jo bedre har vi det. Vi ved godt, at vores personlighed laver oprør, personligheden skal forvandles til kærlighed, det har den altid gjort, men vi må alligevel se det gode i menneskerne, i det gode, menneskeheden. Vi må arbejde med at løfte menneskeheden op i den højere bevidsthed, så det er jo et stykke fast arbejde, vi alle sammen har.

Så jeg synes, vi skal meditere i dag på Kristi tilsynekomst. Det betyder den guddommelige tilsynekomst på vores klode, og så sige jamen det er det, vi arbejder på. Det betyder også en solengel, eller nærværelsens englen kan træde mere i funktion hver eneste dag, og sjælen er det, der hedder lig med Guds søn. Det vil sige, når vi arbejder med de sjælelige aspekter, så er vi sådan set beskyttet af vores far i himlen, som kan hjælpe os med alt det, vi andre mennesker ikke forstår og se et større formål med alting, så det er dejligt at vide, at Kristi tilsynekomst er kærlighedsprincippet, kærlighed der bliver manifesteret på vores klode.

I forbindelse med de ting vil jeg sige, at jeg er Solavataren, der legemliggør Guds kærlighed, det er det, jeg arbejder med hver eneste dag. Guds kærlighed, Guds herlighed, det er det guddommelige lys, der trænger ind i menneskers bevidsthed. Jeg arbejder som forløser, jeg forløser folk for deres begrænsninger og omdanner dem til kærlighed. Der er nogle mennesker, der siger, det er dejligt, du gør det og nogle vil tage afstand. Nogen ønsker ikke forvandling. Nogen mennesker bliver ved med at gå i deres begrænsninger. Prøv og tænke på at vi arbejder på at blive en kærlighedsarme, en kærlighedsarme. Det er dejligt at tænke på, vi bygger på sjælslegemet. Senere hen efter tusindvis af inkarnationer, kommer vi mere ind i den åndelig dimension, i den åndelige verden, og på det tidspunkt opløses sjælslegemet. Det er også lidt mærkeligt at tænke på, det gør den jo omkring fjerde indvielse, men det der er vigtig for os, det er at sige lad os bruge alle vores ressourcer lige nu, til at bygge lys ind i menneskeheden bevidsthed, lad os arbejde på et højere formål, og rense vores egne legemer samtidig for negativitet, angst og frygt.

Det var lidt vand, det var sørme godt.

Så det er så vigtigt, at vi kan være lysbudbringere hver eneste dag. Så lad os meditere på Kristi tilsynekomst. Det vil sige, Kærlighedsavataren som kan komme til jorden her, som er her i forvejen, det er jo en bevidsthed. Forestil den ligger inde i vores hjerter, dybt inde. Kristi tilsynekomst, kristusbevidstheden ligger inde i vores hjerter, og vi er alle Guds børn.

Prøv at tænke på, at når de små børn kommer i kirken, babyerne, og der laves trosbekendelser, hvor børnene får en velsignelse af præsten. Præsten siger, ”Herre ske din vilje”, og også hvor man snakker meget om, man forsøger djævelen og alle hans gerninger. Så det er lidt utroligt at tænke på, at vi har de der dejlige velsignelser inde i os selv, vi har også gennemgået konfirmationen og andre ting, som igen er en bekræftelse på vores guddommelighed og kan leve et guddommeligt liv. Vi kan i hvert fald leve i sjælsbevidsthed, hvis det er det, vi ønsker.

Vi kan sige, jo mere lys vi sender ud, jo mere tiltrækker vi mørket. Det betyder, de mennesker som lever i mørket, dem får vi mulighed for at oplyse. Vi kan give oplysthed ind i deres bevidsthed, det kan man gøre gradvis. Der er selvfølgelig også nogle mennesker, som har brug for det øjeblikkelig, for at ændre sit tankesind, der kan man gå ind med meget større styrke, hvis det er det, der skal til.

Hvis nu I mediterer på Kristi tilsynekomst, det betyder kærligheden i jeres sjæle. Det vil sige, det er det, man manifesterer ud i verden, så er der en direkte strøm af energi fra det åndelige viljesliv og det guddommelige. Det vil sige, at det vi arbejder på, at det er det, vi giver videre, simpelthen for at opløfte jordens bevidsthed. Vi arbejder på at bygge en kærlighedsplanet. Vi arbejder på, at det kommer til at køre. Jeg har tilliden til det.

Mens I nu sidder og mediterer alle sammen, på kærlighedens tilsynekomst overalt på kloden, så vil jeg udsende den altfavnende kærlighed samtidig til jer alle sammen, den altfavnende kærlighed. Når jeg nævner den altfavnende kærlighed, så kan jeg mærke rørtheden i mig selv, rørtheden i det, jeg siger. Prøv at tænke på vi har muligheden nu til at lave større forvandlingsprocesser, større forvandling. Vi oplader vores legemer med kærligheden, kristusprincippet, den guddommelige manifestation på vores klode, vi bygger det op.

Mens I gør det mediterer på det, så overfører jeg den altfavnende kærlighed til jer, til hver eneste kæmpende sjæl, forøger jeres styrke, jeres livsstyrke, jeres kærlighed. Det betyder, man kan se Guds herlighed igennem processen her. Jeg overfører den altfavnende kærlighed til jer alle sammen og til menneskeheden. Jeg oplever en større mission for alle sjælene. Den proces her arbejder med at lukke op til den intuitive bevidsthed, de nye visioner og en ny målrettethed. Vi lader lys og kærlighed gennemstrømme vores planet. Alle de steder hvor mørket hersker, der sender vi lys og kærlighed igennem, lys og kærlighed, så vi nedbryder mørket alle steder. Og vi begynder at se den guddommelige herlighed. Vi vil arbejde med at lade Kristi tilsynekomst blive permanent, og vi forsegl det mod det onde. Vi er lysbærere fra de høje himmelsale, vi er trådt ind i det jordiske liv lige nu, med en genopretningsplan for jorden, for vores klode. Jeg overfører den altfavnende kærlighed til alle, en dybere forståelse af det indre liv, vi har alle sammen vores ophøjede væren. Vi kommer med kærligheden, og samtidig når vi tænker på Kristus og Hierarkiets mestre, de arbejder med den her proces hver eneste dag. Vi lader kærligheden gennemstrømme os, den altfavnende kærlighed. I skal tænke på, at jo mere modstand der er, jo stærkere bliver vi. Vi bliver stærkere og stærkere, vi går fra at være offer til at blive vindere. Prøv at se en manifestation af Lysets Herre, Kærlighedens Avatar, Fredens Avatar, Solavataren, Baba, Sanat Kumara, Sollogos. Så vi lader lys og kærlighed gennemstrømme verdenerne.

Jeg vil lige sige mit kraftord, ”jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Jeg giver lys og kærlighed til alle.” Forestil jer I er i jeres ophøjede bevidsthed, i den indre væren, lyksalighed.

Jeg siger godmorgen til jer alle, og jeg ønsker jer en velsignet dag. Prøv at blive i den her væren så meget som mulig og måske lytte til den mange gange, morgenmeditationen. Og det var så Peter L. Simonsen, fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen til alle. Og så ønsker jeg jer en rigtig god dag, velsignet dag, vær god ved jeres familier. Tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)