

## **Nr. 426 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 15. november 2019

**Nøgleord: Sådan som man tænker, sådan høster vi.**

Godmorgen og vel opstået, det er dejligt at se, at der er nogen, der er kommet op, og måske også er friske. Det kan man kun ønske.

Jeg kom til at tænke på i dag, det der hedder så og høste, jeg kom til at tænke lidt på landmændene, når de skal have sået deres marker til, inden de skal have lavet det, så skal de have fjernet masser af ukrudt og sten og de ting, hvad der ligger derude, de skal have gjort jorden tjenlig til at kunne høste afgrøder på. De skal lave en masse forarbejde, inden de begynder at så. Så under selve opvæksten af korn eller hvad de nu sår, majs, så er der altid en masse ukrudt, der kommer op og ødelægger afgrøderne. Jeg tænker også mange gange på, når vi mennesker vi arbejder med åndelig, sjælelig udvikling, det vi har, det er ikke ukrudt, men det er følelseslivet, der dukker op og vil tage styringen fra det, vi er ved at bygge op. Men vi ved, hvis vi fjerner de der sårede følelser, så kommer der et godt produkt ud af det. Så kommer jeg til at tænke på, at sådan som man sår, sådan høster man. Så tænkte jeg på, når vi var små børn, hvad giver vi til vores forældre? Giver vi dem nu kærlighed, konstant kærlighed ikke begynde at diskutere med dem, men giver dem kærlighed og omsorg og visdom, så godt man kan, hvilken belønning vil der komme ud af det som barn? Hvilken belønning vil der komme ud af det? Ja der vil nok komme den belønning ud, at tingene de kører meget lettere for alle parter. Der vil i hvertfald komme en anden belønning ud, det er den måde, vi behandler vores forældre på gennem godhed og kærlighed, den måde vil vi selv modtage tingene i fra vores børn. Det vil så sige, at når næste generation kommer, så vil de blive modtaget af den energi, som vi har givet til vores forældre. Det vil sige, at det man har givet ud, det får man tilbage igen. Men man skal huske, at man får tilbage et andet sted end det, man forventer. Så derfor hvis man er i parforhold eller ikke i parforhold prøv at tænke på, at alt det man giver ud, det får man tilbage igen.

Hvis nu man har et sind, der ikke er kritisk, der ikke er fyldt op med sårede følelser, had og andre ting. Hvis nu man giver alle de der frustrationer videre, så vil man få dem tilbage alle mulige steder fra, det er den lovmæssighed, der er. Det er værd at tænke på, at det vi giver til vores forældre, den måde vi opfatter vore forældre på bestemmer, hvordan vores børn vil behandle os. Det er godt at have det skrevet op og sige, ”er der lige her noget, jeg skal have ændret på.” Lige her og lige nu bare jeres opfattelse af det det ville være en god ide.

Nå, så kom jeg til at tænke lidt på jorden, vores klode, jordens tarv. Hvordan behandler vi vores klode? Giver vi til kloden af vore ressourcer, eller tager vi bare? Hvis vi siger, vi er passive mennesker, der ligesom synes, at kloden skal forsørge os, så vil vi komme til at miste et andet sted. Men hvis vi siger, vi giver til kloden, vi vil give ressourcer til kloden, fordi vi er en del af den klodes væsen, vi er små celler i en større bevidsthed. Tænker vi så på hver dag, at vi vil give livsenergi, livsglæde og kærlighed til vores klode, og til de mennesker der er på den. Tænker vi i lidt større målestok hver dag, eller tænker vi kun i vore egen baghave. Kan vi tænke lidt større, har vi lyst til at gøre det, det er næsten altid lysten, der bestemmer tingene. Men den kan man se væk fra, lysten. Man kan sige, jeg vil give energi til kloden hver dag, jeg vil give energi til solen, jeg vil give energi til Hierarkiets mestre, jeg vil give energi til Avatarerne. Man kan give energi til Avatarerne, uanset om de er levende eller døde, det har en virkning det hele.

Hvordan giver vi så energi til dem? Ja, når vi har lært at heale og andre ting, så er det let at gøre det, men ellers kan man jo altid tænke på fred, lys og ubetinget kærlighed, at det er det, vi ønsker at give til jorden, for energi følger tanken. For hvis vi tænker på fred, lys og ubetinget kærlighed til vores jord, så har det virkning, fordi

vores tanker går igennem forskellige energisubstanser, som ligger rundt på kloden her, jordens astrallegeme, jordens fysiske legeme, jordens kærlighedslegeme.

Nu skal vi se, det kærlighedslegeme vi har på kloden her, det er jo ikke så godt udviklet endnu, men vi hører jo med til udviklingen. Der er jo det, at jo mere kærlige vi bliver i vores væren, jo større fremskridt vil der blive på vores klode. Vi prøver at omdanne kloden til en hellig planet. Vi er jo så heldige, at når vi er her på jorden, vi ved, det er en smertens og lidelsens planet, som er udvalgt til at tage indvielse på. Indvielser betyder bevidsthedsudvidelser. Men kan vi være lidt bedre ved vores forældre, end vi er nu? Kan vi give dem al vore kærlighed? Jo mere kærlighed vi giver til vore forældre, vores pårørende, jo bedre får vi det med vores børn, de gør det samme, som vi gør. Børn de efterligner altid forældrene.

Vi er også, vi der arbejder med kraftords energi, der kan vi give vores kraftords energi til Shamballah, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, indre vejleder og til jordens tarv. Forestil jer at vores jord, vores klode, det er noget, vi skal håndtere, så vi kan blive ved med at leve på kloden, så vi ikke bruger alle ressourcer, men tilføjer nye ressourcer. Jeg tænker på hver eneste dag, om vi kan blive ved med at have brændstof nok til vores biler, til vores opvarmning, til alle de fornødenheder vi har i dagligdagen. Kan vi blive ved med at få vores forsyninger den vej, når vi tænker på, hvor mange milliarder vi suger af jordens ressourcer. Det er helt utroligt at tænke på, det eneste vi kan give tilbage, er kærlighed, kærlighed til kloden, kærlighed til alt levende på kloden, det er værd at tænke på. Vi kan også give lys og kærlighed, vores kraftords energi ud til stjernerne, ud til solsystemerne, så kan man sige, "hvorfor skulle jeg gøre det"? "Det fungerer jo i forvejen." Det det handler om er at gøre vores kanal ren, til at vi kan give, og til at vi kan modtage. Så tænker vi i større perspektiver, så kommer der større udvidelser i vores bevidsthed. Så vi udvikler os til at være i kærligheden i en ren væren i tillid og forståelse. Vi begynder her i dag og siger, vores forældre skal have mere energi, kærlighed og tillid. Jo mere vi giver dem, jo mere har de mulighed for, at de kan få et bedre liv. De skal i hvertfald ingen bekymringer have med mig, for jeg vil give dem det, de har brug for. Vi skal huske, nu når vi kommer hen mod julen, så sker det ofte, at man efterlader de gamle, så de kan passe sig selv. Prøv at tænke på hvor meget de har gjort for os, da vi var børn, for at vi kan få et godt liv.

Så det er vigtigt at tænke på alle svage i samfundet, de har brug for opmærksomhed og tillid. Vi kan bare tage lidt opmærksomhed fra os selv og sige, "jeg vil godt være med til at gøre en forskel." Begynd at forestille jer hvordan I kan hjælpe jeres forældre, både de levende og de døde forældre. Vi skal hele tiden huske, at det vi giver til forældrene, det vil børnene give til os, når vi er forældre. Når vi nu giver kærlighed fra os, den ubetingede kærlighed og den altfavnende kærlighed, når man giver det, så får man det tilbage igen. Alt det vi giver bliver beriget gennem andre menneskers udvikling, vi ser også andre mennesker udvikle os gennem det, vi giver.

Der er mange gange, man tænker, jeg skal ikke blive ligesom mine forældre, men vi er jo medvirkende til at holde vore forældre fast gennem begrænsningstanker. Vi har muligheden for at give dem kærlighed, for at give dem et bedre liv, og gennem den proces vil vi alle miste den ensomhed, som ellers opstår ind mod følelseslivet. Den begynder at ophøre, fordi vi begynder at tænke på, at vi er Solengle, vi er sjæle, der har ubegrænsede muligheder, og det er det, vi giver videre til andre. Når vi laver den proces, så er vi mere i forbindelse med det guddommelige i os selv, det guddommelige er der ingen ensomhed i, med derimod den altfavnende kærlighed, så det er det, vi begynder at give videre til andre. I kan anvende jeres kraftord, I kan anvende kærlige tanker, I bestemmer hvad I vil gøre.

Medens jeg overfører den proces til dem, så tilføjer jeg mere energi, end I har i forvejen, mere livsenergi, livsglæde, forståelse. Mange siger, jeg har ikke et forhold. Alle har et forhold til det liv, man lever, og iblandt de mennesker vi lever sammen med. Forestil jer nu at I har kærlighed nok i jer til at give kærlighed fra jer. Jo mere I giver, jo mere vil I få.

Det betyder, at **sådan som man tænker, sådan høster vi, det kan også være nøgleordene i dag.** Noget af det arbejde I laver lige nu, det er noget, der hænger sammen sjælens hensigt. I starten er det usynlig for øjnene, det man laver, men det er synlig for hjertet, den proces I har haft med at give kærlighed fra jer.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en fantastisk god dag, og jeg vil sende velsignede tanker ud til jer alle sammen, de er opladede med kærlighed, tillid og forståelse. Godmorgen til jer allesammen, det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)