

Nr. 430 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 19. november 2019

Nøgleord: Er udstrålingen forholdsvis positiv, så skal der ikke meget til at få den op i højspeed.

Godmorgen, i dag skal vi have morgenmeditation nr. 430, tirsdag den 19. november 2019. Jeg vil i dag gerne snakke lidt om ansvarlighed, hvad er det for en størrelse? Vi skal ligesom se på, hvor mange gange man har fået vejen vist, vejen man skal følge, og så se på hvor mange gange nægter man at følge den vej. Ja, ja, bliver det til noget? Hvis vi nu siger, vi prøver at følge den guddommelige vej, så betyder det jo, at man er nødt til at lægge en masse af de personlighedssider til side, fordi i de personlige sider ligger det negative og fylder. Vi kan gå tilbage og sige, vores krop er negativ ladet, livsprincippet er positivt, de to ting møder altid hinanden, og det giver udstrålinger, det giver udstråling i aurafeltet.

Går man nu i det her legeme og fylder det op med negative tanker hver eneste dag, den ene negative tanke efter den anden, så bliver kroppen negativ også, eller man forstærker det negative aspekt i kroppen. Så kommer der en gnidningsmodstand i kroppen i forhold til sin sjælelighed, og den gnidningsmodstand er smerter, ubalance, sygdom. Hvis nu vi siger ja, jeg tager ansvaret i mit eget liv. Det betyder, at vi prøver at arbejde med sjælsbevidstheden, gruppebevidstheden og gruppeforståelsen. Hvis man siger, f.eks. at nu bliver der arbejdet med positivitet i nogle grupper, ja men har I så ikke selv ansvarligheden med at få tingene til at fungere i sit eget liv? Jo, det er der jo, fordi så begynder man at tænke positive tanker, man tænker på, det er godt, der er et godt engagement på et sted, men jeg har også muligheden for at selv studere, jeg har jo mine materialer med mig, og jeg et indre liv, og jeg kan tage en meditation frem. Jeg kan gøre mange forskellige ting, det kan give livsinspiration og livsglæde. Så vi har det inde i os selv, vi har mulighederne. Vi kan have et positivt lyst tankesind, vi kan også have et negativt mørkt tankesind. Vi vælger jo selv, hvad vi vil have, vi har jo valget hver eneste dag. Bygger man det positive tankesind ind, så ser vi muligheder alle steder. Så udspringer livsglæden også igennem den positive tankegang. Ja men er det ikke noget, vi selv kan gøre? Jo i stor udstrækning. Nogen gange hvis man er for tungt seende, så siger jeg til folk kom nu ned og få en healing. Det betyder, at man får dybere kontakt til sine positive egenskaber, sin helbredende kraft, og man får en større livsglæde ind igen, og når livsglæden er tilstede, så kan man nemmere tage kampen op mod sit negative tankesind. Det positive tankesind er vores sjælskvaliteter, den negative side er vores delpersonligheder og sårede følelser, sårede tanker. Det vil sige vi har muligheden for forvandling hver dag, det hedder ansvarsfølelse, man har inde i sig selv. Jo mere ansvarsfølelse der er, jo nemmere er spontaniteten tilstede inde i os selv. Vi kan sige, at jeg bare kan skifte pol inde i mig selv, og det gør jeg let og elegant hver eneste dag.

Når jeg f.eks. giver energioverførsler, så kigger jeg på jeres udstråling. Er udstrålingen forholdsvis positiv, så skal der ikke meget til at få den op i højspeed på stedet. Er aurafeltet nu meget tungt, så skal der bruges en enorm masse energi. Som jeg snakkede om i går for at flytte sig ganske lidt, men tilbøjeligheden til at dyrke det negative er størst alligevel, så det er derfor, man siger lad os så få nogle opbyggende samtaler, lad os få et positivt tankesind.

Man gør altid det i dagligdagen, så møder man nogen mennesker, der er ligesindet med en selv. Så hvis nu man siger, at nu kan jeg mærke, jeg har brug for en positiv tankegang, så søger man hen til dem, der er positive i deres tanker, det er i hvert fald det, man skal gøre. Mange gange så møder man nogle mennesker, der har den samme bølgelængde som en selv, og så bekræfter man hinandens begrænsninger, det er så en negativ måde at reagere på. Vi skal hele tiden prøve at sige, kan vi nu bygge det positive ind i andre mennesker, kan vi nu se deres sjæle. Kan vi nu se, hvad de er gearret til. Kan vi nu få dem til at vokse. Kan vi få dem til at leve. Kan vi give dem noget livsenergi og livsglæde? Det er det, vi prøver på som healere hver eneste dag. Som Inga hun

siger så smukt, du kan trække hesten hen til truget, men du kan ikke få den til at drikke, det bestemmer den selv. Sådan har man det også med folk i udvikling, vi kan give dem en mængde oplysninger, om hvad de skal gøre, og det kan være velment på alle mulige måder, men det er dem selv, der skal gøre processen. Sådan er det jo så smukt at tænke på. Men det synes jeg også, I er blevet bedre til. I er blevet gennemgående bedre til at sige, jeg vil af med det tunge åg, jeg har over mig selv af begrænsende tanker, jeg vil virkelig prøve at forandre det, og så prøver man virkelig på at forandre det. Så går der et lille stykke tid, så opdager man, at jeg har jo ikke forandret det endnu, jeg har stadig mit negative tankesind. Ok siger man så, men så skal jeg virkelig til at gøre en større indsats.

I en større indsats der ligger ansvarligheden, en større indsats ja jeg gør det lige lidt bedre. Jeg kan godt mærke, jeg er nødt til at sætte en større styrke ind i mig selv, der er positiv ladet, så begynder det at lykkes igen. Så møder man nogle ting i sit liv igen, hvor der er modstand i. Så siger man så, jamen den modstand tænker jeg nu på at sige, at modstand er mulighed for forvandling, kan jeg så forvandle mig over i den positive side. Ja det kan man godt, hvis man prøver at tænke på det positive i dagligdagen. Hvis det positive man ønsker at arbejde med, er den styrende del, ja men så betyder det, at der hvor der kommer modstand, så siger man, at modstand er min mulighed for fremgang. Hvis nu man tænker på, at mulighed for fremgang det er at fremelske nye kvaliteter, så er det vældig, vældig spændende. Men hvis nu man glemmer, at man er ved at udvikle nye kvaliteter, og man kun tager det negative aspekt ind, jamen så går man jo hen og bliver helt sortseer. Men det er ikke andres skyld, det er ens egen skyld. Det er noget, man siger, nu er jeg på vej ned i hullet igen, inden jeg er på vej ned i hullet, der har man muligheden for at dreje uden om hullet. Jeg tager et gammelt eksempel igen. Herude på landevejen, under udgravning af vejen, der er der lavet afspærring, men man kører i det gamle mønster og bum!! Så er man kørt igennem hegnet, og man lander nede i hullet med sin bil, og så ser man, at nu har man lavet skade på sig selv, og man skal have bilen op igen, og det får man så. Man får hjælp til at få bilen op. Man får hjælp til at få bilen op, man skal have hjælp til at rykke sig selv op af mønsteret. Det betyder også, at man tager en ansvarlighed ind, og siger, ”jeg ønsker at få hjælp til at trække mig selv ud af begrænsningen.” Okay man er kommet ud af hullet igen, så siger man, det var da noget skade, jeg gjorde på mig selv, det er en omkostning. Det koster en eller anden ting, men man får sin glæde igen, fordi man er køreklar igen til næste dag eller næste dag igen. Så går der nogle dage igen, så kører man igen i sit eget mønster, og så kører man igen igennem nøjagtig samme vejspærring og ned i hullet igen. Så begynder man at jamre, nå nu begynder det at blive dyrt det her, få bilen op igen, få den repareret. Det er så, man siger til sig selv, når man skal op af hullet igen, at nu er man nødt til at begynde at investere igen i nye tanker. Man skal have hjælp af falckmanden til at komme op af hullet, man skal have hjælp af healeren, falckmanden skal til at være healeren. Så kommer man op igen, det var dejligt, i morgen skal jeg i hvert fald ikke køre i det samme hul igen. Så kører man igen, en ny dag, så opdager man, at man sørme er kørt gennem vejspærringen igen, og for 3. gang holder man nede i hullet. Så kommer der mange, mange tanker op i ens tankesind, der ikke er så positive, og så begynder man at skælde ud op sig selv. Men kan man holde ud at skælde ud på sig selv? Det kan man ikke, så gør man næsten altid det, at man begynder at skælde ud på dem, der er positive, fordi man siger mange gange, ”hvorforskal andre have det godt, når jeg har det dårligt.” Så prøver man ligesom at sige, ”de forstår ingenting, dem der er positive, men der er ingenting at grine af her.” Man siger mange forskellige ting her, ”du skal ikke gå og grine af, at jeg har det skidt.” Sådan tænker folk jo mange gange, når de har det skidt, istedet for at se, ”jeg har jo selv ansvarligheden for at holde mig positiv.” Så er der nogen, der er godt og grundigt trætte af at lave skader eller omkostninger. Så kommer der en ny dag, og nu er man opmærksom på det her, og så bestemmer man, at man drejer lidt på rattet. Det betyder så, at man kører uden om hullet, og man opdager, at man hoppede ikke i det gamle mønster igen, jeg har selv taget min ansvarlighed for at køre uden om hullet. Så bliver man glad, man kan sige, man har brugt sin bevægelighed og sit positive tankesind til at sige, at nu tager jeg ansvaret og kører uden om begrænsningen.

Så vi kan jo sige, at inde i os selv der har vi en uendelighed af muligheder. Man kan fortælle folk mange gange, hvad de skal gøre, og de siger, at det vil de også gerne gøre. Men hvis det ikke er indkodet i en selv, så laver man altså det gamle mønster, man bliver ved med at lave det gamle. Det er sådan, at man kan sige, at der skal en viljeshandling til for at sige, at nu laver jeg ikke det samme mønster, jeg gør altså noget andet. Mange mennesker ender i de samme problemer gang på gang, fordi de ikke ændrer på det. De ved, de skal ændre på nogle ting, men de lader stå til. Når man så lader stå til, så opdager man, at man igen har været nede i hullet, hvor man brokker sig. Men man har også lige opdaget at for et stykke tid siden, der har jeg ændret mit mønster. Så hold fast i det nye mønster. Det betyder hele tiden at lægge ansvarligheden ind og så sige, jeg ændrer tingene. Jeg begynder at ændre mig selv, fordi jeg vil have et positivt tankesind, jeg vil have livsglæden til at flyde.

Når livsglæden flyder, så kan man se mulighederne. Nye muligheder dukker hele tiden op, nye muligheder dukker op, og når man begynder at forholde sig positiv, så kan ens indre vejleder nå en. Det guddommelige inde i en selv, det kan nå en. I det negative tankesind, der kan det guddommelige ikke nå os, for det er der, vi laver spærringen mod det positive, men vi nedbryder muren inde i os selv ved at tænke positivt.

Så vi mediterer på livsglæde, kærlighed og ansvarlighed, livsglæde kærlighed og ansvarlig Medens I mediterer på de ting, vil jeg overføre energien til jer, hvor det er nemmere at tage livsglæden, kærligheden og ansvarligheden ind til jer selv. Jeg forøger jeres energistyrke, og så lige her kan man sige igen, er jeg interesseret i at få forøget bevidsthed, eller vil jeg hellere have mit gamle mønster. Men mange vil gerne have det bedre, så det er det, jeg sender energi ud til muligheden for forandring. Jeg overfører livsenergi, livsglæde og kærlig forståelse.

Det der er så vigtigt, det er ikke at fornægte jeres guddommelighed, fornægt det ikke. Det guddommelige er det positive. Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen og ønske jer en meget positiv dag i dag, og prøv nu at lade kærligheden gennemsyre jer, tænk igennem kærlighed. Kærlighed er det guddommelige. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk