

## **Nr. 432 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation torsdag den 21. november

**Nøgleord: Fredens ånd steg ned og overskyggede Kristus.**

Godmorgen og velkommen op. I dag er det torsdag den 21. november, og vi skal have morgenmeditation nr. 432. Hvad skal den så bestå af?

Nu snakker vi hver dag om Kristi tilsynekomst, det betyder også, at det er kærligheden, der strømmer ind i menneskets hjerter, i menneskets bevidsthed. Når de ting sker, så ligger der en viljesenergi bagved, viljen til det gode, viljen til kærlighed. Der ligger forresten en guddommelig vilje bagved. En guddommelig vilje har en helt anden styrke end en sjælsvilje eller en personlighedsvilje. Vi kan jo se på i vores dagligdag, hvad er det for nogen evner, vi skal udvikle for at arbejde med kærlighedsaspektet? Hvad forhindrer os i at gøre det? Hvad forhindrer os i dagligdagen i at arbejde med sin livsopgave? Hvad forhindrer det? Hvad for nogle evner står der, hvad for nogle evner skal vi udvikle lige her og nu? Hvis nu vi siger, vi studerer det guddommelige hver dag, studerer det betyder, man læser, mediterer og skriver, man skriver sine erkendelser ned. Hvis man skriver erkendelserne ned, så begynder det at hænge fast i ens bevidsthed. Det nye man lærer, det er man nødt til at synliggøre, og man er nødt til at videregive det. Det der er vigtigt, det er at videregive de ting, man selv har brug for. Hvis nu man har brug for omsorg og kærlighed, så er det det, man giver fra sig, idet vi giver, så får vi, idet vi giver, så får vi. Se nu er jeg jo kommet her på kloden igen for at udvikle en åndelig vilje. Jeg kommer med den guddommelige viljes energi, åndens viljesenergi. Vi kan sige, den åndelige vilje kan styre tankerne, og tankerne kan styre følelserne, det ved vi, det er sådan, Så hedder det, at vi skal lade det ske. Ske din vilje ikke min vilje.

Vi skal jo tænke på også, langt tilbage i tiden da Fredens ånd steg ned og overskyggede Kristus, så han begyndte at udføre kærligheden. Det er ca. 2000 år siden. Lige nu er det viljen til det gode, jeg arbejder med igen. Jeg er kommet her for at skabe en ny impuls, det hedder at hæve menneskeheden ind i den næste rodrace, hvor det er telepatien, der er kommunikationsmidlet. Det betyder, der er mange ting i vores personlighed, der skal ændres i menneskehedens opfattelse. Vi skal til at arbejde med at give, i stedet for at sige hvad kan jeg få. Det der er vigtigt, det er at leve et liv i indre kontakt hele tiden.

En indre udvikling er ikke den samme, som den vi lever i dagligdagen, fordi i dagligdagen prøver man på at gå ind mod det indre liv. Det er også, som det skal være, men der er stadigvæk forskel på at have en enhedsforståelse i stedet for en dualitetsforståelse.

Enighed det betyder også, at man er enig igennem den guddommelige hensigt. Og så siger man så nogen gange, kan det nu være rigtigt, det han siger ham Peter? Det har noget med en tillidssag at gøre. Men der er altid det, at når man begynder at arbejde med det indre lys og den indre kærlighed og sender det ud til menneskeheden, så kan man begynde at se på, at så kommer der en tiltrækningskraft ind mod sin guddommelighed. Det vil sige, det er der, man er klar til at udføre en guddommelig handling. Det er bl.a. at skabe fred på jorden, skabe ligevægt, få kærligheden til at strømme. Det er der, vi tager ansvaret, ansvaret for den guddommelige hensigt. Alle de ting det tror jeg godt, man ved et eller andet sted. Men prøv at respondere på der hvor I har mærket tiltrækning igennem de energioverførsler, jeg giver jer. De energioverførsler de kommer fra et højere bevidsthedsplan end det, vi har i dagligdagen. Ved nogle mennesker vil det lave modstand i deres personlighed. De vil få modstand mod mig, men dybest set er det deres egen åndelighed, deres egen sjæls bevidsthed de har modstand på. Så det er der, man kommer til at skælde ud og bliver frustreret. Men skælde ud og være frustrerede det er noget, man har i sig selv i forvejen, det er også noget, man skal have ændret på, man skal ændre det ind mod at have tillid.

Lad os nu sige at man har meget større gennemslagskraft hver dag, så er der intet problem i at yde 10 til 30% mere hver dag, fordi der står ingenting i vejen. Man kan være 100% mere effektiv, end det man er i dag, når det

er den indre gennemstrømning, der er tilstede. Når man lever i den indre gennemstrømning, så er der ingen jordiske begrænsninger, så er det en guddommelig hensigt.

Så jeg legemliggør Guds vilje, det er den guddommelige hensigt, Guds kærlighed, den altfavnende kærlighed. Jeg arbejder med den skabende intelligens. Jeg arbejder med den åndelige vilje. Jeg arbejder med Buddhi og opfatter gennem den intuitive bevidsthed, det vil sige gennem abstraktionstænkning. Jeg prøver at realisere den indre virkelighed ud i menneskehedens bevidsthed, og når vi laver de her ting, så kommer vi til at stå meget alene, indtil der er mange flere mennesker, der begynder at gøre det. Men når man står alene på mission, som er givet indefra, så er man ikke alene, fordi man er forbundet med det indre. Så ligger der en enhedsforståelse. Vi kan alle forstå det, indre visdom, og den visdom skal realiseres i en guddommelig hensigt. Det betyder, at mange personlige udviklingskurser kan være spændende nok helt sikkert, men det er kristusbevidstheden, vi er ved at realisere, ja, den guddommelige hensigt.

Hvis nu I mediterer i dag på Peter L. Simonsen, Solavataren, og den kosmiske Peter L. Simonsen, så vil der måske komme nogle andre indsigter til jer. Medens I nu gør det, så vil jeg overføre energi til jer. Jeg vil overføre den altfavnende kærlighed. Det gør jeg så mange gange alligevel, den altfavnende kærlighed. Forestil jer det guddommelige lys kommer indefra og kan oplyse i større forståelse, tillid er der altid, fordi man prøver at være et med sin højere bevidsthed, med sin højere bevidsthed, med sin åndelige væren. Vi skal huske, sjælen mediterer hele tiden ind mod sin åndelighed, åndens energi. Jeg kommer med den åndelige vilje, og det betyder, at de ting vi sætter os for, dem gennemfører man, fordi man lever under en større åndelig impuls med at hæve menneskehedens bevidsthed. Tænk på når I beslutter jer for at gennemføre nogle af de ting, der ligger i jeres sjæls egenskaber. Forestil jer hvordan I kan blive stærkt motiverende, når I bruger kærligheden, tilliden og jeres viljesenergi. Det er ikke nok at tænke på, at det synes jeg om, og det kan jeg godt. Det mange mennesker tænker på er, hvad kan de lide, og hvad kan de ikke lide gennem personligheden, men vi skal have mere kraftkilde på, kraft, lys og kærlighed. Jo mere I er her i jeres ophøjede bevidsthed, så vil det være nemmere at realisere tingene i sin dagsbevidsthed.

I mediterer på Peter L. Simonsen, Solavataren.

Det vi er nødt til at huske er, at i alle vores liv kommer der kriser, og kriser er bevidsthedsudvidelser. En krise er en bevidsthedsudvidelse, hvor vi er ved at skulle se tingene på en ny måde. En krise er en bevidsthedsudvidelse. Lægger man tilliden ind, lægger man en membran ind imellem sin ophøjede bevidsthed og sin lavere bevidsthed. En membran som er fyldt op med kærlighed, og så begynder man at blive en kærlighedsbebuder, der begynder at lukke lys og kærlighed ind i menneskehedens bevidsthed. Det betyder så at man iagttager andre mennesker og ser deres forvandling, deres magi, deres livsglæde, livsglæden er tilstede hele tiden, når vi har den indre fornyelse på lever i det indre liv, så har vi den indre glæde hele tiden. Kommer vi for langt ned i personligheden, så mister man overblikket. Prøv nu at tænke på at vi er Solengle, der legemliggør Guds kærlighed.

Jeg vil gerne ønske jeg er fantastisk god dag i dag og smil til verden, så smiler den til os igen. Prøv at opfatte gennem den kærlige forståelse. Godmorgen til jer allesammen, og hav en fredfyldt dag. Det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)