

## **Nr. 434 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 23. november 2019

**Nøgleord: Livsglæde, kærlighed og tillid og visdom.**

Godmorgen. I dag skal vi have morgenmeditation nummer 434, lørdag den 23. november 2019.

Og så kan jeg se, det er Babas fødselsdag i dag, tillykke med det, jo det eneste der mangler, det er, at han skulle være i live istedet for, men vi andre vi må jo gøre det, at vi repræsenterer Sai Baba, hans lærdom og hans kærlighedslærdom. Det gør vi så, så godt vi kan. Det gør vi nok alle sammen i en vis udstrækning.

Så mit navn det er så Peter L. Simonsen, ligesom det også var i går, og som det også er i morgen.

Se der er alt for mange ting, man tager som en selvfølgelighed. Det er selvfølgelig det, at man har en ny dag i morgen igen. Det ved vi rent faktisk ikke, om vi har det eller ej. Det betyder sådan set, at den dag man lever, den skal man leve optimal med livsglæde, tillid og kærlighed. Livsglæde, kærlighed og tillid, visdom.

Jeg tænker mange gange på, når jeg arbejder med energioverførsler, så arbejder jeg med frigørelsesenergien. Frigørelsesenergien det betyder frigørelse fra sin personlighed, det giver en indre frihed i ens liv, frihed. I friheden der ligger sjælsbevidstheden, der ligger den åndelige bevidsthed, guddommelig bevidsthed. Den indre frihed man har til at kan leve i det guddommelige liv. Frigørelsesenergien.

Prøv at tænke på hver gang jeg hjælper jer med at frigøre jer på jeres begrænsninger, så går der ikke mange minutter bagefter, der går ikke mange halvtimer, inden man gentager sit gamle mønster, for det er man jo vant til. Men tænk på man har, hvis man har indre frihed, frihed så der ingen begrænsninger er. Tænk på hvis det kun er sjælelig bevidsthed der er, sjælelig bevidsthed, den sjælelige erkendelsesvej, den oplyste vej. Jeg prøver at arbejde målrettet med jer, så I kan træde ind i jeres åndelige bevidsthed, hvor sindsroen og lyksaligheden er. Det er dejligt, når jeg ser, det lykkes for jer og for mig selv, i bestræbelse på at gøre det bedste man kan hver dag.

Det der er godt for jer, der går på skolen, er at I begynder at skrive de der frigørelsesprocesser ned, frigørelse fra bindingerne, så sende det til mig på sms eller i jeres opgaver. Prøv og se på om I har lavet frigørelse i dag, i går, om I har talt med kærlighed i jeres stemmer. Det er godt at begynde og vise vejen for andre, hvor I kan arbejde som kærlighedens budbringer og begynde at træde ind i Kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden.

Der er altid det, når vi skal frigøres, så er det vigtigt at gå fra formbevidsthed, fra følelsesmæssig bevidsthed til sjælsbevidstheden. I sjælsbevidstheden der siger man ja. I personlighedsbevidstheden der siger man nej. Er man i sin personlighedsbevidsthed, så har man ingen frihed, der mangler noget dynamik og livsglæde. Er man i sin sjælsbevidsthed, så er man spontan og livsglad, har tillid og så mærker man en indre frihed, man har muligheden for, og er muligheden for at mærke tiltrækningsenergien på sin guddommelighed. Når jeg giver energi til jer mange gange som grupper, så kan I mærke den der store kærlighedsenergi. Det trækker jer ud af jeres begrænsninger, det er der mennesket gerne vil være, fordi der er de frie, de er fri for begrænsningerne. Lad os nu sige at man kunne lave det helt permanent hele dagen den der indre frihed, så man ikke er tynget af personlighedens begrænsninger, det kunne være fantastisk og kunne gøre det. Okay, så lad os da gå i gang med det.

Så i dag arbejder vi med indre frigørelse, den indre frihed. Friheden kommer jo indefra, men er det noget, vi arbejder bevidst på? Så vi mediterer i dag på den indre frihed, frigørelsen. Vi tror, vi omdanner begrænsningerne til skabende aktivitet, vi anvender kærligheden til det.

Prøv at meditere på friheden, frigørelsesvejen, kærlighedsvejen, den oplyste vej. Forestil jer I går den oplyste vej, og på den vej oplever I kærligheden strømme ind i jeres hjerter, mærk den indre frigørelse. Når man mærker

den indre frigørelse fra begrænsningerne, så kommer rørtheden frem, man bliver rørt inde i sig selv. Rørtheden er en guddommelig budbringer. Vi mediterer på friheden, frigørelsen. Frigørelsen er også opstandelsen, kærlighedsvejen. Forestil jer vi er alle tiltrukket af længslen af Gud. Den energi jeg giver hver eneste dag til jer, frigørelse, frihed, kærlighed, den åndelige viljesenergi. Det jeg fortæller nu, har jeg lige fortalt den type energioverførsel af nu, så hvis I nu begynder at meditere på det friheden, frigørelsen det er faktisk den udfoldige levevej her, rigtig tale, rigtig tænkning i de gøremål, jeg kan ikke huske dem alle sammen. Oplev jer selv fyldt op med kærlighed, kærlighed til alt levende, kærlighed til kloden, kærlighed til menneskerne. Forestil jorden lyser af kærlighed.

Når jeg ser trængte mennesker, de trængte, de fastlåste i deres gamle overbevisninger, forestil vi kan give dem frigørelse, frigørelse fra gamle overbevisninger, vise dem en ny vej, giv dem et nyt liv, prøv at tænke på, det tilbyder jeg jer hver eneste dag, et nyt liv, frigørelsen, den indre frihed. Jeg legemliggør frigørelsesvejen, frigørelsen fra begrænsningerne, opstandelsen til Guds liv, den indre længsel. Den indre frihed jeg snakker om, det er den, vi skal leve i hver eneste dag. Når man lægger tid ind til at arbejde med de her ting, så arbejder vi med den indre tolerance, tillid, tålmodighed, udholdenhed. Jeg sender nu en åndelig frigørelse ind i jeres bevidsthed, en frigørelse til at leve et åndeligt liv, det sjælelige, kærlighedslivet.

Responder på den indre frihed og forestil jer I ser et kors inde midt i hovedet, et gyldent kors som står inde midt i solen. Det er frigørelseskors, der står inde i solen, inde i solens bevidsthed. Den har hovedet inde i himlen, armene spredt ud til frelse til menneskeheden og til en selv, fylder jer op med en indre ro og en indre visdom. I mærker her, I er frie.

Undertrykkelsen ligger i personligheden, når man er personlighedsopfattende. Personligheden der ligger trældommen i, men jeg arbejder med frigørelsen til jer frigørelse fra jeres begrænsninger, omdanner det til livsenergi, livsglæde, kærlighed, den altfavnende kærlighed. Jeg legemliggør frigørelsesenergien, den indre frihed, og samtidig fornyer jeg jeres liv, en fornyelse ind mod evigheden. Jeg sender frigørelsesenergien igennem jer og igennem hele kloden. Fokuser på solen inde i jeres hjertecenter i hovedcenteret, og se det gyldne kors placeret inde midt i solen, så vil jeres hjerteceller blive stimuleret, kærlighed, frihed, frigørelse.

Jeg vil ønske jer alle en fantastisk god dag i dag. Det gør heller ingenting, hvis der er lidt tilgivelse til stede. Det var vores morgenmeditation nummer 434, lørdag den 23. november 2019. Jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)