

Nr. 438 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 27. november 2019

Nøgleord: Meditere på Guds herlighed, Guds kærlighed i Guds hjerte.

Godmorgen, uh, uh, uh, uh, det er vist flyvepost, uha det gik her. Vi tager det lige en gang mere, hvordan går det, hvordan går det, hvordan går det?

Godmorgen til jer alle sammen. Det er onsdag den 27. november 2019, vi skal have morgenmeditation nummer 438, 438. Det er for resten et smukt tal. Hvad mon der skete det Herrens år 438 i Jerusalem? Ja det er jo ikke til og vide, fordi vi kan jo ikke huske det, vi har nok heller aldrig interesseret os for det. Nå det var det.

Jeg tænkte sådan på, jeg ved godt, det er farligt at tænke, men jeg tænkte alligevel på det, hvordan vi møder dagligdagen. Jeg kigger sommetider, når jeg giver energioverførsel, så kigger jeg altid på folks øjne, og folks øjne det er sjælens spejl. Så vi kan sige, øjnene de repræsenterer både sin personlighed og sin sjælsbevidsthed og sin åndelige bevidsthed, sin guddommelige bevidsthed. Når man ser på øjnene, så kan man se, hvad folk hænger fast i. Så de sindsstemninger I har inde i jer selv, de kommer til at ligge i øjnene som et spejl, og det spejl det kan man læse, og så kan man se, hvordan et andet menneske har det. Så det kan være en god ide her og lige nu at se på, hvordan I tror, jeres øjne ser ud, hvad de er fyldt med. Prøv lige sådan spekulere et øjeblik på hvordan ser mine øjne ud? Det skal I sige til jer selv uden at se på jer selv. Tænk på hvordan ser mine øjne ud. Forestil jer I kan se jeres øjne udefra, det er sådan en god forestillingsevne og se sine øjne udefra, og man kan se det med sin højere bevidsthed, der kan man se, hvad øjnene de spejler sig i, det er en lidt sjov øvelse at lave. Man kan iagttage sine egne øjnes udstråling igennem sit højere mentallegeme. Det er jo vældig interessant, man kan bruge sin højere bevidsthed til at se med, man kan sandelig også bruge den til at høre med. Så når I ligesom har en forestilling på hvad, hvordan ser øjnene ud, hvad afspejler de af sindsstemninger, så prøv at se om det passer sammen med jeres sindsstemninger, det I tror øjnene udsender. Det er lidt vanskeligt eller kryptisk, men den er god nok.

Så den indsigt I har fået her og nu så prøv og gå hen foran spejlet eller se ind i spejlet så se, hvad I ser med jeres fysiske øjne. Så prøv at se om det billede er identisk med, hvad I så i jeres højere bevidsthed, hvad så jeres egne øjne? Så se lidt på øjnene her lige nu, hvad udstråler øjnene? Er der noget samklang i jeres øjne med jeres indre liv? Er de personlighedspræget? Prøv selv at danne jer et indtryk af det. Man kan både se længsel, man kan se ømhed, man kan se taknemmelighed, man kan se visdom i øjnene, man kan se alting.

Jeg kan huske i sommer, der arbejdede jeg med og snakkede med jer om, at man skal modtage igennem kærlig forståelse, al ny viden igennem kærlig forståelse. Er vi kommet dertil, er det det, vi ønsker at gøre, eller hvilken sindsstemning præger vores bevidsthed og vores synsvinkel og vores forståelsesområder? I kender godt den her, der hedder, ”Lille spejl på væggen der, hvem er den smukkeste i denne verden?” Det er jo sådan, I kigger på jer selv måske.

Se når I har kigget lidt på spejlet og set jeres egen udtryk igennem jeres øjne, så husk lige det udtryk. Den kan være fast stationær, og den kan variere, variere meget. Så prøver I at slippe spejlet igen, og sætte jer et andet sted og så lukke øjnene for den ydre verden og indstille jer på jeres indre verden. Så lige her der skal I begynde at meditere.

Vi mediterer på herligheden og kærligheden i Guds hjerte. Det er det, vi skal meditere på, herligheden og kærligheden i Guds hjerte. Lad os meditere på det med lukkede øjne. Når vi begynder at meditere på de her ting, så er det vigtig at fjerne opgiveness. Mange gange så opgiver personligheden, inden den går i gang men lad os fjerne den fra vores bevidsthed og så lægge tilliden ind. Så mediterer vi på herligheden og kærligheden i Guds hjerte. Vi mediterer på herligheden og kærligheden i Guds hjerte. Det vil altid være godt at være inde jeres

hjerterkvalitet, i jeres kærlighedsenergi, meditere og være til stede i jeres kærlighedsenergi, i jeres sjælsbevidsthed. Herfra mediterer I på herligheden og kærligheden i Guds hjerte. Forestil jer kærlighedslivet i Guds hjerte og forestil os vi har et guddommeligt syn, guddommeligt syn der renser og helbreder. Når kontakten er etableret indadtil i Guds herlighed, Guds kærlighed, så vil der være en ny forståelse inde i jeres bevidsthed, og den nye bevidsthed vil spores i jeres øjne. Og den nye bevidsthed skal I prøve at se fra jeres højere bevidsthed, ind og se om vi kigger, ser forandringen i jeres øjne, det vil fortælle om jeres indre forbindelse.

Forestil jer I kan udtrykke lys og kærlighed i og med jeres øjne. I kan også udtrykke had og vrede. Øjnene kan løfte, øjnene kan slå ihjel. Men prøv at meditere på Guds herlighed og Guds kærlighed i hjertet af Guds liv. Forestil jer I kan begynde at opfatte jeres opfattelsesevne, hvordan den udvikler sig. I kan iagttage jeres egne opfattelsesevne og se udviklingen inde i jer selv. Og her kan I igen se på det ydre spejl, og se nu hvad jeres øjne udtrykker, om der er kommet forandring i øjnene, eller om I står samme sted, som I stod før, eller om det er blevet ringere.

Jeg kommer til og tænke på, i sin tid når jeg har læst om, at Jesus gik ud og fandt sine disciple, hvor han sagde, ”Følg mig, smid alt hvad I har i jeres hænder, følg mig”, der må I absolut kigge på Jesus øjne, og se hvad han udstråler. Der må være en eller anden ting, hvor det er set igennem deres kærlighedsnatur, når man slipper alt sit ydre liv og følger sit indre liv. Meditere på Guds herlighed, Guds kærlighed i Guds hjerte og forestil jer vi alle fungerer i dag som oplyste sjæle, oplyste sjæle. I dag gør vi den forandring, der skal til for at være i samklang med vores indre liv. God morgentræning, det er en meget god morgentræning til os alle sammen i dag.

Jeg ønsker jer en fantastisk god dag her i dag onsdag den 27. november 2019, morgenmeditation nummer 438. Godmorgen til jer alle sammen, og hav en fantastisk god dag. Gå nu ud i verden og udfør lidt mirakler I kan godt, jeg har tillid til jer. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk