

## **Nr. 448 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation lørdag den 7. december 2019

**Nøgleord: Inderlighed, ydmyghed og rørthed, så vil der begynde at ske store forandringer i jeres liv.**

Godmorgen. I dag er det den 7. december 2019, og vi skal have ny morgenmeditation i dag.

Nu er det sådan set interessant, om man nu kunne følge lidt op på det, vi lavede i går. Det kan vi måske godt, og det kan godt være, vi ikke kan det alligevel, fordi tingene forandrer sig hele tiden i vores liv.

Se man lytter altid til, om man kan høre Guds stemme inde i os selv, det kan vi faktisk tit. Hvad er Guds stemme så? Man kan jo høre kærligheden i sig selv, hvordan man kan være en kærlighedsbebuder, der er i overensstemmelse med det guddommelige, og vi har lavet nogle beslutninger på, at man vil gøre nogle ting, lave studie ind i de åndelige elementer, men man ikke rigtig får det gjort. Ja så kommer der en dårlig samvittighed frem, og den dårlige samvittighed det er det guddommelige. Det fortæller, man ikke lever helt i overensstemmelse med, hvad man godt kunne. Det her det er ikke noget, jeg har opfundet, sådan har det altid været. Og lad os sige man er ved at lave nogle projekter til arbejde og andre ting, og man lige pludselig vil noget, personligheden hellere vil, men så går man mod, jo imod aftalen, så kommer den dårlige samvittighed frem. Ja ja sådan kan du sagtens sige.

Nå vi siger lige her til morgen tillykke til Keld med hans 50 års fødselsdag her i dag, jeg håber han for en fantastisk god dag. Så kan man så sige, jamen hører det sammen med morgenmeditationen, ja det gør det bestemt, når vi tænker på, hvor flittig han har været eller er til at meditere, få tingene gennemført, så er det jo dejligt at ønske ham tillykke med hans store dag. Ja, sådan er det jo. Ja, så hvad skal vi meditere på i dag?

Vi kan jo være, i hvert fald meditere på glæden, tillid og visdom. Se nogle gange så kan glæden komme ind i sit liv, når man mindst venter det eller forventer det. Hvis nu man er åben overfor mulighederne, så vil man se mulighederne, nye muligheder hver dag. Kan vi leve nu et liv, hvor vi har indre glæde, lyksalighed og tillid? Indre glæde, lyksalighed og tillid så vil alting forandre sig. Hvis vi opfatter det sådan her som glæde, kærlighed og tillid, så åbner vi døren til vores højere selv, til vores intuitive bevidsthed, glæde, kærlighed og tillid. Så tænk på det i dag at der er mange områder, man kan blive glad på ved at møde forskellige mennesker, der er ved at få den rette indstilling til livet, og som kan fungere igennem glæde, kærlighed og tillid.

Det er det, vi skal meditere på i dag, glæde kærlighed og tillid. Er det ikke en nem opgave for os, jo jo, jo jo. Så vi mediterer på glæde, kærlighed og tillid. Mens I mediterer på glæde, kærlighed og tillid, så vil jeg overføre energi til jer nøjagtig glæde, kærlighed og tillid. Vi mediterer på glæde, kærlighed og tillid.

Forestil jer I har sådan et væsen inde i jeres hjerte, der består af glæde, kærlighed og tillid.

Prøv og lad sådan et væsen træde ud af jeres hjerter, et væsen der er fyldt op med glæde, kærlighed og tillid. Det er det bedste, I har inde i jer selv, som kan træde ud fra jeres hjerter. Prøv og se den del af jeres eget natur, træde frem igennem jeres hjerter, og så ud foran jer og så prøv at iagttage den del af jer selv, som består af glæde, kærlighed og tillid. Prøv at iagttage det lyslegeme, som består af kærlighed, af glæde, kærlighed og tillid. I forestiller jer, I bygger yderligere et legeme op af hjertet, jeres energi, et andet legeme som består af oprigtighed, sindsro og lyksalighed, oprigtighed, sindsro og lyksalighed. I ser et andet legeme manifestere sig igennem jeres hjerter, som består af oprigtighed, sindsro og lyksalighed. Det træder også frem ud foran jer et lyslegeme, en engel. Så det er to engle, der lige er manifesteret igennem jeres hjerter.

Vi kan nu være forbundet med de her to engle i en krafttriangel, hvor I står og ser de her lyslegemer, to engle som er manifesteret igennem jeres hjerter. Prøv og have en dybere kontakt med de her to engle, som er et produkt af jeres kærlighedsenergi. Hvis nu I tænker på, at forbindelsen er direkte fra jeres hjerter ind i de her tre bankende hjerter, der banker med kærlighed. Tænk på I er alle tre produkt af det samme stof og i forskellige nuanceringer.

Prøv og lægge en positiv forventning i til og ny glæde ind og se, hvordan I tre i jeres lyslegemer og jeres solbevidsthed, hvordan I kan udtrykke det indre liv. Forestil jer I udtrykker kærlighed, kærlighed og kærlighedsvisdom, oprigtigheden, lyksaligheden og sindsro. Træd ind i en væren af en høj bevidsthed. Når I er lige her i jeres ophøjede bevidsthed, så er der ingen dårlig samvittighed, men der kan være glæde, og spontanitet i stedet for, glæde og spontanitet. Mens I står her som tre engle, I står her som jeres egne solengel og kan berige og sende jeres kraftords energi ind til de her to nye engle og til jeres egen solengel, som er jeres egen sjæl. Prøv at sende jeres kraftords energi ud med inderlighed, ydmyghed, rørthed. Inderlighed, ydmyghed og rørthed, så vil der begynde at ske store forandringer i jeres liv.

Jeg bruger mit kraftord, I skal bruge jeres egne. Jeg siger ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder.” Prøv at tænke på en uventet glæde, der kan komme ind her, når man ser, at alle verdener blive afstemt i kærligheden. Tænk på, når I går ud i verden, og I er her to engle og jer selv som solengel, kraft, kraft, krafttriangel, som kan forløse alting, vores væren, vores hjerter i vores kærlighedsnatur.

Forestil jer der kommer en strøm energi fra hovedcenteret, halschakraet og hjerteenergien, som brændpunkt for nyt liv og ny inspiration. Byg med kærlighed, forståelse og tillid og alt hvad I laver her til morgen, er en lang meditation, som kan hæve jeres bevidsthed, som hæver jeres bevidsthed. Forestil jer I kan høre på de indre planer, at Guds engle synger i kor og synger himmerigets budskaber. Forestil jer I kan begynde at opfange de her ting, Herrens engel synger kærlighedsbudskabet fra himmeriget, de synger til lovprisning igennem kærlighed og tillid, forståelse, oprigtighed, sindsro og lyksalighed. Lad os lytte til det med vores indre bevidsthed, og så prøve at være bevidst om, hvordan glæden kommer til jer i løbet af dagen, det kan være, den allerede er der nu.

Jeg vi gerne sige godmorgen til jer allesammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Mit navn det er så Peter L. Simonsen, og det er i dag den 7. december 2019. Hav det godt, vi ses sådan lige pludselig. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)