

Nr. 470 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 29. december 2019

Nøgleord: Åndeligt lederskab det betyder, at man arbejder med kærligheden hver eneste dag.

Godmorgen og velkommen op. I dag er det søndag den 29. dec. 2019, og vi skal have morgenmeditation nr. 470.

Se i dag skal vi arbejde lidt igen med kærlighed. Vi ved, kærligheden bærer alt, kærligheden løfter alt. Jeg tænkte en lille smule på det, der hedder lederskab, åndeligt lederskab, det er faktisk det, vi prøver at arbejde hen imod alle sammen mere eller mindre bevidst.

Åndeligt lederskab det betyder, at man arbejder med kærligheden hver eneste dag, man prøver at lede og fordele alting fra en indre forståelse, en kærlighedsforståelse, en guddommelig forståelse. Det vil også sige, at man fjerner alt, der hedder irritation og kritik. Mange mennesker har de her ting i sig, har altid haft det. Det kan være mønstre, der har ligget i årevis. Det der er vigtigt, det er at begynde at iagttage tingene, iagttage det fra sjælens synsvinkel og fra sin åndelighed, og så begynde at ændre på det, fordi irritation og kritik skaber barrierer, som vi skal overvinde. Så det der er så vigtig, det er at lægge kærligheden ind, kærligheden og ydmygheden ind, og se på at der er en større forståelse, i det jeg skal lave i min dagligdag, end det jeg ser. Når man kan lægge meget mere kærlighed ind og analysere det fra en sjæls bevidsthed, så betyder det, at de sårede følelser, så får de ingen magt længere, så kan man forvandle de sårede følelser til kærlig forståelse gennem ydmyghed, tillid og visdom.

Lad os prøve at meditere på kærlighed, ydmyghed og visdom, lad os prøve at trække det ind i vores hjerter, ind i vores legemer, og så tænke på at livet er ikke en selvfølgelighed. Det der er vigtigt, det er jo at omdanne begrænsningerne til skabende aktivitet.

Jeg ser jo nogle gange, at når man ikke ændrer, så bliver bevidstheden trukket og senere hen livstråden, så det er så vigtigt at sige, jeg vil arbejde med en kærlig forståelse, kærlighed, tillid, omsorg og ydmyghed. Kærlighed og omsorg betyder også, at man kan være der for hinanden, støtte hinanden i kærlighedsånden. Kærlighedsånden arbejder hen imod Syntesens ånd, så vi bliver synteseskabende i alt det, man foretager sig, en åndelig syntese.

Så vi mediterer i dag på åndeligt lederskab, kærlighed, ydmyghed, kærlig forståelse, og så se hvad det kan bringe. Lad os gøre det, og samtidig med I mediterer på det, så overfører jeg livsenergi til jer, livsglæde, masser af kærlighed og ydmyghed. Jeg forstår de ting, der er svære for alle og inklusiv mig selv. Prøv på at få en helhedsopfattelse. Helhedsopfattelsen ligger i det guddommelige, og det vi er dybest set inde i os, er guddommelige. Vi har kærligheden og det guddommelige i vores hjerter og i hele vores bevidsthed.

Jeg overfører kærlighedens og ydmyghedens ånd, tillid og ny visdom til jer. Det vil sige, vi får evnen til at analysere vores sjæl, vores åndelige bevidsthed til at skabe den rette stemning og bevidsthed igennem vores udtryksområder. Når kærligheden omfavner, så kan den omfavne alle de sårede dele inde i en selv og frigøre begrænsningerne til en ny forståelse og en ny form for tillid, det udvikler synteseånden i os, kærligheden, den skabende intelligens. Vi åbner armene, og vi åbner hjertet i stor rummelighed og kærlig forståelse.

Det er sådan ligesom, når forældrene favner børnene i kærlighed og forståelse, det er det, vi begynder at gøre til verden. Der er så meget sorg og så mange lidelser, vi skal have ændret på. Tillad jer selv at åbne jeres hjerter for kærligheden. Lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres bevidsthed. Jeg legemliggør den guddommelige kærlighed, tilliden, visdom, lyksalighed, nådens lys. Jeg kommer med den åndelige viljes energi og udvikler skabende aktivitet. Jeg føler med jer alle sammen og ved, I kan løfte i rummelighed, kærlig forståelse og tillid.

Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Det vil sige, der kommer større ligevægtighed ind i vores bevidsthed, ligevægtighedens ånd, synteseånden, kærlighedsånd. Det betyder, at den guddommelige almægtighed begynder at vokse indefra, inde i os, som ændrer vores hjerter, vores forståelse. Lad lys og kærlighed og kraft oprette vores klodes bevidsthed. Husk på vi er lysbudbringere fra de høje himmelsale. Vi bringer lys og kærlighed ind i menneskehedens bevidsthed, i klodens bevidsthed. Vi er alle en del af noget større, vi er alle en del af det guddommelige.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer alle sammen og ønske jer en dejlig dag i glæde harmoni og tillid, godmorgen til jer alle sammen.

Og så lige en lille ting her til allersidst, vi har nytårsmeditation her på skolen kl. 15, I er velkomne, I skal bare give tilbagemelding på, at I kommer.

Godmorgen og hav en fantastisk god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk