

## **Nr. 477 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation søndag den 5. januar 2020

**Nøgleord: Lad os meditere på herlighedens håb.**

Godmorgen. Godmorgen. I dag er det søndag den 5. jan. 2020, vi skal have morgenmeditation nummer 477.

Se, jeg vil gerne lige sige godmorgen til jer og fortælle et par småting, inden vi starter.

I går havde vi bisættelse af, for min bror Simon, og jeg vil gerne sige tak for alle de smukke blomster, I har sendt derop og jeres tanker, det har varmet helt fantastisk godt, og det gav en indre ligevægt og en indre balance. Så det vil jeg gerne sige tak for, fordi I har været så opmærksomme på det. Tak for alle blomsterne, gaverne og tankerne til min brors bisættelse.

da vi så skulle bære kisten ud til sidst, så opdagede jeg, at den var virkelig tung den her kiste, meget tungere end normalt syntes jeg. Men det gik med at få den ud, og vi fik den hen i rustvognen, og jeg tog lidt billeder af det, og der var mange mennesker, der var ca. 160 mennesker, og det var smukt, øh, bisættelse, og jeg stod der sammen med Lisbeth og så med alle mulige andre mennesker og kiggede lidt på kisten.

Så sagde jeg til mig selv, Peter jeg synes, der mangler noget, hvor er ham Simon i det hele taget? Så opdagede jeg lige pludselig, han stod ved siden af mig, han stod på min højre side, i hans indre legemer, så stod han der og gav en god støtte til det hele, og stod og iagttog, iagttog sig selv, der lå i kisten derhenne, men han havde glæde og tillid til det nye liv, det indre liv han skulle ind i, eller er inde i. Så det var jo helt fantastisk, at opleve ens bror der stod ved ens side og gav den indre ro og tillid, der skulle til og var iagttagelse til hele sceneriet, fantastisk oplevelse. Så det gav jo mig tillid og forståelse til mig, også at jeg skal nævne det efterfølgende i, i den tale jeg holder, mindetale omkring Simon, at han var til stede, og han var der med kærlighed og tillid.

Så når jeg snakker om kærlighed og tillid, så betyder det også, at det er modsat af frygt og angst, så tillid er kærlighed. Frygt er lig med vrede. Så hvis nu vi siger, vrede, frygt og angst er begrænsninger, man har i sig selv, det er simpelt, simpelthen mangel på tillid, tillid og kærlighed, til det man foretager sig.

Jeg lagde mærke til i går, at da tilliden var vokset hele vejen rundt i forhold til dagen før fredag, så kom der en total harmoni hele vejen rundt. Så jeg oplever faktisk, to smukke dage, både fredag og lørdag, hvor tilliden voksede, hvor man egentlig var til stede, glæden var der, og det er en smuk, smuk dag sådan at opleve indre glæde og tillid til alt det man foretager sig og kan se med tillidens øjne på andre mennesker, god oplevelse. Og det var en god oplevelse at opleve ens bror stå ved siden af en selv, og man kunne kommunikere med ham på stedet, det var lidt fantastisk.

Så jeg kunne ønske, I alle sammen kommunikerer med jeres højere bevidsthed hver eneste dag, og ved I er trygge og godt, alt er trygt og godt i jer. Hav tillid til livsprocessen, læg livsglæden ind, læg forståelsen ind, arbejd dybere med de her ting.

Der er jo det at når man ser på angst og frygt så prøv at iagttage det, ligesom man ser et stykke film. Alt det I giver opmærksomhed, det vokser. Men når jeg siger angst og frygt og mistillid, vrede, så prøv at iagttag det, og så lad bare det, lad det forsvinde igen, ikke give det op, opmærksomhed, det er kun, når vi giver det opmærksomhed, det bliver stort og fylder meget. Lad os bare lade det smutte forbi, og så lægge tillid og livsglæde ind og hjertets energi. Fyld hele situationen op med kærlighed det giver et fuldstændig anderledes liv, og det er det, jeg synes, vi skal gøre. Giv liv og tillid og kærlighed, vær fuld engageret i at udvikle vores højere bevidsthed, lad vores højere bevidsthed strømme igennem vores legemer.

Prøv at tænke på hvor mange der frygter sygdommene. Når folk frygter en sygdom, så forstærker vi sygdommene. Men giv tillid til forvandlingsprocessen, tillid, tillid, kærlighed og visdom. Vi kan sige det hver eneste dag, men en ting er at sige det, noget andet det er at leve det. Forestil jer, at i alle situationer i os, giver nye muligheder for nytænkning, det er dejligt at tænke på.

Og jeg siger tak for jeres healerkraft, jeres healende evner, til de ting vi oplevede i går. Sikke en trøst og sikke en kærlighed der var til stede, det var nærmest ubeskriveligt. Der kom indre samklang og indre forståelse på alle planer. Det er en fantastisk gave, jeg har oplevet her, en gave jeg har modtaget fra jer af, og en gave jeg gerne vil honorere til jer igen, med at give ubetinget kærlighed til jer.

Hvis nu vi mediterer på, at vi er tillids skaberen, vi skaber tillid, kærlighed og ny forståelse til alt det, vi ser. Når vi gør det, så fjerner vi bindingerne til begrænsningerne, tillid, kærlighed og ny forståelse. Forestil jer hver enkelt af jer, giver tillid, kærlighed og ny forståelse, så er I den manglende brik, som andre mennesker mangler for at få deres puslespil til at gå op. I er lige nøjagtig den afgørende brik, når I arbejder med tillid, kærlighed og forståelse. I skaber harmonien, den afgørende brik, hvor alting går op i en højere enhed. Prøv nu at være den i dag og hver eneste dag, tillidsskaber.

Forestil jeres hjerter er fyldt op med kærlighed. Kærligheden overstråler alt, fornyer, forvandler sorg til glæde. Forestil jer I, I er det menneske som begynder at være en ledestjerne for andre mennesker, kan trække dem med ind i himmeriget, ligesom et guddommeligt træk. Gå med ophøjet sindsro ind i kærlighedens verden. Jeg har stor glæde ved at opleve, at det er det, I er ved at gøre, at I er det afgørende brik, der skal til i hver eneste situation, at I er forandringsprocessen i fysisk aktivitet. Det er dejligt for mig at opleve, I har den store styrke i jer, den indre forståelse, kærligheden og visdommen. Tillids skaberen er også sorgforvandleren. Man forvandler sorg til glæde og til tillid, og et nyt liv opstår. Hvis nu I følger hvert eneste ord nøje i det, jeg siger, så åbner I for mange nye dimensioner i jer selv. Når I lytter til det med jeres indre bevidsthed, det jeg siger, så bliver I til herlighedens håb, herlighedens håb, den guddommelige herlighed.

Lad os meditere på herlighedens håb. Det er det, I er i jeres grundvold, grundfundamentet, herlighedens håb. I kan være til stede i den guddommelige kærlighed. Forestil jer I har styrken i jer, til at løfte andre sjæle ind i himmeriget.

Jeg kommer med den åndelige viljesenergi til jer, som strømmer igennem kærlighed, tillid og visdom. Jeg overfører velsignet energi til jer, en indre velsignelse til I kan udføre og legemliggøre Guds kærlighed. Jeg har viljen her, responderer på jeres kærligheds natur, jeg takker jer allesammen. Kærlighedslivet.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen. Godmorgen og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Og det var så Peter L. Simonsen her i dag, og vi ses i morgen igen. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)