

Nr. 486 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation tirsdag den 14. januar 2020

Nøgleord: Tillidens lysbærere.

Godmorgen er vi optimister i dag? I dag er det tirsdag den 14. januar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 486.

Vi skal lige se på, om vi er optimister i dag. Det håber jeg, vi er, fordi så kan der ske store fremskridt i ens liv, hvis man ser på tingene med positiv livsanskuelse. Så det vi prøver på altid at skulle arbejde med, det er vores skaberkraft, den kommer nede fra haracentret, der har vi vores spontanitet, livsglæde, seksualitet og skaberkraft. Se den skal jo ligesom føres op til halschakraet for at komme ud med en positiv kommunikation, og man skal have hjertets energi med, kærlighedsenergien, så det er sådan, det vi arbejder på hver eneste dag. Er vi nu optimister hver dag, og kan se positivt på de forskellige opgaver, så er de nemme at løse. Vi kan jo altid se på, hvad vores sjæl ønsker. Der er jo det, at sjælen altid trækker det negative op til overfladen, og igennem de negative processer der kan man se den bagvedliggende energi, som er positiv, så det betyder jo, at jo mere angst og frygt der er til stede, jo mere glæde og tillid skal der være tilstede på den positive side, som er sjælens hensigt. Sjælens hensigt er jo at formidle den åndelige energi, og bag ved den åndelige energi der ligger den guddommelige hensigt med at hæve klodens bevidsthed. Så det er jo faktisk det vi arbejder med, og så er der det i det, at det er lige meget, hvad man laver, så skal man have den positive indfaldsvinkel til det hele. Så kan man sige ja, ja, det kniber mig at være positiv lige nu, ja men så kan vi jo sige, at så skal vi have nogle forvandlingsprocesser. Vi skal forvandle den tunge energi til den positive energi. Men det er jo vanskeligt at gøre, hvis man er for langt nede i energien, så kan man ikke se ideen i det, og man kan heller ikke se formålet. Hvis så man får noget healing, så træder man ud af de gamle mønstre og ind i sin sjælsbevidsthed, fordi healerkraften er en sjælsenergi. Så derfor er healing fantastisk godt, men man skal arbejde hele tiden med at forvandle tingene fra den negative pol til den positive pol. Man kan altid se på sig selv, hvordan er min grundenergi? Er jeg optimist i dag, kan jeg få tingene til at fungere, kan jeg skabe nye relationer? Så i skaberkraften ligger også ansvarligheden og oprigtigheden. Det der er vigtigt, det er at frigøre sig fra gamle bindinger, gamle mønstre som vil forhindre en i fremgang. Så siger nogen, det kender de godt det der, det er lidt trivielt at høre på. Ja, ja, det er det bestemt, men det der astrale legeme, det er jo den, der ligger der for at udvikle intuitiv bevidsthed, så de indstrømmende energier der ligger her i det nye år, det betyder jo, at man skal måske arbejde lidt hårdere med sig selv. Nogen mennesker de siger, ”jeg ved godt, jeg skal arbejde hårdere med mig selv, men nu gør jeg slet ingenting, nu ignorerer jeg ligesom de ting, jeg er ved at lave, hvor man skal forvandle det.” Så tror man, nu kører det så godt, som det kan. Det gør det ikke, fordi grundenergien er måske ikke optimisme men derimod en lidt mere negativ anskuelse, så vokser den negative anskuelse.

Vi skal hele tiden se på, hvad er vores grundenergi, har vi tillid til processerne, kan vi anvende vores skaberkraft. Skaberkraften det er 3. stråle energi, så kærlighed, visdom, skabende intelligens, vilje/kraft det er de tre hovedstråler, der ligger. Kan vi arbejde med det skaberkraften, så er det jo fantastisk. Vi ved jo, at skaberkraften i fysisk manifestation er ubegrænsede ideer, ubegrænsede muligheder, ubegrænsede midler, så det er jo sådan set fantastisk dejligt at tænke på, at det er sådan, det er. Vi har snakket om det mange gange. Så hver enkelt af os har jo en sjælsbevidsthed, hvis vi anvender den, der ligger skaberkraften i. Skaberkraften er en sjælsbevidsthed. Vi ser jo altid på de ting, der er ufuldendte i os, det er det, vi begynder at gøre fuldendt, det mål har vi hver eneste dag. Læg livsglæden ind og positiv anskuelse.

Men på et tidspunkt i sit liv, så møder man det, der hedder tærskelvogteren, og tærskelvogteren er summen af alle vores begrænsninger i alle vores inkarnationer. De bliver trukket op til overfladen lige pludselig. Så står kampen mellem Solenglen, som er sjælen og personligheden, så står den kamp, og mange mennesker lever i

den kamp hver eneste dag for ligesom at overvinde personlighedens interesser. Det er noget, der ligger i selve evolutionskraften de her ting, så det er ikke noget, jeg har opfundet. Jeg kan sige, jeg har puttet nogle værktøjer ind til jer, så I kan udsulte de gamle mønstre og omdanne dem til nytænkning. Så det er ikke bare nok at kigge på det, man skal også tage fat i opgaverne, måske gå ind i følelsen for at være iagttagere, gå ind i følelsen og omdanne en begrænsning til skabende aktivitet, og hver gang vi omdanner en begrænsning, en blokering, så får vi livsenergi, livsglæde. Det er jo det, det drejer sig om, man kan blive mere og mere glad hver eneste dag. Så prøv at tænke på hvor meget angst og frygt det bestemmer.

Så skal vi tilbage her til den anden dag, hvor vi var begyndt at lave omkodninger til de små børn og fylde dem op med kærlighed, tillid og visdom, det skal vi også gøre til os selv, kærlighed, visdom og tillid. Når det er det, vi fylder op i vores aurafelt, så er det det, vi udstråler, og det er det, vi tiltrækker på. Ja, ja vi ved det jo godt, at det er den vej, vi kører.

Så lad os nu meditere på at vi er tillidens lysbærer, tillidens lysbærer, må vi bære lys, kærlighed, og oplysthed ind i menneskeverdenen, **tillidens lysbærer det er et nøgleord**, lad os meditere på det, tillidens lysbærer. Vi skal huske, at temaet er altid, at man går fra begrænsningsverdenen og ind i himmeriget, ind i paradiset, ind i kærligheden, det er altid det tema, menneskeriget lever i. Vi mediterer på, at vi er tillidens lysbudbringer, og så forestille jer at I har en grundenergi, der er positiv og tillidsfuld.

Mange mennesker er styret af deres hukommelse istedet for deres spontanitet. Skaberkraften helbreder og forvandler, positiv skaberkraft som ligger i sjælsbevidstheden. Husk vi arbejder hen imod, at grundenergien er positivitet, tillid og livsglæde. Medens I sidder og arbejder med jeres proces, så overfører jeg velsignet energi til jer. Husk på at I er ved at udvikle jer til tillidens lysbudbringere, og det betyder jo selvfølgelig, at alt det der står i vejen for, at vi er tillidens lysbudbringer, det er det, vi skal arbejde med. Det er så enkelt, så enkelt. Ubetinget kærlighed, tillid, skaberkraft som er en sjælssegenskab, som forvandler blokeringer af angst og frygt.

Prøv at lægge et lille smil på ansigtet, smil til verden, læg glæde ind, glæde, tillid og forståelse. Glæd jer over hverdagen, glæd jer over at I kan få tingene til at fungere, hvis tilliden er til stede, og tænk på I skal være tillidsopfattende, så er man blevet positiv, positivitet.

Lad nu lys og kærlighed være jeres følgesvende. Forestil jer der er altid en engel foran os, en Herrens engel, og der går en bag ved os og hjælper os på vej hver eneste dag i tillidsprocesser, er fyldt op med kærlighed, tillid og visdom, lyksalighed.

Godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en velsignet dag. Godmorgen og hav det godt.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk