

## Nr. 491 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation søndag den 19. januar 2020

Nøgleord: **Kærligheden er friheden, kærligheden er guddommelig.**

God morgen. I dag er det søndag den 19. januar 2020, morgenmeditation nummer 491.

Jeg tænkte sådan lidt på i dag, om man kunne tænke sig at være frie, at være frie inde i sig selv, have en indre, en indre frihed, friheden fra styrelsen af astrallegemet. Det er en god ting og blive fri for. Tænk på hvis det kun var sjælslegemet, der styrede en, og senere hen når sjælslegemet bliver nedbrudt, så er det den åndelige vilje sammen med intuitionsbevidstheden, man fungerer igennem. Kan det ikke være fantastisk?

Når det er Atma, Buddhi der styrer, så er offervilligheden til stede i, at man vil ofre alt, for at menneskeheden kan udvikle sig. Sjælsplanet er der, man har kærlighed til alt levende, man giver lys og kærligheden. Astrallegemet det er der, man siger nej tak til alt positiv udvikling, fordi man opfatter det som negativ udvikling. Er det ikke fantastisk at tænke på, at man har forskellige niveauer, man kan leve i? Prøv at tænke på, at have en frihed i dag, en indre frihed fra følelseslivet, de sårede følelser, hvis man ikke giver næring til det, så kan det slet ikke vokse. Tænk på hvis nu det er sjælsplanet, hvor man giver energi til, og det er selve stoffets energi på sjælsplanet der vokser, og den altfavnende kærlighed der er til stede, og man kan give det hele tiden, og man føler sig optanket, man har glæde, man har frihed. Det kan være dejligt at have det hver dag, altid.

Og senere hen ved fjerde indvielse når sjælslegemet bliver nedbrudt, hvor vi overgår til det, der hedder Atma, den åndelige vilje og Buddhi den intuitive bevidsthed, så er det det, der vejleder mennesket. Se nogle der bor der, sikke nogle ansvarsområder der, men vi har jo muligheden for det. Det er sjovt at tænke på, man bekæmper faktisk sin indre frihed.

Mange mennesker vil nøjes med begrænsningerne, eller det de har, i stedet for og sige lad mig frigøre det, lad mig omdanne det, altså omdanne astralstoffet, omdanne det til glæde og spontanitet, en indre frihed. Det kunne være spændende at tænke på. Ja, ja. Man har været på sjælsplanet en stor del af tiden eller det meste af tiden, så vil man ikke så gerne tilbage til astrallegemet, den astrale bevidsthed, som er fyldt op med angst, frygt og had, modvillighed og tvivl og frustrationer. Det er ikke rart at være der, men hvis vi kæmper, så kan vi se, at astrallegemet har været der længst, så går man hele tiden tilbage til de gamle mønstre.

Jeg har set, når jeg har været ude på byggepladser og været med til at skabe et nyt system, ny udvikling, hvor ting kunne komme til at glide lidt lettere, større indtægtskilde og andre ting. Når jeg så stopper arbejdet, så går man omgående tilbage til de gamle mønstre, fordi de har været der længst.

Når man kører de gamle mønstre i astrallegemet, så ligger der også en utilfredshed, mismod, og der ligger alle de gamle ting, som tager energien fra os. Tænk på vi er solengle, vi er sjæle, vi har alle de der ubegrænsede muligheder. Men tror man på, det er sådan, så er man godt på vej. Tvivler man på, man har ret til at have det positive i sit liv, der er mange mennesker, der tvivler på, jamen det kan ikke være tilladt for mig at være positiv.

Mange mennesker de tænker på, jamen skal jeg gå og være positiv hver dag, jamen så må jeg blive straffet på et eller andet tidspunkt, fordi mange mennesker de er under straf. De forventer en afklapsning eller en eller anden ting i stedet for at sige, ja, ja når jeg har tillid til min højere bevidsthed, så vil jeg blive ved med at få fremgang, fremgang hele tiden. Man overvinder den forhindring der med lethed. Det er meget lettere at være i sin sjæls bevidsthed, overvinde bekymringerne, frustrationerne i følelseslivet. Det er næsten en umulighed, når man er i følelserne og skal overvinde følelsesenergien, med følelsesenergien. Det kan ikke rigtig lade sig gøre, vi er nødt til at tage sjælsbevidstheden ind.

Sjælsbevidstheden, i sjælsbevidstheden kan vi overvinde begrænsningerne, det vil sige, det er kærligheden, der skal være den styrende del. I kærligheden ligger tilliden, tilliden. Prøv nu at tænke på, hvis man har tillid til, at man kan få det bedste hver eneste dag. Tillid er også frihed. Tillid det er muligheder. Så tænk på hvor tit man lukker sig af for mulighederne.

Så det jeg kommer med, det er lysets energi og åndens energi, lys og kærlighed og oplysthed. Mit arbejde det er at lukke alle de områder i folks bevidsthed, hvor de er styret af angst og frygt, lukke porten ind til den side, og samtidig med at oplyse mennesket, så de kan ligge i glæde, leve i glæde, tillid og forståelse, så de kan være nytænkere.

Når man er inspireret af det åndelige, det guddommelige, så er det nytænkning hele tiden. Vi kan se igennem processerne, vi kan se fremtiden, fremtiden er fuldstændig synlig, og så er det vigtigt at lægge nogle kræfter ind på og skabe en bedre fremtid. Det vi er ved at omdanne, det er jo, at vi har jo jorden, som er en smertens og lidelsens planet. Det at omdanne den til en kærlighedsplanet, det kræver mange kræfter og meget energi og meget tid at omdanne til kærlighed, til kærlighed, tillid og forståelse. Så vi skal tænke på, at vi kan meget mere hver eneste dag, end det vi gør. Ja hvis vi går ind og opgiver undervejs så, så sker der jo ingenting, så går man bare længere ned i stoffet, i det tunge stof, og så kommer alle ubehagelighederne herved. Jo længere tid man går i det, jo ringere bliver det for en selv. Det er derfor, at tilliden til at ændre det liv man har, er jo tillid, forståelse og kærlighed, medfølelse. Ja, ja, det er godt nok, men vi er på vej, det er jo dejligt. Tænk på man kan gå igennem hver eneste dag, og faktisk hvert eneste minut er man i stand til og gå igennem mørket og ind i lyset. Mange mennesker vil gerne have svar på tingene, inden de går i gang med processen, men det er en bevidsthedsudviklingsproces man skal have, man skal udvide sin bevidsthed, og derigennem kommer der større rummelighed og forståelse igennem. Ja.

Så i dag der prøver I at meditere på Peter L. Simonsen, den kosmiske Peter L. Simonsen og Peter Simonsen som Solavataren. Prøv at starte med at meditere på de her ting og så se, hvad det giver jer. Peter L. Simonsen, Solavataren Peter L. Simonsen og den kosmiske Peter L. Simonsen. Jeg ræk, jeg ændrer lige rækkefølgen her, men I må gøre, som I ønsker. Prøv at meditere på de her ting. Men det kan være en god ide, når I mediterer, så mediter igennem tillid, og kærlig forståelse, tænk på det er det, vi meditere igennem. Så får man en ren indsigt, en indsigt igennem frihed.

Mens I nu sidder og laver det her sådan en dejlig søndag morgen, så vil jeg overføre tillidsenergi til jer, tillid, kærlighed og forståelse. Der skal meget medfølelse og meget overbærenhed til for at man kan komme videre. Overbærenhed. Jeg vil gøre det, at jeg vil sende mange engle ud lige nu, både som Peter L. Simonsen, som Solavataren og som kosmisk Kristus. Jeg vil sende engle ud til jer, som er med til at udvikle jeres intuitive bevidsthed og til at fjerne angst og frygt. Sender alle mulige engle ud til jer, både til jer og til menneskeheden. Men fokuser nu på Peter L. Simonsen, Solavataren og den kosmiske Peter L. Simonsen. Så lad bare englene være en støttende, en opbyggende funktion for ligesom at gå den vej med jeres bevidsthed. Idet I mediterer, så tænk på I er grundvolde i en tillidsskaber, en tillidsskaber.

Meditér i dag på Peter L. Simonsen, Solavataren Peter L. Simonsen og den kosmiske Peter L. Simonsen. Samtidig sender jeg en masse engle ud til jer, til menneskeheden, til vores klodes beskyttelse. Forestil jer nu tilliden, lyset og kærligheden er jeres bærekraft. Prøv at lægge lys og kærlighed og tillid ind mod mig, så vil I se stille og rolig, hvad der sker i jeres bevidsthed. Der vil ske forandringer inde i jer, der vil åbnes nogle nye døre for jer inde i kærlighedshavet. I får muligheden for at lukke op til en urbevidsthed, som er guddommelig, hvor der er total harmoni i, åndelig kærlighed, guddommelig visdom. Jeg giver jer muligheden hver dag. Det drejer sig om

at se det eller tage imod tilbuddet. Tilbuddet der ligger i friheden, oprigtigheden, ydmyghed og kærlighed. Forestil jer I får fuldstændig sindsro.

Jeg vil sige godmorgen til jer allesammen ønske jer en rigtig god dag. Tænk på friheden og tænk på kærligheden. Frihed, kærlighed. Kærligheden er friheden. Godmorgen til jer alle sammen. **Kærligheden er friheden, kærligheden er guddommelig, det kan også være nøgleordene** det sidste her. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)