

Nr. 501 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 29. januar 2020

Nøgleord: I bliver undervist gennem sjælsbevidstheden.

Godmorgen derude, det ser ud til, at I er friske og veloplagte, det er dejligt at se. I dag er det onsdag den 29. januar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 501.

Jeg tænkte lidt i dag på gruppefusioner, gruppeindvielse. Jeg tænkte på, at det ville være spændende, om vi kunne komme dertil, hvor vi vil arbejde på det samme træk allesammen, arbejde med frigørelsesprocessen, blændværk og illusioner og begynde at give slip på det. Arbejde dybere med sin opgave, arbejde dybere med den guddommelige hensigt for at se om vi kunne blive mere afstemt efter mesterens energi. Tænk på at i går arbejdede vi lidt med Hierarkiets mestre, prøv at tænke på at hvis nu vi kunne udvikle vores evner til at kunne frigøre nogle af mestrene, så de kunne gå videre i deres udvikling. Det betyder jo, at når vi begynder at frigøre os fra vores begrænsninger, og har en målrettet hensigt på at ville hæve menneskeheden bevidsthed, så kan vi allesammen få lov til at træde ind i en større indvielsesproces. Det kunne være helt fantastisk dejligt at tænke sådan, at vi også bygger et miniaturehierarki her på skolen. Prøv at tænke på alle jer at I kan udvikle jer til en mester, kunne det ikke være dejligt? Hvor I mestrer jeres eget liv først og fremmest, at I styrer jeres personlighed totalt, og I omdanner alle begrænsninger til skabende aktivitet, kunne det ikke være fantastisk godt? Det synes jeg da. Det er sådan et ønske, jeg har for jer, at I kan begynde at lave de der frigørelsesprocesser. I ved jo, når I laver jeres delpersonlighedsskema, alle de dele af jeres personlighed som spærrer vejen for udvikling, de kan jo omdannes igen til sjælskvaliteter, til skabende aktivitet hvor vi kan have vores kærlighedsnatur indbygget. Det er lidt dejligt at tænke på, vi har værktøjet lige ved hånden, vi kan bare anvende det. Det man gør altid, det er, at man prøver at registrere forandringsprocessen i en selv. Hvis man undlader at lave forandringsprocessen, så koder man stadig sin underbevidsthed med de gamle begrænsningsmønstre, og de gamle begrænsningsmønstre og overbevisninger det er dem, der får os til at føle os forkerte, når vi er ved at gå fremad for at få en ny indsigt og nye fusioner. Så det gamle liv der har været der i årtusinder, det vil forhindre os i at komme videre i vores udvikling. Men når vi begynder at styre personligheden, og det er sjælen, der bestemmer mere og mere, så kan vi mere og mere træde ind mod mestrenes rækker. Så bliver vi jo en gruppe, som arbejder med et højere formål, og det er jo dejligt og spændende, at I begynder at snakke om det, der er et lidt højere formål med jeres liv, end det I mange gange ser.

Se de her morgenmeditationer vi laver, det er jo også en vis proces, der udvikler vores evner hele tiden, så vi kan godt meditere på mestrene og deres evner og egenskaber. Det er jo rigtig godt, så begynder vi at trække noget af den bevidsthed ind til os, selv om den ikke er 100% definerbar, men vi begynder alligevel at sætte os ind imod den bevidsthed, en mester udvikler sig igennem. Men vi kan jo gøre det, at vi igen kigger lidt ind i mestrenes ashram, eller i Hierarkiets råd, hvor vi var inde i går, hvor Hierarkiets mestre de sidder inde ved et aflangt bord i en stor oplyst hal, som har været der i årtusinder. Vi skal huske, at inde i hallen her der ligger der masser af registreringer, mange papyrusruller som beskriver, hvor meget udvikling der har været i mange inkarnationer i tidligere tider. Alle de ting har mestrene adgang til at kigge i og se nogle af de gamle udviklingsområder, også mange af de gamle indvielsesceremonier der lå i Egypten tidligere, hvor man også tog indvielser, men det var nogle helt andre krav, der blev stillet dengang. Det er meget nemmere i dag for os at nå den accepterede discipels stadie.

Vi skal jo tænke på, at det skal være sådan, at mestrene de nemt kan regne med os, i alt hvad vi foretager os. Det vil sige, vi arbejder med en større fusionsenergi for at hæve vores bevidsthed.

Hvis nu vi siger, at nu går vi ind i mestrenes bolig igen, Hierarkiets ashram, og igen begynder at fokusere på de forskellige mestre, der sidder ved et aflangt bord. I kan huske, vi havde i går, der havde vi Kristus som overhovedet, vi havde Jesus, der sad derinde, vi havde mester Morian, Kuthumi, Tibetaneren, greven af Sankt Germain, og der var mange flere mestre, som sidder herinde i sådan en rådssal og arbejder med at udvikle menneskehedens bevidsthed. Det kunne være rigtig spændende at fokusere på dem og se deres udstråling og deres kapaciteter. Vi har også Syntesens Avatar. Der er mange avatarer tilstede, og mange er tilstede i deres indre legemer, fordi deres bevidsthed måske er for høj til at være tilstede i Hierarkiets grupper, men de er der i deres overjordiske legemer. Forestil jer at vi har mulighed for at meditere på dem og drage noget af den viden til os. Det er lidt spændende at fokusere på det, se på deres udstråling. Tænk på hvis vi kunne aflæse med det samme, hvad de snakker om. Tænk på hvis vi havde indsigt i at læse i de arkadiske optegnelser. Der er mange muligheder, som mestrene har, som vi ikke behersker endnu, men som vi kan komme til at beherske gennem udholdenhed, visdom og lyksalighed. Prøv at tænke på at her ved Hierarkiets mestre er der mange engle tilstede, forskellige engleordener der hører med til Hierarkiets udvikling. Der er de opbyggende devaer. Tænk på vi kan være her som sjæle i det indre forum, det er lidt fantastisk, vi har muligheden for det.

Så hvis nu vi tager et lille spring her fra Hierarkiets mestre, og så forestiller jer, at I sidder i skolen herinde, hvor I plejer at sidde, og så forestiller I jer, at I er her som oplyste sjæle. Oplyste sjæle der ingen personlighed har, men hvor I er sjælsbevidste. I er ved at blive mere intuitiv styrede. I forestiller jer den åndelige vilje er ved at præge jeres sind. Prøv at forestille jer at I sidder her og begynder at have den viden som engle. Forestil jer at I kan allesammen sidde her, og I er alle velkomne, og forestil jer at I sidder her som Solengle. I sidder herinde og lytter til, hvad jeg snakker med jer om og har en forståelse af, at det er jeres sjæl, der bliver undervist. I bliver undervist gennem sjælsbevidstheden. I sidder herinde i rummet, så ser I glæden og skønheden i hinandens legemer, hinandens bevidsthed. I glædes over at se de andre i gruppen og jer selv, hvordan I har frigjort jer fra bekymringer, frustration, irritation, blændværk og illusioner. I glædes over, at I er ved at gå igennem processen og få en meget større indsigt. Forestil jer skolen her er et brændpunkt, hvor der forefindes kærlighedsenergi og skabende intelligens. I ser, jeg sidder her og giver jer den åndelige viljesenergi, en viljesenergi der kan få tingene til at fungere. I begynder at tænke på, at vi er ved at blive et opbyggende hierarki. I begynder at se frem til hver gang, vi skal mødes.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk