

Nr. 508 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 5. februar 2020

Nøgleord: Når vi ved, at tilliden og kærligheden ligger i hjertet, jamen så er det det, vi giver videre.

Godmorgen. Er vi kommet for tidlig op i dag? Godmorgen. Godmorgen Bente. Vel stået op. God morgen til jer allesammen. Tak for en dejlig smiley Bente. Det er rigtig smuk melding at se. Se i dag er det jo onsdag den 5. feb. 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 508.

Jeg har sådan set tænkt på, jeg vil gribe det lidt anderledes an i dag, så I kunne få nogle flere informationer, men jeg vil lige vente et øjeblik, for at se om der kommer lidt flere mennesker med, ellers skal jeg til at sige det to gange. Ja, det gør der nok ikke, åh måske lige en enkelt. Ja. Okay. Jeg rykker lige så stille i gang nu.

Se I ved jo godt, jeg er kommet her på denne klode, for at arbejde med kærlighed, livsglæde, nådens lys, hæve menneskeheden bevidsthed, arbejde med den skabende intelligens, kommer til menneskeheden med den åndelige viljesenergi. Det er sådan set en enestående proces, man inkarnerer her på denne klode med det formål for at hæve klodens bevidsthed. Jeg kunne lige så godt have valgt at blive inkarneret på en anden klode, men nu valgte jeg så kloden her, fordi der var simpelthen brug for at hæve klodens bevidsthed. Hver gang jeg er ved at hæve bevidstheden og se, jamen nu kan jeg sætte flere energistrømninger igennem jer, jordens æterlegeme for at hæve bevidstheden i æterlegemet. Det er det samme, jeg gør, når I er på skolen her, jeg hæver jeres bevidsthed i jeres æterlegeme.

Jeg kom jeg til at tænke på, at jeg jo er murer og brolægger og havearkitekt, arbejder der hele tiden, så skulle der sådan set en stor bevidsthedsændring til i mig, for at jeg kunne skifte spor, til det jeg var gearet til. Jeg skulle lave et nyt spor, et nyt energispør, et nyt, et nyt livsmønster. Det skal vi jo sommetider i vores liv, så skal vi skifte kurs. Man går fra det materialistiske system over i åndelige systemer, eller sjælelige systemer, så man skal faktisk skifte spor, fra at gå i personlighedsopfattelse til at gå i, leve i sjælsopfattelse. Det ved vi godt. Det er så her, jeg har, kommer med hjælp til jer, i forbindelse med de gamle inkarnationer jeg arbejdede i i Egypten, hvor jeg arbejdede med individer, hævede menneskeheden bevidsthed, men nu er det jo klodens bevidsthed, vi arbejder med.

Jeg kan huske førhen i tiden, da Kristus steg ned igennem Jesus, og Jesus arbejdede meget med at hæve menneskeheden bevidsthed ved at give dem mirakler og andre ting og senere hen som verdensfrelser. Jeg kommer så lige til at tænke lidt på Sanat Kumaras inkarnation eller reinkarnationers forløb for vores klode, hvor han er kommet hertil også, for at hæve også klodens bevidsthed og menneskeheden bevidsthed. Tænk på han er her, indtil den sidste pilgrim er nået det udviklingsstadium, at de kan gå ind i det indre liv.

Jeg vil lige springe en lille tidstykke tilbage i min liv, mit liv, jeg vil gå tilbage til, hvad kan det være? 1981 vil jeg skyde på, da arbejdede jeg meget som brolægger, håndværker, og vi har haft en masse kriser i forbindelse med, hvad hedder det, kriser i 79, oliekrisen, og efterfølgende var det begrænset med arbejde. Så gør jeg det, at jeg tog ud og arbejdede ude i Thyborøn, der var man ikke sådan i pengemangel, som var på Mors. Der kunne man lave en masse specielle haveanlæg og sådan, det var meget spændende. Jeg kan så huske, der var engang, jeg lavede en masse ting i Snested, det er en by der ligger i området i Thy.

Jeg kan huske, jeg var sammen med min makker, vi var ved at sætte hegn op, betonhegn op til et plankeværk, det var sådan set godt nok. Og så i gamle dage, der skulle vi altid ned og hente øl og sodavand. Så det var min tur den dag til at gå ned og hente øl og sodavand, så jeg havde, jeg kan huske en hvid spand med, der stod nogle tomme flasker i. Der skulle jeg ned til købmanden og have fyldt op med nogle nye flasker. Så jeg kom ned til,

købmanden, han havde sådan en gammeldags forretning, hvor der lå på et, et hjørne, og det vil sige, det vil så sige, hjørnet var skåret af, og der var så en dørbutik ind der. Jeg gik ind i hans forretning og købte de her ting, æh det var nogle venlige imødekommende mennesker.

Da jeg så gik ud igen, og så gik man sådan lidt i sine egne tanker, og så i stedet for at gå den vej, jeg havde gået før, jeg kunne ikke lige se vejen, så gik jeg sådan lidt til højre. Så gik jeg ned ad en vej der, og så tænkte jeg, det var da lidt mærkeligt det her, jeg går her, se hvad er det for nogle huse, hvad er det for nogle gamle biler, der holder her, der holder også en hestevogn? Jeg tænkte, det var dog mærkeligt, og nogle af husene de så gamle ud. Der var sidespejl eller sådan nogle spejle ved vinduerne, så dem derinde i vinduerne, inde bagved vinduerne, de kunne se til begge sider, se hvem der kom. Jeg gik nedad her, tænkte det var da mærkeligt, så gik jeg lidt længere ned, så kom jeg til sådan en åben græsmark, og den kunne jeg ikke huske, jeg havde set før. Så gik jeg lidt her frem og tilbage, tænkte det var dog mærkeligt, det er da en helt anden tid, du er inde i Peter. Det var langt tilbage i tiden, det må være et sted omkring år 1900. Hvad går du herefter? Og det der skete, det var, at det undrede mig, jeg kunne gå her i en anden tid, jeg kunne høre, hvad folk de snakkede om. Jeg kunne også høre, de snakkede inde i husene. Jeg kunne også forstå, hvad de sagde derinde, så jeg tænkte ved mig selv, det er da lidt mærkelig, hvordan kan du høre dem inde i husene? Ja tænkte jeg så, det skal jo nok være sådan, at man kan høre dem inde bagved murene, hvordan de gik og snakkede, og jeg kunne endda høre, hvad de tænkte på. Jeg tænkte, jeg må hellere gå tilbage, og de ting jeg havde i min hånd, de var der heller ikke mere, jeg havde ingenting i mine hænder. Så begyndte jeg at gå tilbage ad vejen, og tænkte jamen jeg må, jeg skal da tilbage igen, og hvad var det, jeg skulle tilbage efter, det havde jeg jo så helt glemt. Men jeg begyndte så at gå den anden vej igen, og så gik jeg op der, tilsyneladende der hvor jeg var kommet fra. Jeg havde sådan en indre retningsbestemmelse, at det skulle være der, jeg kom fra. Så kom jeg tilbage igen til den bygning, som jeg åbenbart, som jeg åbenbart var gået ind i. Så gik jeg fra dørpartiet igen, det var et ældgammelt dørparti, gik ind i forretningen, det var en gammel forretning, en rigtig gammel købmandsforretning, jeg siger jamen, jamen det her, det ligner da noget, jeg har været, ligner et sted jeg har været før, men jeg kunne ikke huske, var det var. Og så gik jeg herinde lidt og undrede mig lidt over, hvad der var sket. Og så gik jeg tilbage igen ud ad døren igen, og da jeg kom ud ad døren igen, da gik jeg i nøjagtig samme tid, som jeg var gået ind for at hente øl i, og der opdagede jeg, at jeg gik med spanden i hånden, og så gik jeg tilbage til min makker og undrede mig lidt over den der tidsforskydning, jeg havde haft. Så da jeg kom tilbage til min makker, sagde han, du Peter hvor har du været henne? Du har været væk i 1½ time, du skulle bare gå derhen og så tilbage igen. Nå sagde jeg så, men jeg har været i en anden tid, sagde jeg så. Okay.

Så sådan en natlig oplevelse har jeg lige haft også igen, bare i en anden kaliber. Det betyder, det indvarsler en ny tid, en ny tidsperiode, en ny tidsperiode igen der skal komme lige nu, det er startet op. Jeg har gået her i går, eller i den sidste måneds tid, der fandt jeg et stykke musik inde på You Tube, det var fantastisk godt. Jeg tænkte på, den kunne du godt tænke dig at høre igen. Den har jeg så gået og ventet på en hel måned, om den ikke skulle dukke op igen, så hørte jeg den i går. Det fik mig så til endnu mere at tænke på, at når man finder det, man søger, så bliver man jo glad. Jeg har også oplevet i går, en masse positive ting i mit liv, som også gør mig meget glad.

Så tænker jeg lidt på den her udvikling, vi laver her, og der har jeg også sådan en glæde inde i mig selv, fordi jeg er klar over, jeg kan få jer alle igennem nåleøjet, det skal bare bruges noget tid, så kommer I igennem. Så I kommer ind i en ny tid her, hvor det er kærligheden, der bestemmer, kærligheden, lyset og tilliden, der vil I komme ind allesammen, det har jeg tillid til. Det betyder så inden så lang tid, så er vi rede til at lave et nyt stykke arbejde for at hæve klodens bevidsthed. Vi kan arbejde i samklang hele gruppen på en gang, det har jeg set, og det kan lykkes, og det er det, vi gør.

Så hvis nu man siger, at de forskellige verdener man lever i, hvor der kan være mangel på selvtillid og sådan ting, det er jo en verden af en anden verden, det er ikke nødvendigvis den her verden, man lever i, man lever

bare i en anden verden, hvis der er vrede, irritation og kritik og mistillid, det er også en anden verden, folk lever i. Så det er vigtigt at tænke på, jamen hvornår gik jeg ind i den verden med alle de her begrænsninger. Man er nødt til at søge tilbage, og så sige jamen det var lige der, jeg gik ind i den, det var lige der, jeg kom ind i ny dimension i mig selv, en ny prøvelse på udholdenhed og indsigt, lige der at den opgave den blev lagt ind. Og det vil så sige, at det har man sådan set glemt, at man er trådt ind i en anden tidslomme, i en anden tidsperiode. Og så vil det så sige, jamen man kan ikke huske, man er trådt ind i den udviklingslære, som man i virkeligheden har gjort, så derfor er det så vigtigt at tænke på, jamen vi er i stand til at flytte os, vi er i stand til at flytte os derhen, hvor vi kan blive mere oplyste på en ny måde, man kan integrere oplystheden. Den gamle verden kan det være, man ikke synes, at man har nogen ting at lære der, man ikke får det man skal have, men det er jo gamle mistro sider, og så skal man se på, jamen de der mistror sider jamen hvor springer de, hvor udspringer de fra i virkeligheden? Og så se på jamen de kommer der og derfra, godt jeg går tilbage igen, jeg kan gå en anden vej, man kan balancere de gamle ting, gå en anden vej, og så gå ind i det der hedder den oplyste vej.

Den oplyste vej det er så den, jeg giver jer hver dag, jeg giver jer oplysthed, tillid og kærlighed. Når vi ved, at tilliden og kærligheden ligger i hjertet, jamen så er det det, vi giver videre. Der kan godt ligge i lang tid, måske mange liv, mistillid, som man har flyttet med sig fra liv til liv. Men det kan man jo omdanne til tillid, til at være en tillidsskaber og senere hen en verdensfrelser.

Så lad os nu meditere på, at vi kan hæve vores bevidsthed, og vi gør det, og vi begynder at se, hvordan vi videregiver livsglæde og kærlighed, tillid og giver andre mennesker nye visioner, fordi vi er ved at gøre os rene indvendig. Vi er ved at bygge renheden op i vores hjerter. Det er jo en rejse i sig selv at bygge renheden op, renhed, vi skal jo både være klar i tanker og sind. Det er ligesom det med øjnene i går, velsignelse i øjnene og munden, tankesind, og i dag skal vi have konklusionen med. Så de oplevelser vi gennemgår, skal gerne være værdifuld for mange andre mennesker, det er derfor, man har fået de specielle opgaver lagt ind, for at udvikle nye evner. Så det er jo rigtig dejligt, at vi får muligheden, og jeg har muligheden for at træne jer allesammen, til at udvikle jeres højere bevidsthed og til at leve i jeres højere bevidsthed og samme tid med at hæve klodens bevidsthed.

Vi er klar over, det er processer, vi gennemgår, som er lagt til rådighed fra sjælen, de indre vejledere, karmaherrerne. Vi er klar over, vi er ved at løse det, og vi ved også, vi kan løse det. Vi kan kun lade det gå videre og vide, at i frigørelsens øjeblik strømmer der en masse ny viden ind til os, ny viden og ny indsigt. Den indsigt kan man begynde at anvende, fordi man har gjort legemerne klar til en højere energifrekvens. Det vil sige, I har total tillid, til det jeg siger til jer, og derigennem kan jeg sende nye oplysningsbevidstheder ind til jer, hvor I kan leve i en ny verden. Det er den proces, vi er i gang med lige nu. Jeg ved, I kommer igennem, og jeg ser også jer i fremtiden, hvordan I fungerer, og det billede vil jeg holde fast i, og det er godt at bygge sådan et tankespor ind lige her, og det nye liv er integreret i jer, renhed, klarhed. Forestil jer i renhed og klarhed og kærlighed der kan man se det guddommelige. I skulle gerne være, I skulle gerne være et spejl af det guddommelige. Hvis nu vi beklæder spejlet med kærlighed på bagsiden, bagsiden af kærligheden, det vil sige, vi har omdannet underbevidstheden til kærlighed, og så vil man altid være en genspejling af det guddommelige, og det er det, man videregiver, fordi spejlet lyser i alle retninger, ligesom modtagelsen af det guddommelige. Det kan vi gøre, når kærligheden er vores grundenergi, og det er det, jeg har set, der bliver fyldestgjort i jer alle sammen.

Så jeg vil gerne sige godmorgen til jer og ønske jer en fantastisk god dag.

Så mit navn det var så Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Lyt mange gange til den her morgenmeditation, der er meget mere i det, end I tror, og I kan godt. Jeg har set jer gå igennem. Godmorgen, godmorgen til jer allesammen og hav en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk