

## **Nr. 510 Godmorgen til alle.**

Morgenmeditation fredag den 7. februar 2020

**Nøgleord: Guddommelig lyksalighed.**

Godmorgen i dag er det den 7. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 510.

Jeg kom til at tænke på, at hvis nu vi forestiller os, at vi havde en uge tilbage at leve i, hvad vi så ville gøre. Tænk på hvis man nu fik det at vide, ”du har en uge i dit fysiske liv.” Hvad ville I så gøre? Ville I gøre det, I plejer at gøre? Eller ville vi begynde at leve det indre liv de sidste 7 dage? Det er altid spørgsmålet, hvad vi gør. Se masser af de tanker man har de sidste 7 dage, det er også dem, der begynder at bestemme fremtidens aktiviteter, også fremtiden i det næste liv. Så det er altid vigtigt at tænke på, at man kan fremelske de gode egenskaber i sit liv i hvert fald i det mindste i de sidste 7 dage. Man kan sige, man kan arbejde videre med meditation, lyksalighed, healing og energi ind mod det guddommelige, ja men så er det det, man starter det næste liv med. Hvis nu man siger, at nu skal jeg hen og besøge det der og det der, man skal alle mulige steder. Måske beklager man sig over det liv, man har haft hidtil og beklagelse af sit liv. Det er jo spild af tid, så spilder man sin livsenergi, så det er vigtigt, at man siger okay.

Vi kan jo se andre mennesker, og vi kan se det guddommelige i andre mennesker. Det er dejligt at tænke på, at alle er guddommelige, vi er en del af det guddommelige. Når jeg mange gange har folk i terapi, så kan jeg se deres guddommelige egenskaber. Men det er vanskeligt for dem at komme til at forstå, at de har sådan nogle egenskaber, de ser kun på deres ydre liv. De møder hinanden oftest i deres ydre liv, og laver genspejlinger i noget de godt kan lide at se ved hinanden. Det kunne være fantastisk, hvis de ser hinanden som guddommelige, så ville de se muligheder, som andre ikke kan se.

Jeg prøver at møde folk og se dem i deres guddommelige natur, og se de kvaliteter de har med sig både fra nuværende liv og fra tidligere liv, og når man ligesom bygger de ting sammen, så ser man også et nyt liv foran sig, hvor man kan bygge et nyt tankespor ind, hvor man virkelig kan se, hvad mennesket er gearret til, og hvad det er meningen, de skal arbejde med i deres liv.

Hvis jeg har været kaldt ud til døende mennesker og skal hjælpe dem, fordi der er nogle mennesker, der siger, ”nu er du den sidste redning, måske kan du hjælpe dem på det sidste her, og måske kan de få forlænget deres liv.” Hvis energien responderer på det, så kan man forlænge deres liv, men hvis energien ikke responderer, den jeg sender ud, så dør de inden for 48 timer. Men det er vigtigt, f.eks. at fremelske de gode egenskaber de har haft i dette liv, og som de måske har glemt, eller fra tidligere liv og fortælle dem lidt om fremtiden og hvad der skal ske på de indre planer. Det er rigtig smukt, når man fortæller om de ting, og man kan få dem til, måske den sidste periode af deres liv, at virkeliggøre det levende liv de har inde i sig selv. Det er meget interessant. Det er fantastisk at se de store forvandlinger, der kan ske i mennesker i den sidste tid af deres liv. Men den sidste tid kan også være en stor begyndelse til et nyt frugtbart liv. Prøv at tænke på hvis de får muligheden for at leve lidt videre, og så de tager de ting til sig, som jeg snakker til dem om, fremelsker de gode egenskaber og videregiver dem, jamen så er der et formål med deres liv.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi arbejdede en lille smule med lyksaligheden, den guddommelige lyksalighed. Jeg kunne tænke mig, vi skulle prøve at meditere på det, og se hvad det bringer os. Det betyder så, at vi går bag om vores ydre liv og går ind i vores indre liv.

Den guddommelige lyksalighed, skal vi prøve at meditere på den, guddommelig lyksalighed. Vi mediterer på guddommelig lyksalighed. Det ligger dybt inde i hjerterne, det ligger dybt inde i hjertet i hovedcentret. Det er

vores indre liv, vi snakker om, den indre lyksalighed. Prøv kun at fokusere på det, glem alt om personligheden, glem alt om del

personligheder, men mediter på den guddommelige lyksalighed, det er en indre væren, det er en indre nærværelse. Medens I nu arbejder med det, vil jeg overføre guddommelig kærlighed. Jeg legemliggør Guds kærlighed, det er den guddommelige lyksalighed, den overfører jeg til jer. Prøver at bygge for jer på det stadie I har i jeres bevidsthed nu, til større forståelse af det guddommelige som er allestedsnærværende. Det er tilstede i alle. Det er det indre liv i alt levende, **guddommelig lyksalighed, det er også nøgleordene i dag**. Læg et lille smil på ansigtet hvis det er muligt.

Vi mediterer på den guddommelige lyksalighed, så er vi fri for ydre bindinger og det ydre liv, man er frigjort fra smerter og andre ting, vi er i vores ophøjede bevidsthed. Jo dybere jeres engagement er i det, jo større virkning vil der være for jer. I skal ikke mase jer ind i det, I prøver bare at skifte bevidsthedstilstand fra det ydre til det indre liv, guddommelig lyksalighed. Jeg overfører den guddommelige lyksalighed til alle. Når vi mediterer på den guddommelige lyksalighed, forandrer vi alle molekylerne i vores legemer, vi oplader dem med guddommelig lyksalighedsenergi. Det betyder, der hvor I har velsignet jeres øjne, jeres tanker, jeres mund tidligere, der vil strømme ny bevidsthed gennem de her ting, guddommelig lyksalighed. Det betyder, det indre liv kan afspejles i jeres ydre udstråling. I kan forny jer. Det kan være sådan i den indre nærværelse, at når I trækker vejret, så vil man både på ind og udånding kunne mærke energien strømme gennem hovedet som vedvarende guddommeligt lys, guddommelig kærlighed.

Kærligheden er Gud. Når man anvender kærligheden, anvender vi guddommeligheden. Det er så smukt at se på andre, når deres øjne lyser i kærlighed og tillid. Det giver indre rørthed og ydmyghed, og vi bygger nye legemer op samtidig, og vi kan begynde at legemliggøre Guds kærlighed.

Hvis I kigger ind i min pande, så vil I kunne se nogen af de ting, jeg snakker om. De kan afspejles der, guddommelig kærlighed, den guddommelige lyksalighed. Det vil trække godheden op i os, kærligheden, evnen til at forny, udviklingen af alle vores sjælskvaliteter, det er ligesom at træde ind i et evigt liv, guddommeligt liv, og vi kan være til stede her i alt levende. Vi kan anvende energien til at hæve jordens bevidsthed med, vores klodes bevidsthed, vi gør noget hver enkelt, men alligevel i gruppefusion.

Vi mediterer på guddommelig lyksalighed. Vi videregiver fjernhealing til hele vores klode, til lederne rundt omkring i verden, de skal arbejde med den gode vilje og med kærligheden, videregive, ikke opruste men nedruste, anvende kærlighedskraften i stedet for. Der ligger en stor beskyttelse til os i kærligheden. Kærligheden bærer alt, kærligheden løfter, kærligheden kritiserer ikke, kærligheden er Gud, og vi er alle guddommelige.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en rigtig god dag, se om I kan bibeholde jeres indre værenstilstand. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, hav en god dag.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 [mail@healerskolen-sdj.dk](mailto:mail@healerskolen-sdj.dk)