

Nr. 520 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation mandag den 17. februar 2020

Nøgleord: Forestil jer nu, hvis I sidder her nede ved mig i skolen her, og jeg kan løfte jer ud af jeres personligheder og ind i jeres sjælelige åndelighed.

Godmorgen Bente, altid til tiden, altid præcis, mange point til dig. Godmorgen til alle. I dag er det jo mandag 17. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nummer 520. Så det bliver lidt spændende at se, hvad vi nu kan finde på.

Se æh, det der er en god ide, det er at begynde at arbejde med enhedsfølelse, samhørighed, hvordan gør vi så det? Vi kan jo sige, vi er alle sammen individualister, men er vi i stand til at arbejde med samhørighed, og sige vi arbejder på et fælles mål. Et fælles mål det er at arbejde ind mod det guddommelige og så prøve at være et guddommeligt udtryksorgan. Er vi i stand til at kan gøre det? Eller har vi for mange personlighedsinteresser, som der skal ændres på? Så vi kan jo se på, hvor tit man laver adskillelse mod enhedsfølelse og en større samhørighed, kærlighed og tillid. Vi ved godt, at der er mange ting, vi gerne vil lave hver især, som også kan være godt, men det der er vigtig, det er at have gruppeforståelse, gruppefusion, kan fusionere sin energi ind mod det guddommelige, og så ligesom sige jamen i stedet for nu, at de ting der ligger i min personlighed, det er svært at give afkald på, men når man har prøvet nogle gange for at få en større forståelse inde i en selv, så er det lettere, man skal bare øve sig.

Jeg er lidt forkølet, undskyld.

Nå vi har jo det her krop vi fungerer i, men kroppen er jo styret af vores tankesind, så hvor tit reparerer vi tankesindet for at få en anden krop? Det er ikke så tit, man reparerer det, men måske skulle vi give os til at gøre det. Lad os nu sige at vi fremelsker kærlighed i alle vores handlinger, i vores tanker, ser det bedste i andre mennesker, fremelsker andre menneskers kvaliteter. Prøv at trække det ind i gruppens energi, begynd at eliminere adskillelsesenergien men fremelsk gruppeforståelsen, gruppeenergien. Når I begynder at fremelske gruppeenergien, enhedsfølelsen, så begynder man at blive stærkt forankret i sig selv.

Jeg ser mange mennesker, når de begynder på de her ting, det de begynder at starte med, det er total adskillelsesenergi. De arbejder med at adskille sig fra den guddommelige del i sig selv. De vil have personlighedens liv til at fungere. De er på vej mod samhørighed, man kan bare se, adfærden i sin personlighed er modsat af enhedsforståelsen og enhedsfølelsen i sin højere bevidsthed, men man er på vej. Idet man er på vej, så vil man benægte alt det, der hedder kærlighed og samhørighed, tillid og forståelse. Det vil man starte med at benægte, så man vil have sin ret til at have benægtelsesformen, men alligevel er man på vej ind mod en indre samhørighed, og så er det der, man siger i sin personlighed, der vil man nægte alt, for at få lov til at være personlighedsstyret eller intellektstyret, og nægte det hele. Men man er alligevel på vej ind i sjælsbevidstheden, fordi det er så tydeligt at se på, hvad der forhindrer en i fremgang. Men der har vi mulighed som gruppe at kan hjælpe det menneske og give dem ny indsigt, det er I jo dygtige nok alle sammen til at kan gøre, så hvorfor ikke bare bruge evnerne.

Det der er spændende for mig at se, det er, når I arbejder med nogle forskellige mennesker, som har haft mange forskellige kvaler og modstand og andre ting, hvor I stille og rolig lærer dem tålmodighedsvejen, tillidsvejen og den oplyste vej. Når I fortæller mig lidt om det, eller sender et lille brev på, jamen nu har jeg været i stand til det og det i dag, så kommer der en dybere samklang ind mod jeres alvidenhed. Var det ikke en god ide at få

noget alvidenhed puttet ind i bevidstheden? Vi ved jo, at det guddommelige er der ingen fordomme eller kritik i, der er ingen dommer, der er ingen bøddel, men det er ren kærlighed, ren kærlighed til os alle sammen. Det er en kilde, vi ikke kan tømme, men jo mere vi bruger kilden, jo mere er der at give. Så når du giver igennem kærlighed, så vil du få kærlighed.

Snakker vi om kærlig forståelse, så kan man se modstande i andre ved at opfatte tingene i kærlighed. Så det er små fristelser i dagligdagen, hvor man siger, jamen jeg vil holde fast i mit mønster, mit tankemønster. Det der gamle tankemønster der har man ingen ambitioner om at ændre på, men alligevel, selv om man holder fast i det, så er man på vej fremad. Man har det, der hedder evolutionsbølgen, hvor man er på vej ind i sin guddommelighed alligevel, selv om man stritter alt det, man kan i sit daglige liv, men man er alligevel på vej.

Det der er så vigtig, det er når man har samhørighed, enhedsforståelse, enhedsfølelsen, at vi skal arbejde i gruppefusion. Det er der, alting binder os sammen. Når vi snakker om, at vi vil hæve jordens bevidsthed, så virker det igennem gruppeforståelsen, enhedsfølelsen, gruppekærligheden. Hvis nu vi kigger lidt rundt i omgivelserne, og ser på hvor mange har brug for et løft, hvor stærk er jeres tålmodighed til at hjælpe andre? Er det noget, I vil påtage jer, eller har I nok i at hjælpe jer selv?

Forestil jer nu, hvis I sidder her nede ved mig i skolen her, og jeg kan løfte jer ud af jeres personligheder og ind i jeres sjælelige åndelighed, ville det så ikke være en god ide at gøre det endnu mere end det, man gør i dag? Jo selvfølgelig er det det Peter. Vi gør også alt det, vi kan, når vi har tid til det. Ja, ja det kan godt være, I er på vej, men så det der hedder at have tid til det, det skal måske ændres til noget andet. Det kan være, der ligger nogle fantastiske gode gaver til os, uden vi er klar over det. Så siger man bare, jamen jeg vil gerne have de der gaver, når jeg har tid til at få dem. Det er mærkeligt, at man tænker sådan. Men jo mere man lever ind mod det guddommelige liv, jo mindre adskillelse er der i en selv.

Så vi prøver at meditere i dag på samhørighed, enhedsfølelsen, gruppefusion, lad os prøve at meditere på det, og samtidig så tænker I på, at I er sjæle i inkarnation. Sjælen er gruppefusionen, ånden er enhedsfølelsen. Vi mediterer på enhedsfølelsen, samhørighed, gruppefusion, den kærlige forståelse. Vi bruger lidt tid på det, imens I mediterer på det, så tilfører jeg energi.

Jeg kom til at tænke på en fortælling fra Baba, hvor han fortæller, jeg er altid med jer, passer altid på jer, jeg er bagved jeres ryg, jeg giver jer den rygstøtte, I skal have. Så er det sjove af det, så vil vi gerne se det, selv om jeg kan mærke det, er det sådan, så vil vi se det. Vi vil først have bevis på vores tro. Hvis bare vi istedet for bare tror, det er sådan. Så er der det sjove i det, at så vil man vende sig om, for at se om Baba nu er bagved ryggen. Jamen det kan jeg ikke se. Men idet man er ved at vende sig om, så har man jo også flyttet sin ryg i en anden position, så den ligger stadigvæk i en blind vinkel, men Baba er der, vi skal bare tro på ham, at det er sådan. Så Baba er det guddommelige, og det guddommelige er inde i os, det gennemstrømmer os, giver os ny næring hver eneste dag.

Vi er ikke alene, det er kun personligheden, der føler sig alene, men selve gruppeforståelsen og gruppekærligheden der ligger allestedsnærværelsen i, byggesten, det er den, vi mediterer på. Tro og tillid.

Når jeg tænker på det hver eneste dag og tænker på de muligheder, I har, de evner og kvaliteter I har, og ser på hvor meget I anvender det i dagligdagen eller hvor lidt. Det er op til jer selv at dømme jer selv. Jeg gør det ikke. Jeg ser, hvad der kan være i stedet for.

Når I nu mediterer på de her ting så prøv lige at bygge en anden ting ind i jer, at følelsen af jeres fysiske liv er ved at rende ud. Hvis I tager den bevidsthed ind, hvad vil det så ske med jer i jeres meditation, og hvad vil der

ske med jeres handlingsside? Kan vi se overordnet på, at vi kan løse det, de opgaver der ligger til os og til fremtiden.

Nå, men jeg ønsker jer i hvertfald en god arbejdslyst med jeres proces, projekt, og hav en fantastisk god dag. Godmorgen til alle.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk