

Nr. 523 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 20. februar 2020

Nøgleord: Tænk på det er Guds bolig, vi lever i, dybt inde i vores hjerter, inde i hjertechakraet i hovedcentret.

Godmorgen i dag er det jo torsdag den 20. februar 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 523. Så må vi se, om vi kan komme op på dupperne, det gør vi selvfølgelig.

Vi kan jo starte med meditation lige som vi gjorde i går, hvor vi arbejdede med at slappe af i kroppen først, men det kan vi jo godt i forvejen. Vi kan stille os bevidsthedsmæssigt ind på, at vi spænder af i kroppen, følelserne, tankerne og det hele.

Men vi forestiller os, vi sidder på en stol, vi sidder med højre ben lagt ind over venstre knæ, vi sidder og slapper af inde i os selv, hviler her, sidder med ret ryg, glæder os over livet, glæder os over de muligheder vi har til rådighed hvert eneste minut og hvert eneste sekund.

Vi begynder at afspænde kroppen igen, vores fødder, vores ben, slippe spændinger hernede. Vi er bevidste om, at vi trækker vejret ind gennem tillid, kærlighed, lys og forståelse.

Vi starter forholdsvis svagt, men vi kommer hurtigt tilbage igen. Vi slapper af i fødderne, anklerne, underbenene, i knæene, lår, hoftepartiet, underlivet, og så begynder vi nok at tænke på, at det kunne være dejligt at have begge ben på jorden, så lad os gøre det, så sætter vi begge ben ned på gulvet.

Imedens I trækker vejret ind, så tænker I på fred, lys og ubetinget kærlighed, det gør vi på indånding og igen på udånding. I tænker på, at jeres legeme er Guds bolig. I er bevidste om, hvordan I behandler Guds bolig. Vi trækker vejret videre med fred, lys og ubetinget kærlighed. Vi slapper af i underlivet, i hofterne, i ballerne. I har en fornemmelse af, at I kan sidde her til evig tid. Nu slapper I af i maven, brystet, hele ryggen helt dejligt afspændt, hele ryggen, skuldrene, overarmene, underarmene, hænderne. Prøv at slappe af i det hele. Ikke give det opmærksomhed, det eneste I fokuserer på, er vejrtrækningen. Så slapper I af i halsen, nakken, omkring munden, i kæbepartiet, kindbenene, næsen, omkring øjnene, omkring hovedet. Prøv at slappe af i hele hovedet, prøv at slippe tankesindet, følelseslivet. Slip bevidstheden om kroppen. Den eneste bevidsthed der er omkring jeres legeme er, at det er en guddommelig boligs legeme. Det vil sige, vores tanker hvis nu vi skulle tænke noget, ville være helliggjort af Guds liv. Det kunne være dejligt at lægge bevidstheden på, at det er sådan, det er.

Tænk på det er Guds bolig, vi lever i, dybt inde i vores hjerter, inde i hjertechakraet i hovedcentret. Vi træder ud af vores ydre bevidsthed ind i vores indre bevidsthed, vi lægger tillid ind til processen, en indre tillid, indre forståelse. Vi prøver at slippe vores æteriske legeme, men vi gør det som en bevidst handling. Vi prøver ligesom at træde ind i sjælsbevidstheden, vores intuitive bevidsthed, vores åndelige bevidsthed. Vi begynder at opleve en anden bevidsthed, en anden værenstilstand. Vi kan så sidde her på stolen og være fast forankrede i rodcentret og ind til jordens midte, ind til den glødende masse i jordens midte, begynde at tage noget af den kraftkilde der ligger her, forankre det i vores bevidsthed, i vores fundament, vi kan mærke styrken fra Planetlogos, og samtidig med er vi bevidste om energien fra vores hjertecenter, kærlighedsaspektet, kristusaspektet. Vi er bevidste om det, og vi ved, at der strømmer energi fra universet, fra Sollogos, ned igennem solen, ned gennem vores bevidsthed. Vi modtager energien gennem vores hovedcenter og lader det oplyse hele vores hovedcenter med lys, kærlighed og tillid, viljesenergi og lader energien gå ned til hjertecentret. Vi responderer på en indre opladning, en indre opladning. Vi kan respondere på to energistrømninger. Vi ved 100%, at når vi udtrykker guddommeligheden gennem vores hjerter, så sker der en helbredelse. Helbredelsen kommer indefra, forståelsen kommer indefra. De indre værenstilstande er det indre liv, vi begynder at leve det indre liv.

Når vi er i den her værenstilstand, så vil jeg bygge nogle informationer ind til jer. Jeg ved, det kan tage tid at komme herind til, men I har også forståelsen af det. I har arbejdet med det mange gange, så jeg ved, det er lettere for jer end for andre. Så nu skal jeg give jer en lille information, I ved, min opgave er at hæve menneskeheden bevidsthed, klodens bevidsthed, udvikle sjæle i den næste rodrace, lederne i den næste rodrace, og jeg er kommet her for at skabe en ny rodrace, hvor det er telepatien, der er kommunikationsmidlet. Det er ikke noget, der ligger ude i fremtiden, det er nutiden. Det vil sige, nogen af jer i gruppen her, som jeg arbejder med lige nu er de fremtidige ledere. Der kunne man have troet tidligere, at det var noget, der ville ske i fremtiden, men det er i virkeligheden nutiden, det er lige nu, det skal ske. Det er derfor, vi prøver på at gøre vores legemer så rene som muligt, så vi er i stand til at modtage de velsignede energier lige nu. Det er kimen til at lave en ny civilisation, en ny udvikling.

Jeg er kommet til at se lidt ind i fremtiden, der kunne jeg se stedet her. Det var et sted, man kom til at valfarte til, fordi der er bygget så meget helligdom op. Det vil sige, at både bygningerne og jorden omkring er helliggjort, en legemliggørelse af Guds liv, Guds kærlighed. Det er som sagt noget, man søger, og gerne vil være i det regi. Det betyder også, i bygningerne her bliver der indmuret en masse dokumenter, som fortæller om selve udviklingen i at komme videre.

I gamle dage lå det som papyrusruller, nu ligger det som papir men også digitalt. Der kommer til at ligge en utrolig masse informationer, og for mange af de mennesker som er telepatiske i hovedet, de begynder at læse masser af de informationer, jeg afgiver hver eneste dag. Jeg afgiver det i tale, men jeg afgiver det også telepatisk til eftertiden, til nu-tiden, fortiden, fremtiden. Vi laver en energistation her, en helliggørelse af Guds liv. Der vil ligge ude på grunden her, der vil være steder, hvor vores afsjælede legemer ligger. Det vil sige, at det er et sted, hvor folk kan tage hen og få den indre sjælefred. De vil faktisk opnå meget større bevidstheder i fremtiden end det, man har set hidtil. Man bliver meget mere intuitiv forstående, og kærligheden styrer os.

De ting har jeg kigget en del på og snakket med jer om, så det kommer til at ligge, og der er mange mennesker, der vil bruge det, og jeres efterkommere vil stadigvæk tilhøre stedet her, og det vil ske fra nu af og i al fremtid. Så det vil sige, at lige nu har jeg muligheden for at være aktiv deltagende i det menneskeheden skal bruge af udvikling i fremtiden. Det skabes nu, så vi har alle en større mission, end den vi ser i dagligdagen. Vi kan sige, at det her er en fredsbolig. I skal begynde at se jer som oplyste mennesker, som bevidste mennesker. Alle jer der går på skolen har muligheden lige nu for at træde ind i jeres udvidede bevidsthed og leve i jeres udvidede bevidsthed. Det er jo sådan set en fantastisk god ting, og mange af de ting jeg arbejdede med som indvier i Egypten tidligere, den bevidsthed vil jeg tilføre jer. I skal kigge på og tænke på, at det her er et åndeligt kraftcenter med lyd, kærlighed og tillid. Det er jer, der er med til at bygge de fremtidige visioner op. Det er lige nu, vi kan gøre det, vi gør det.

Jeg er Solavataren, der legemliggør Guds vilje, Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, jeg arbejder med nådens og tilgivelsens lys. Jeg er til stede der, hvor folk har brug for hjælp, virkelig har brug for hjælp, der er jeg til stede i mine indre legemer. Det vil være dejligt, når I kan begynde at tage del i det arbejde, en større fyldestgørelse af det guddommelige liv. Men når I mærker energien fra jordens midte og samtidig fra solen, prøv at forene det i hjertet samtidig med at have en platform inde i jer så I kan se, vi begynder at skabe fremtiden. Vi er fremtiden, vi er fortiden, og vi er nutiden. Vi er selve forandringsprocessen. Når jeg oplever de her ting og siger det til jer, så kan jeg mærke en større genkendelse inde i mig selv, at det er det, vi giver til, og vi gør det med glæde.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer, tiden er smuttet temmelig hurtigt. Prøv at lytte til det her og vær mere bevidst om det, og så glæd jer hver eneste dag, glæd jer til fornyelsen i jeres bevidsthed. Godmorgen til jer, det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.