

Nr. 531 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 28. februar 2020

Nøgleord: Vi mediterer på Guds herlighed, Guds kærlighed, og Gud ser mig.

Godmorgen. I dag er det jo fredag den 28. februar, morgenmeditation nr. 531.

Jeg skulle lige til at sige, at nu skulle jeg huske at betale moms, det skal vi selvfølgelig også. Æh i dag er det jo stadigvæk mørkt her om morgenen. Jeg tror, vi får en god dag i dag med masser af spændende oplevelser. Vi kan jo gøre dagen meget lærerig, og vi kan fylde dagen op med visdom, hvis det er det, vi ønsker. Så lad os glæde os over en ny dag hvor alt er muligt, en ny dag med mange muligheder. Det er lidt spændende at tænke på, at vi har alle mulighederne til rådighed, hvis vi bare tager dem. Så jeg synes i dag, at vi skulle meditere på, ja hvad skal vi meditere på, kongeriget? Nej vi skal da ej.

Vi skal meditere på Guds herlighed, Guds herlighed. Det prøver vi at lægge ind i bevidstheden. Guds herlighed det prøver vi at meditere på i dag. Lad os begynde med det samme.

Vi starter jo altid med at have lidt opmærksomhed på hjertet, på kærlighedsaspektet, og herfra går vi videre til Guds herlighed, og Guds kærlighed, det mediterer vi på i dag. Oplader vores bevidsthed med Guds herlighed og Guds kærlighed. Når jeg tænker på de to begreber, de to store ting, ja så begynder jeg altid at blive glad, fordi der kan altid komme en åbenbaringsproces igennem de her ting, en åbenbaring. Vi prøver at lave en optankning inde i os selv igennem Guds herlighed og Guds kærlighed. Forestiller os, vi giver vores fulde accept, til det vi mediterer på. Vi kan yderligere mere tage det med, der hedder Gud, ser mig, det er den samme proces. Vi siger også, vi sætter alle vores legemer til rådighed for den guddommelige kærlighed, det gennemstrømmer os, fornyer os, beriger os. Vi siger også, vi sætter alle vores legemer til rådighed for den guddommelige kærlighed, det gennemstrømmer os, fornyer os, beriger os. Det bliver en åbenbaringsproces i vores hjerter og i vores bevidsthed, åbenbaring af det indre liv. Vi skal huske, det ligger inde i os.

Forestil jer det ligger inde midt i hovedet, inde midt i hovedcenteret, hjertechakraet i hovedcenteret. Vi arbejder med en fornyelse i vores bevidsthed, en indre opladning. Hvis nu I har lukket øjnene, så kan det være, der kommer indre gennemstrømninger inde i jer, fra jeres højere bevidsthed, det kan være, der kommer gyldent/hvidt lys igennem, bare give accept til det der kommer. Og hvis man oplever ingenting, så er det fordi, vi er ved at indstille vores legemer på en højere bevidsthed, vi er i gang med processen, vi arbejder på forventet efterbevilling igennem tillid. Det kan også være hovedcenteret bliver aktiv, pandecenteret, halschakraet og hjertecenteret.

Vi mediterer på Guds herlighed, Guds kærlighed og Gud ser mig. Vi bygger på et åbenbaringscenter, et center bygget op på ren kærlighed, ren tillid, ren forståelse. Begynd at respondere på at tillidens ressourcer vokser, og vi mediterer på Guds herlighed, Guds kærlighed, og vi tænker på, Gud ser os, så betyder det, at tillidens ressourcer vokser. Vi er her som sjæle, mediterer på Guds herlighed, Guds kærlighed, og vi har bevidstheden om, at Gud ser os. Vi arbejder med en åbenbaringsproces, en indre åbenbaring, som måske kan være tilstede, og hvis ikke det er tilstede lige nu og her, så fortvivl aldrig vi arbejder med en forventet efterbevilling på, at det sker. Vi bygger på en indre byggeproces, så jo mere vi bygger på Antakaranaen, jo mere bevidstgjort kan vi blive.

Jeg kan overføre energi til jer. Jeg gør det også bygger den altfavnende kærlighed ind til jer. Jeg lægger min bevidsthed på Guds herlighed, Guds kærlighed. Har en bevidsthed om at Gud ser mig, samtidig arbejde med

legemliggørelse af Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, det er det, jeg prøver at videregive. Når vi arbejder inde i vores højere bevidsthed, så indstiller vi vores legemer til højfrekvens energi og giver det accept. Det er en indre berigelse, som betyder, at tillidens ressourcer vokser.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, tilgivelsens lys, og jeg kommer med det åndelige viljespekt. Noget af den bevidsthed I har modtaget her, videregiver vi til menneskeheden, til vores klode. Det kan være, man ikke er bevidst om, hvad man har modtaget, men vi kan bevidst give det videre og så arbejde videre med et forventet positivt resultat.

Jeg siger godmorgen til jer alle sammen, jeg ønsker jer en rigtig god dag, velsignet dag, igen, igen. Godmorgen, godmorgen.

Og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. Godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk