

Nr. 545 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation fredag den 13. marts 202

Nøgleord: Jeg giver jer energi til at fjerne slørene, alt det der begrænser jer.

Godmorgen, godmorgen Guds engle små. I dag er det så fredag den 13.3.2020, vi skal have morgenmeditation nummer 545.

Og hvad skal det så handle om? Det er det gode spørgsmål her hver morgen, jeg stiller mig selv, hvad skal vi arbejde med i dag?

Jeg tænkte jo på, nu går vi her, for vi ønsker at være oplyste i vores verden, i vores dagligdag. Så ser vi så lidt på os selv, hvordan går i det hele taget med at blive oplyst, går det, som det skal? Tøver jeg lidt med at gå ind i den åndelige lære? Tøver jeg med at gå ind i kærlighedslæren? Vil jeg beholde mit gamle liv og alle begrænsninger, irritation og kritikken, ligger der had, vrede, eller er jeg ved at være målrettet på at sige jamen lad mig så bare gå i Kristus, Kristi fodspor? Nå vi kan så lave en ny vej til det i dag, som Gurli altid siger, vi snakker, du snakker altid om kærlighed Peter, du viser os bare mange veje til det, ind til, så viser vi en ny vej i dag. Det betyder, vi skal til at have mere barmhjertighed i os, der har vi jo været før. Men gør vi det nu, viser vi nu det der barmhjertighed?

Hvis nu vi fokuserer lidt på vores hjerter, hjerteenergien, kærlighedsenergien og så fokuserer vi på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, det, det kan vi jo godt klare det der. Hvis nu vi gør det i dag, at vi siger Herre Jesus Kristus, hav bare, hav barmhjertighed med mig. Kan vi godt sige det? Herre Jesus Kristus vil du have barmhjertighed med mig. Prøv at sige det og hav fokus på bevidsthed fem centimeter udenfor hjertecenteret, så prøv at sige det her nogen gange. I må gerne sige det højt, hvis I ønsker det.

Og Horst det vil være godt at sidde oppe på en stol, ikke ligge nede under sengen, eller på sofaen, men op på en stol.

Så sig "Vor Herre Kristus, Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig". Og vi fokuserer ca. 5 centimeter udenfor hjertet, hjertechakraet. Så siger vi det nogle gange, "Vor Herre Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig". Så gør vi nu det, at vi lader vores bevidsthed synke dybere ind i hjertet. Prøv at forestille os at vores bevidsthed synker dybere ind i hjertet. Så gentager vi igen, "Herre Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig".

Så prøver vi at arbejde lidt dybere igen, vi går ind i en indre væren, hvor vi slipper personligheden. Så visualiserer vi Jesus Kristus billede og lægger det billede dybere ind i vores hjerter. Vi siger igen, "Herre Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig".

Synk dybere ind i hjerteenergien, kærlighedsenergien. Prøv at være et med det I siger og et billede af Kristus. Vi arbejder lidt dybere med det igen, og så gå dybere ind i hjerteenergien og sige, "Herre Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig, og med den gruppe jeg tilhører, og med den gruppe jeg tilhører". Og den gruppe I tilhører, det er den, I tilhører her på Healerskolen i Sønderjylland. "Herre Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig, og med den gruppe jeg tilhører".

Noget af jer synker dybere og dybere ind i kærlighedsbevidstheden, og den gruppe I tilhører. Jeg gør nu det, at jeg tilfører jer allesammen endnu mere energi, jeg tilfører jer åndelig energi. Jeg responderer på kærligheden i Jesus Kristus navn, jeg tror på opstandelsen og udødeligheden.

I skal lave den her lille manøvre i dag, at når vi arbejder symboliks og ser Herre Jesus Kristus inde i hjertet, så tilfører jeg jer energioverførsel samtidig. Jeg tilfører jer guddommelig åndelig kærlighedsenergi, overfører jeg til jer lige nu. En guddommelig åndelig kærlighedsenergi. Jeg legemliggør Guds kærlighed i jeres hjerter og i jeres gruppe, så vi arbejder med en gruppefusion, en gruppefusion, en gruppefusion. Jeg arbejder med jeres

opstandelsesenergi fra jeres lavere selv til jeres højere selv. Jeg bygger en platform af åndelig kærlighedsenergi ind i jeres hjerter og ind i jeres bevidsthed. Jeg tilføjer jer noget af den bevidsthed, I mangler til at udvikle inderligheden og ydmygheden med, og så er det det, der kommer ind, ”Herre Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig,” og barmhjertigheden er nødvendig, fordi enkelte personer har stor modstand på at anvende kærlighedsenergien. Når I sidder her som gruppe, her på skolen, og I lever i jeres indre liv, og I får tilført energi af mig samtidig, både i jeres ydre liv og i jeres indre liv, både i jeres jordiske liv og i jeres himmelske liv. Jeg tilføjer energien på alle niveauer.

Når I så begynder at forestille jer, hvad det er, jeg ønsker at give jer, når I har det i jeres baghoved, når I har Kristus i jeres hjerter, og I har den åndelige kærlighedsvilje i jeres hovedcenter, og vi forener det i skabende aktivitet igennem halschakraet, og I lytter til det indre budskab, jeg giver jer også i den her morgenmeditation. I lytter til jeres medkursister og til menneskeheden. I kender mit budskab, med at hæve menneskehedens bevidsthed, ind i guddommeligt, åndelig kærlighedsenergi, som kan forene menneskeheden i rette relationer, skabe en ny verden.

Når I så sidder og arbejder med det her bevidst, en bevidst handling, det kan være, I mærker en boblende livsglæde, der kommer indefra. Det er ligesom, der er hul igennem ind mod jeres højere bevidsthed, så strømmer livsglæden igen. Jeg giver jer energi til at fjerne slørene, alt det der begrænser jer. Jeg arbejder med forvandlingsprocessen, så det bliver til sjælskvaliteter. Når I sidder, og er bevidst om jeres gruppe som I tilhører, så forestil jer I kan se de forskellige gruppemedlemmer, og se hvor de står bevidsthedsmæssig, følelse og mentalmæssig. Nu kan I jo gøre det, I begynder at trække dem dybere ind i kærlighedsfeltet. Se deres modstand men vid at kærligheden er et absolut ene, som kan løfte vores klode op i en anden bevidsthed.

Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, jeg giver nyt liv til jeres sjæle, jeg fornyer jer indefra. Læg tillid ind til det jeg snakker om, og igen sige, ”Herre Jesus Kristus hav barmhjertighed med mig”. Jeg mener det oprigtig, så kommer I et skridt nærmere helligdommen, når I begynder at opdage, at I træder ind i Guds rige fyldt op med kærlighed, tillid, håb og nye visioner.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, og ønske jer en god dag, i eftertænksomhed, igennem udholdenhed, udholdenhed og igennem ret tale. Godmorgen, godmorgen til jer allesammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland. God morgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk