

Nr. 551 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 19. marts 2020

Nøgleord: Man kan sige, man går motivationsvejen, den oplyste vej.

Godmorgen i dag er det torsdag den 19. marts 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 551. Se jeg kom så til at tænke lidt på i dag, at når der er lukket ned alle steder, man må ikke være så mange mennesker samlede, så tænkte jeg på, alle de her mange mennesker som går hjemme, det kunne være ønskværdigt, at alle arbejdede dybere med deres sjæls åndelige bevidsthed. Så kunne man sige, at man brugte tiden rigtig fornuftigt, man kommer ikke til at kede sig. Så det kunne være en god ide at få åndelig energioverførsel, der er man ikke alt for tæt på folk fysisk, men man er tæt på det indre liv.

Det er mærkeligt at tænke på, at vi har mange forskellige legemer. Når vi tænker på astrallegemet, det lavere følelseslegeme, lavere begærlegeme, tænk på at hele klodens begærlegeme, angst og frygt, det bliver fyldt op i den. Så det vil sige, den energi, i den luft vi indånder, ligger også angsten og frygten, det bliver en kollektiv angst og frygt. Det bliver spændende, hvordan og hvorledes man kan spærre for sådan en med almindelig forståelse. Der skal man gøre det, at man skal til at hæve bevidstheden op på sit sjælelige niveau, eller op i Buddhisk åndeligt niveau, der ligger frigørelsen i stedet for. Nå, er der så mange, der tænker på det, at der er en masse inde i os, der skal frigøres. Når man så går hjemme hver dag, så siger man, så kan man lægge det hele fra os, det er der mange, der gør. Der er mange, rigtig mange der siger så lad os da slappe af, lad os nyde det. Men selve nydelsen ligger jo i at indtræde i sin højere bevidsthed, derfra kan man være en inspirator, hvor man kan hjælpe og støtte, hvor der ligger frigørelsesprocesser i. Tænk på frigørelse fra sygdom, angst og frygt, det er jo fantastisk, hvis folk de sagde, ”nå Peter, nu vil vi give den en skalle her, nu vil vi have den her forvandlingsproces, der skal til.” Transmission af sig selv. Man kan sige, man går motivationsvejen, den oplyste vej, dejligt at tænke på man bruger målrettet tid på, energi på, ikke bare et kvarter en gang imellem men fuldt skrald. Jeg synes, det er en fantastisk god ide, du fik der, Peter. Det bliver spændende at se, hvor mange der får den samme gode ide. Jer der hører morgenudsendelsen, I gør det jo nok. Okay nu vil vi til at gøre noget mere ved det, nu vil vi skrive lidt ned, nu vil vi skrive nogle erkendelser ned, nu vil vi sende det. Det bliver spændende at se, hvad der så sker i sådan en proces her. Det kan være en indivielsesproces på verdensplan, vi er i gang med uden helt at vide det.

Vi skal lige huske også, at når vi nu går et lille stykke videre på vejen, den der begynder at blive mere sjælsbevidst, så skal vi huske på, at når delpersonlighederne ikke bestemmer så meget mere, så skal vi huske på, at der er lang vej endnu. Prøv at tænke på, at når man skal have en adepts bevidsthed, en Avatars bevidsthed, derfra er der lang vej stadigvæk ind til Sanat Kumaras bevidsthed. Derfra er der lang vej stadigvæk. Der er utrolig meget, der skal læres. Tænk hvis man også interesserer sig for det, der er uden for vores solsystem, uden for jordens bevidsthed, uden for solens bevidsthed. Der er stadigvæk meget at lære, det er utroligt, hvilken videns mængde man kan putte ind. Tænker vi så meget, så langt? Det er de færreste, der gør det. Så derfor siger jeg, når vi tager et skridt, så er der stadigvæk et nyt skridt, der bliver synlig, en ny ting der bliver synlig.

Se vi kan jo allesammen sende lys og kærlighed ud til verden, vi kan sende nyt håb ud, tillid og forståelse, det kan vi sende ud til de mennesker, der tænker næsten sådan her. Der er altid en hjælp på vej, den hjælp kan vi jo give dem som en hånds-rækning, når vi laver fjernhealing til andre mennesker, også til at hæve klodens bevidsthed med. Det er jo slet ikke noget nyt, det er der mange grupper, der gør hele vejen rundt på kloden. Vi kan også arbejde med velsignelse, sende velsignelsesenergi ud. Man kan faktisk helliggøre folks legemer, så de bliver i stand til, i hvert fald midlertidigt, at træde ud af dagsbevidstheden. Prøv at tænke på hvis vores legemer blev opladede og kunne være modtagelige for den guddommelige gennemstrømning uden at møde forhindringer. Tænk på hvis alle vores chakraer roterer med fuld lysstyrke, og der ikke er gamle fortidsbilleder,

erindringer, negative ting der spærrer længere. Det kunne da være dejligt, det kunne være fantastisk dejligt at være fri for det, komme ud af trældommens lys, ud af inkarnationsforløbene, uden for genfødsdens hjul. Tænk på at komme forbi de ting på et tidspunkt, hvor man kan vælge at træde ind i jordens bevidsthed og hæve klodens bevidsthed, eller klodernes bevidsthed. Ja for søren, der er meget, der skal læres.

Nå, vi starter med at sende fjernhealing ud til verden. I tænker på jeres kraftords energi, og I siger, at I sender jeres kraftords energi til Shambala, Hierarkiet, Kristus, Peter L. Simonsen, jeres indre vejleder og til menneskeheden, det er rigtig spændende at gøre det. Husk at nævne jeres kraftord, kraftords energi hver gang.

Mit kraftord er: ”Jeg er den magiske himmelåbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på Andre kloder,” Jeg giver mit kraftords energi til Shambala. Så fortsætter jeg på samme måde til Hierarkiet, til Kristus som er Hierarkiets overhoved, til Peter L. Simonsen, til den indre vejleder, til sin egen sjæl, sin egen sjæl er solenglen, så giver man til menneskeheden sine sjæle. Det er dejligt at se de forskellige menneskers sjæle træde i aktion, prøv at tænke på en hjælp der er her, og prøv at tænke på hvor stor en hjælp der ligger i englehierarkierne, som er i stand til at løfte menneskeheden bevidsthed, hvis vi nu vil modtage det. Ja, ja, vi vil gerne modtage det Peter, vi vil bare ikke bruge tid på det, kan vi nøjes med et kvarter? Men de der engle, devaer, bygmestre i naturen, den skabende intelligens kan ikke nøjes med at arbejde et kvarter, det er en fuldtidsproces. Det er al den tid, vi er vågne, vi er modtagelige. Om natten når vi sover, er vi også modtagelige, hvis vi stiller vores bevidsthed ind på, at vi ønsker at udvide vores bevidsthed, så kan der komme klardrømme igennem. Det er jo dejligt Peter, at det kan lade sig gøre det her, men vil vi udføre det? Når vi får indsigt, vil vi så udføre indsigten, eller gør vi bare det, vi plejer at gøre? Det er sådan en lille proces til en selv, hvad vil jeg gøre.

Så lad lys og kærlighed gennemstrømme jeres legemer samtidig med at I anvender jeres kraftords energi, og de af jer der ingen kraftord har, I arbejder med kærlighed, visdom og tillid, eller tænk på solen og lad sollyset gennemstrømme jeres legemer.

Vi videresender kraftordsenergien til menneskeheden og til vores klode, men vil vi hjælpe vores klode? Tænk på hvor meget vi forbruger af brændstof, af klodens ressourcer hver dag, tænker vi over det? Tænker vi over madspild? Der er mange ting, vi kan gøre. Lige nu der renses vi meget vores hænder, vores fødder og passer på afstand mellem hinanden. Men renses vi tilsvarende vores tankesind? Det er en lidt spændende proces, det er det, vi skal gøre, man skal ændre sin opfattelse. Man kan godt holde afstand fra alting i det ydre, men man skal ikke lægge afstand ind til det indre. Det er det gennemsnitsmennesker gør, de lægger afstand ind til deres højere bevidsthed, som de ikke beskæftiger sig med nok, men de er i gang med at lære det.

Vi sender fjernhealing ud, vi ved, det virker, det er tilliden til processen. Vi tænker på, at vi trækker på solens energi, lader det strømme ned gennem vores hoved, ned til hjertet og herfra ud gennem vores aurafelt, ud til håndchakraerne, der lader vi lyset strømme ud til verden, kærlighedslyset, tilliden, nye visioner. Prøv at tænke på hvis nu vi fokuserer på, at menneskeheden begynder at blive sjælelig, åndelig søgende. Man kan vende billedet hertil, vi kan få et nyt liv igennem tillid og klar forståelse, og tænk på vi indeholder en stor ideskabende visdom. Vi lader lys og kærlighed strømme ud til alle naturrigger og tænk på glæde. Tænk på den glæde det er at være sammen i grupper, hvor man kan stimulere hinanden med kærlighed og tillid. Vi ved jo, når vi arbejder med kærlighed og åndelig styrke, jo større gruppen er, jo mere energi er der på, men vi kan samle mange grupper rundt omkring på kloden på en gang med at give kærlighed til vores planet. Det gør vi så. Så tager vi englehierarkierne med til at hjælpe med de her ting også, hvor vi anvender kærlighedsenergien i vores hjerter.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer allesammen, så vil jeg ønske, at I vil anvende denne periode med ikke at tænke så meget på jer selv, men tænke på hvor meget vi kan give til alle andre af nytænkning, lys og kærlighed. Smil til verden, så smiler den til dig.

Godmorgen det var Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland godmorgen og tak.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk