

Nr. 571 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 8. april 2020

Nøgleord: Jeg ønsker at være ambassadør for en indre virkelighed.

Godmorgen, i dag er det onsdag 8. april 2020, vi skal have morgenmeditation nr. 571.

Se jeg tænkte lidt på, at vi må hellere lige snakke om døden, jeg var nede ved Jan og Inga i går, da snakkede vi om døden og dødsprocessen, og så sagde Jan, at det var en god ide at tage lidt af det med. Så siger jeg, at så gør vi det. Hvis nu I tænker på, at her på skolen der prøver vi at arbejde med åndelig, sjælelig energi til frigørelse af personlighedsbegrænsninger, og vi prøver at omdanne personlighedens begrænsninger, som hedder delpersonligheder, til Buddhisk bevidsthed og intuitiv bevidsthed. Det vil sige, at det man synes, der er forhadet, det er at omdanne personligheden til sjælskvaliteterne, det er dem, man spænder imod, fordi man synes, jeg må hellere bibeholde det, jeg har end frigørelsesprocessen.

Coronasygdommen eller virus er en frigørelsesproces fra personlighedens begrænsninger. Hvis nu man kigger på det, er det virkelig en frigørelse fra personlighedens begrænsninger? Hvis nu man kigger på det for 2000 år siden, da Jesus blev overskygget af Kristus, da kristusbevidstheden, kærlighedsbevidstheden, Kærlighedsavataren, og vi tænker på det arbejde, han havde med at frigøre menneskeheden fra deres lidelser og deres begrænsninger, hvis nu man kigger på, at det var det, der skete dengang. Prøv at tænke på hvor meget man gør som hel nation, kom til at virke som en nation, det er, man slår det menneske ihjel, som er ved at fremelske kærligheden i alle menneskers bevidsthed, man tager afstand fra det. I skal se på, at inde i jer selv der tager I også afstand fra jeres sjæls bevidsthed, I lader personligheden bestemme i stedet for. I personligheden ligger der angst og frygt, frygt for fremtiden, frygt for at miste. Vi kan sige, at virus er kommet ind for at ændre på opfattelsen af frygten for at miste, frygten for at dø.

Når vi tænker på, at hver eneste dag så er vi inde i døden, men man er jo ikke død alligevel. Man er inde i søvnen, vi sover jo hver eneste nat, fordi nogle mennesker kan bevidst arbejde på det indre plan. Det frigør os fra vores begrænsninger, sjælen er frigørende, sjælen er frelseren.

Når jeg kommer nu her, i det liv her som en Avatar igen, jeg bliver sænket ned i alle begrænsningselementerne for ligesom at sige, det er her, vi befinder os på det her plan. ”Du er nødt til at have den lagt på dig igen Peter, fordi du skal prøve at være i en virkelighedsverden hovedparten af menneskeheden går i, du er nødt til at sænke dig ned i den bevidsthed for ligesom at have den samme lidelse og den samme tvingende nødvendighed for at sige, at nu skal vi arbejde med vores sjælskræfter, vores kærlighed. Det er jo faktisk kun sjælen, karmaherren der ved, hvornår vi skal dø. Men døden er sådan set en befrielse fra formaspektet, fra personligheden. Så det der altid er godt, det er at komme og få den ophøjede bevidsthed puttet ind i hjertet igen, så I kan leve i jeres sjæls bevidsthed. I sjælsbevidstheden er det jo det evige liv, man har inde i sig selv, vi ved godt, at sjælen forsvinder på et tidspunkt, når den åndelige vilje tager over, åndeligheden.

Prøv nu at tænke på vi har en impuls lige nu, vi har en målrettet hensigt, jeg arbejder for at hæve jeres bevidsthed, klodens bevidsthed. Når man begynder at blive stærkere i troen på det indre liv, det evige liv, så kan kærligheden strømme ud igennem jer. Jeg mener, det var i Biblen, der stod, jeg citerer kun det, jeg tror, jeg kan huske, Jesus siger, ”gå ud og gør menneskeslægten til mine disciple.” Det var en formidling af kærlighedsbudskabet til menneskeheden.

Hver gang der kommer en Avatar ind på kloden, så er det for grundlæggende at ændre på menneskehedens opfattelse, for at der kan komme nyt liv ind, ny forståelse, hvor vi går fra de store kriser ind i kærlighedsaspektet.

Kriserne ligger som en frigørelsesproces fra sin angst og frygt og personlighed. Prøv at tænke på hvad jalousi kan gøre ved en, man tror hele tiden, at man mister, og så vil man forsvare hele tiden, det man mister.

Prøv at tænke på jeg kommer med lys og kærlighed til jer, jeg vil gerne højne jeres bevidsthed. Men nogle gange i jeres liv, der hvor I synes, modstanden er størst, det er faktisk der, I er tættest på en frigørelse, hvis man tør at tage frigørelsens energi til sig, som er kærlighedsenergien. Det der smitter utrolig meget lige nu, det er angsten og frygten, det er, at man skal omdanne tingene til forståelse. Mange af jer der går på skolen her, er jer, der er kimen, og den udvikling vi skal have til en ny tidsalder, hvor det er telepatien, der er vejledende. I er jo her sammen med mig for at hæve bevidstheden for at lade sjælens kræfter gennemstrømme menneskeheden bevidsthed. Vi er nødt til at rydde op inde i os selv, så vi kan have renheden i vores bevidsthed, renheden og kærligheden. Det er det, vi skal arbejde med, det er det, jeg har brugt hver eneste morgenmeditation til at snakke om.

Når man prøver at videregive en morgenmeditation, så vil man altid møde nogle mennesker, som vil være uforstående overfor budskabet. Det er det samme, som man siger, ”begynd at læse lidt i Alice Baileys forfatterskab.” Så er der nogen, der siger, at det er spændende, men opgiver forholdsvis hurtigt, og andre siger at det forstår de ikke det her. Men hvis der er et mesterhierarki, man arbejder for, så vil det være svært at forstå den opfattelse som mestrene arbejder med, som er en selvfølgelighed, og som er en grundlæggende opfattelse i deres bevidsthed, men ikke en grundlæggende opfattelse i menneskeheden bevidsthed, fordi man går fra at være et dyremenneske til at blive et menneske, og så kan man gå fra at være menneske til at være sjælsbevidst. Så vi har spring, vi har skift hele tiden, vi har bevidsthedsskift. Det der er så vigtigt, det er at trække jer frem og bruge den åndelige energi, den sjælelige energi på, at ændre meget af den her kæmpestore tankeform der ligger over kloden nu. Det er den, vi skal gennembryde med vores bevidsthed, vores kærlighedsnatur, men processen ligger i det enkelte menneske først, for at se om det kan blive en gruppefusion. Jeg har arbejdet i mange år på at få jer til at blive en gruppe (gruppefusionere), hvor jeg kan tilføje jer den energi, I skal have til at udvide jeres bevidsthed på. Den jeg stadigvæk prøver på at sige, det ville være en god ide at få den her ophøjede bevidsthed bygget ind, hvor det er en integration i jer, at det er kærligheden, der er vejlederen, sjælen der helbreder. Og det betyder, når I spørger andre mennesker, så vil de i hovedudstrækning tage afstand, fordi når vi snakker fra sjælsbevidstheden, som er den oplyste bevidsthed, så vil det jo være totalt uvirkeligt for et almindeligt menneskes opfattelse, fordi de tænker ikke sådan, og den indre væren der ligger i hjertet og kærligheden ligger kun sporadisk, hvor det efterhånden skal ligge permanent inde i jer. Så derfor er det så vigtigt, prøv nu at videregive det jeg siger, videregiv det til andre mennesker, lad dem træde tættere ind i det jeg snakker om. Prøv at fjerne det der hedder at gå fra selvisk tankegang til sjælelig tankegang til en gruppefusion, til en enhedsforståelse. Lige nu der har vi virkelig tiden til at kunne opbygge det indre liv, så det kan blive stærk, så vi kan sige, vi kan lave en mod virkning til det almindelige menneskes opfattelse. Når vi f.eks. videregiver en morgenmeditation, så prøv at sige, jeg ønsker at være ambassadør for en indre virkelighed. Jeg kender ikke helt 100% den indre virkelighed endnu, men jeg tror på, min højere bevidsthed leder mig igennem de forskellige kriser, og gennem de forskellige kriser kan jeg få en ny indsigt. Så når I snakker om de ting, jeg prøver at videregive til jer, så prøv at sætte jer lidt mere ind i det selv og så vær en vejleder for andre mennesker. Brug tid til at give dem en forståelse af hvad det er, jeg snakker om, og hvilken betydning det har for menneskeheden. Det har simpelthen den betydning at hæve klodens bevidsthed. Det er ikke nok at sige se nu de morgenmeditationer, prøv nu at lytte til det, ja så gør de det lidt, men I er nødt til at følge med dem følge med dem som lærere.

Prøv at forestille jer en indre lærer der er ved at lære nogle elever nogle ting. Mange af de mennesker I møder, det er nogle af dem, der går i nulte klasse, men I skal have dem med igennem op til gymnasiet. Forestil jer det engagement I skal have, som også udvikler jeres evner i en ny kommunikationsform end ellers. Hvad siger I til den her lille information her til morgen? Så det er vigtigt, I følger med de nye mennesker, det er de nye

mennesker, der har brug for jeres hjælp. Men det der er vigtig, det er at have den indre forståelse af, at sjælen er helbrederen, og jeg repræsenterer jeres sjæls bevidsthed, og jeg viser jer også de ting, der er ufuldendte inde i jer og inde i mig, fordi vi kan hæve bevidstheden, for at give muligheden for at hæve bevidstheden.

Så lad os igen meditere på tillid, kærlig forståelse, lyksalighed. Tænk på at når I prøver at videregive tingene ikke bruger så meget tid internt i gruppen, men giv et direkte budskab ud til folk der er uvidende. Prøv at begynde at eliminere angst og frygt med dem, så kan vi komme fremad, så kan menneskeheden komme fremad. Vi har før snakket om barmhjertighed til en selv, prøv at lægge det ind og så prøv alligevel at være et forbillede for andre. Vi forestiller os, vi er forbillede, vi forestiller os, vi har gennemslagskraften, og vi har kærligheden og tilliden. Energien I skal bruge, kan I hente hos mig, hvis det kniber at holde fast i troen på et evigt liv. Vi mediterer på, at vi kan videregive den åndelige energi, kærlighedsenergien uhindret.

Lige nu kan der komme to modsatrettede træk inde i jer, så er det spændende at se, hvilken trækkilde der vinder. Jeg lader kærligheden gennemstrømme jeres legemer, fylder jeres aura op med kærlighed og tillid, ny forståelse. I har arbejdet med den gearing her alle de år, I har været på skolen for at udtrykke kærlighedsbudskabet. I har det jo inde i jer, lad os nu give os til at bruge det udadtil, og tænk på I kan komme her og få optankningen til at gøre det på og gøre det med. Se nu jer selv som sjæle der går ud i verden og formidler guddommeligheden. Lad nu lys og kærlighed gennemstrømme jer. Det er vigtigt for jer at tænke lidt på at være ambassadører for jeres højere bevidsthed.

Vi har en rigtig god EVF i dag kl. 16, der er stadigvæk ledige pladser, og det er faktisk ufatteligt, at der er det.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, godmorgen.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk