

Nr. 595 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation lørdag den 2. maj 2020

Nøgleord: Prøv at lade det guddommelige kærlighedslys inspirere jer.

Godmorgen og velopstået i dag er det lørdag den 2. maj 2020, og vi skal have morgenmeditation nr. 595, og hvad skal den så handle om? Den skal handle om fred og lyksalighed. Det er altid godt at få fred inde i sig selv med alt det, man foretager sig. Det varer jo altid lang tid hver dag, når man skal vælge mellem to poler. Det slider meget på en, hvad personligheden vil, og hvad sjælen ønsker. Det er en slidsom affære, så det er godt at få noget fred ind i sit tankesind. Endnu bedre er det at få sindsro ind i tankesindet.

Jeg tænkte meget på lyksalighed. Lyksalighed er jo ikke noget, man kan købe, det er jo noget, der kommer indefra. Lyksaligheden er et åndeligt aspekt. Lyksaligheden kommer fra Gud, vi er så alle guddommelige, så er det ikke så svært at forstå.

I dag skal vi meditere på fred, sindsro og lyksalighed, og se om vi kan få en dybere forståelse af de her ting. Fred, sindsro og lyksalighed. Lad os meditere på det i dag.

Vi mediterer i dag på fred, sindsro og lyksalighed. Lyksalighed er en værenstilstand, som kommer fra den højere bevidsthed.

Prøv at forestille jer at I er tæt på nærværelsens engel. I skal lægge mærke til jer selv. Når vi mediterer på fred, sindsro og lyksalighed, og man nævner, at man er tæt på nærværelsens engel, og så se om I flytter det meste af jeres opmærksomhed over på nærværelsens engel, det er der mange, der gør, fordi de er oplevelsesorienterede. Men prøv at have lige meget opmærksomhed på alle fire niveauer.

Jeg kommer lige til at kigge ud ad vinduet, og ser det smukke morgengry der er her. Solen er stået op i horisonten, der er en del skyer, men det er smukt vejr, dejligt vejr til en cykeltur. Forestil jer nu I er her, at I kan være i jeres ophøjede bevidsthedstilstand, og forestil jer I kan hviske et par ord ind til jeres personlighed, noget personligheden skal ændre på, forestil jer I kan hviske de her ting til jer selv. Det kunne være en god ide her efter udsendelsen at sende de ord til mig, som I hviskede til jeres egen personlighed, hvad den skulle ændre på for at blive en sjælsstyret personlighed. Send de ord I har hvisket, dem vil jeg glæde mig til at se og forstå.

Når I har hvisket de her ord til jeres personlighed, så skal I forestille jer, at langt bagved, inde i jer selv, der begynder I at opleve, at I kan høre en brandbil på udrykning, samtidig med er I blevet et barn. I det man lytter til brandbilen med barnets bevidsthed, det er noget, der ligger bag ved det hele, når I hvisker nogle ord til jeres personlighed. Brandbilen og barnet er det samme billede, som når I hvisker fra sjælsbevidstheden ind til personlighedsbevidstheden.

Begynd nu at give lys og kærlighed til alt hvad I skal foretage jer i dag. Læg livsglæden ind. Så prøv at bestræbe jer på at komme en lille smule før tid i dag, jer der skal på skole i dag, det betyder, I arbejder med rettidig omhu. Prøv at lade det guddommelige kærlighedslys inspirere jer, lad det guddommelige kærlighedslys inspirere jer ind mod trofasthed, tillid og kærlig forståelse. Forestil jer at langt inde i jer kan I høre en forkyndelse omkring den guddommelige kærlighed, noget der snakker om den guddommelige kærlighed. Prøv at være til stede her i en indre væren.

Vi skal igen tilbage til fred, sindsro og lyksalighed, prøv at synke dybere ind i det med hele jeres opmærksomhed. Forestil jer I lever i ren kærlighed her, hvor det kun er det, I bygger på og synker ind i.

Her i den sidste del af morgenmeditationen der videregiver vi fred, sjælsro og prøv at være i en lyksalighedsværen og giv kærlighed ud til verden. Der er brug for kærlighed alle steder. Udtal jeres kraftord og anvend kraftordsenergien sammen med kærligheden når I sender ud til menneskeheden. De der ingen kraftord har, de arbejder med fred, sindsro og at være i lyksalighedsværen, så videregiver vi kærligheden til vores klode, til vores medmennesker. Lad kærligheden gennemstrømme alle stofaspekter og alle legemer.

Godmorgen til jer allesammen, jeg ønsker jer en fantastisk god dag her, hvor der er alle muligheder til stede. Godmorgen og hav det godt. Tak fordi I lyttede med. Jeg er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland, Danmark.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk