

Nr. 613 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation onsdag den 20. maj 2020

Nøgleord: Vi mediterer i dag på mod, styrke, tillid og kærlighed.

Godmorgen allesammen det er i dag onsdag den 20. maj, og vi skal have morgenmeditation nr. 613.

Jeg kom til at tænke på i dag, vi ved jo godt, at vi mennesker vi er jo ikke helt ens. Når man tænker på, hvor mange mennesker der er på kloden, og så at man ikke helt ens, det er alligevel ufatteligt, at der kan være sådan en forskel. Der kan være to tvillinger, der ligner hinanden udadtil, men deres sind kan være vidt forskellige. Det er lidt spændende, at tænke på de store forskelligheder vi er, og mange mennesker når de arbejder sammen, så vil de gerne, at det skal være den samme type arbejde, man udfører, men man vil alligevel udføre det på forskellige måder. Det vil sige, vi er forskellige, vi har forskellige opgaver, vi skal leve igennem, forstå igennem, men det er spændende at iagttage, også når man underviser en gruppe.

Hvis der er 20 mennesker tilstede, så er der 20 forskellige opfattelser af det samme, man siger. Det er lidt utroligt, at der er sådan en stor differentiering i opfattelsen, når man siger de samme ord, den samme sætning. Det gør jo også det i det, at vi skal være meget alsidige, for at nå de mennesker vi skal nå. Der hvor vi når dem tættest på, det er at snakke til deres sjæle, der kan man lave samklang. Men hvis vi snakker til deres personligheder, så har vi de her store forskelligheder. Så vi skal ind at snakke til sjælene, fordi der er man blevet samordnet til at kunne arbejde med det indre liv, det indre livs forståelse igennem sjælsbevidstheden, den intuitive bevidsthed, den åndelige bevidsthed, det er der, vi får samklangen fra.

Vi kan sige, meget udspringer fra den eneste ene, det guddommelige, den altfavnende kærlighed der udspringer masser af den visdom, vi skal have, fra vores visioner, vores muligheder, vores nytænkning.

Kan vi nu hvile i det, i det indre liv, så er det ikke så vanskeligt at udtrykke det gennem det ydre liv. Mange mennesker, når de skal udtrykke nogle ting, så kan det være, de udtrykker det gennem følelseslivet, fordi det er der, de synes de bedst kan nå andre mennesker. Vi kan snakke om følelser, men i starten der snakker man om de begrænsninger, der kan ligge i følelserne uden at vide, at kærligheden kan strømme igennem følelseslivet og forvandle følelseslivet til kærlighed, man tænker ikke så meget på den mulighed, men den mulighed er der.

Vi kender jo alle sammen angst og frygt og had, det ligger jo i følelseslivet, og når man tror, man er begrænsningen, så kommer modsætningen mod sin ophøjede bevidsthed, så opstår det, der hedder modsætningernes par, man kæmper indbyrdes i sig selv. Mange mennesker de kæmper mod det, de ved, der er rigtig. De ved godt, hvad de skulle gøre, men personligheden vil noget andet, og den personlighed kommer man så til at lytte til gang på gang, fordi det er nemmere at udføre personlighedens handlinger end at arbejde med sjælskvaliteter i begyndelsen.

Men når kampen begynder at komme i menneskets bevidsthed, så er man på vej hen imod ubegrænsede muligheder, men i starten er kampen, og i starten er modstanden, men modstanden kommer, fordi ens guddommelige egenskaber er ved at træde igennem følelseslivet.

Husk nu at modstanden kommer, fordi man ikke ønsker at omdanne formlivet eller det astrale legeme, eller den lavere tænkeevne hvor man er vant til at tage for sin egen vindings skyld. Vi skal altid kigge på mennesker med kærlighed, være åbne for de muligheder de ligger inde med. Der er rigtig mange mennesker, der ikke kan se deres evner og kvaliteter, de er helt usynlige for dem, men alligevel gør de nogle ting, der viser, at de har de her gode evner og kvaliteter, og det er vigtigt at se på. De har det jo i sig, men de er ikke klar over, at de har det.

Så kan de gå i fortvivelse rigtig længe. De kan gå i smerter, de kan gå i modstand, de kan gå i fortvivelse, og det de mangler allermost, det er tilliden. Fordi lige før de kan få tilliden, der kommer tvivlen, tvivlen på om der nu kan være et bedre liv, end det man ser. Når man tvivler, så tror man stadigvæk på begrænsningerne, man tror på sin erfaringside, sin hukommelse, sin erfaring, det er det samme, man tror på begrænsningen. Derfor tvivler man på, om det nu kan være rigtigt, når et menneske snakker ud fra sjælsbevidstheden. Det er jo helt enkelt, at det er sådan.

Vi skal huske igen, at de sammenligninger man prøver at holde fast, vi skal huske, vi er forskellige, og vi opfatter opgaverne forskellige. Selv om vi er forskellige og kan opfatte en opgave forskellig, det er jo ikke ensbetydende med, at man ikke er god nok. Der er mange, der vil sige, at det menneske her er vist ikke for godt begavet, fordi det kan ikke lige forstå det og det. Det kan godt være, de er udstyret med nogle andre evner, end lige der hvor man snakker om begavelse. Hvis nu man er intellektstyret og har bedrevidenhed i sin bevidsthed, så vil man komme til at se ned på andre mennesker. Man synes, de skal have det samme niveau, men bedrevidenheden er en begrænsning, hvis den er på andres bekostning, så der skal vi have lagt kærlighed ind, kærlighed, tillid og forståelse. Der er mange ting, man skal kigge på hver dag, men ser vi nu ind mod sjælsbevidsthedens egenskaber og hjælper hinanden med at udtrykke de egenskaber, så arbejder man jo i samklang med hinanden.

Så lad os arbejde i dag med styrke, mod, kærlighed. Styrken giver mod til det fysiske legeme, mod balancerer følelseslivet. Man synger nogle gange "fred hviler over land og by." Forening skaber også balance i følelseslivet.

Lad os meditere på fred, mod, styrke, kærlighed. Lad os lige begynde med det.

Vi mediterer i dag på mod, styrke, tillid og kærlighed.

Man skal virkelig være modig, hvis man skal gå imod et andet menneske, der er styret intellektmæssigt. Det kræver mod, det skaber ligevægt, der skal bruges noget styrke og viljesenergi. Men for at favne det menneske som er intellektstyret, skal vi udvise enorm kærlighed, kærlig forståelse, vi skal kunne hvile i vores kærlighed, vi skal kunne rumme det andet menneske, det andet menneskes uforståenhed.

Når vi begynder at rumme hinanden, det gør vi igennem kærlighed, det er det eneste, der kan rumme det, og det er det eneste, der forstår det. En af de ting jeg altid har sagt, det er at bag ved hver eneste begrænsning, hver eneste sårede følelse, der ligger der en ny evne klar til udfoldelse, og det er den evne, vi skal se på, det er den evne, vi skal fremelske. Vi skal se de muligheder, andre mennesker har og så fremelske de gode egenskaber i hinanden. Når vi fremelsker de gode egenskaber, så gør vi noget, så er vi kommet ud af fastlåstheden, vi kan ydermere gøre det, at vi fremelsker de gode egenskaber i hinanden. Vi har en ting mere, der kan hjælpe, det er, at vi giver det fra os, vi selv har brug for, det vi mangler allermost. Opmærksomhed det giver vi fra os til den anden person, så begynder der at opstå ligevægtighed i vores bevidsthed. Det virker ligesom et kors, et x når man arbejder på den måde. Ser man nu et x foran sig, og bygger på et x, et x betyder også et gangetegn, og det kan betyde 10 og 10 er igen uendeligheden. 10 er igen det guddommelige, det vil sige, man møder det guddommelige inde i sig selv, det er ikke xet. X kan man også forbinde med exit, hvor man deletter begrænsningsformen og træder ind i kærlighedsformen. Når man forestiller man ligesom overgiver sig selv, så er man trådt ind i sin sjæl, sin kærlighedsbevidsthed. Det er et fantastisk gode, og senere hen begynder man at være en sjælstyret personlighed, og lidt længere hen på udviklingsvejen kan man blive til en verdensfrelser. En verdensfrelser det er, når man har gået igennem en mængde af de her processer, de er omdannet og forvandlet af følelseslivet, den fysiske bevidsthed, det lavere mentallegemes begrænsninger omdanner sig til nye visioner, man bliver visionær. Vi har alle muligheden, alle mennesker er udstyret med de egenskaber. Det jeg arbejder med, det er at lære dem vejen og gå den oplyste vej.

Hele informationen i dag er en stor morgenmeditation. Lyt til den flere gange, det begynder at give en indprægning inde i jer, og I kommer til at arbejde med samarbejdets ånd, I frigør jer selv, og man kan begynde at arbejde med planen. Vi arbejder på at omdanne klodens bevidsthed til en kærlighedsbevidsthed. Vi omdanner vores jord fra en smertens og lidelsens planet til en kærlighedsplanet. Meget spændende arbejde at gå i gang med.

Godmorgen til jer allesammen og hav en fantastisk god dag. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk