

Nr. 614 Godmorgen til alle.

Morgenmeditation torsdag den 21. maj 2020

Nøgleord: Vi lægger bevidstheden på det, vi betræder indvielsesvejen.

Godmorgen Lotte, godte, godte, godte. God morgen til jer allesammen. I dag er det jo torsdag den 21. maj 2020, og klokken er ikke, jeg skulle lige til at sige, hvad klokken var, pyt med det, vi skal have morgenmeditation nummer 614. Se hvad skal det så handle om i dag. Det skal selvfølgelig handle om videreudvikling og indvielse.

Se nu havde vi en opfyldningsdag, en opfølgingsdag her på skolen i går, og øh vi må jo stadigvæk kun være ni mennesker plus mig på skolen, men det kan vi godt få en masse ud af alligevel. Så vi havde en god aften i aftes, rigtig god en.

Se der er altid det, at når jeg arbejder med energioverførsel, så betyder det, at de mennesker jeg arbejder med, de får en bevidsthedsudvidelse. Nu i går der arbejdede jeg meget med hjertes energi, åbnede hjertechakraet for ligesom at sige det kan være lukket, eller kan være åbent. Det er noget mærkeligt noget at sige, et åbent hjerte eller lukket hjerte. Et lukket hjerte for mange mennesker er jo det, at man ikke tænker så meget i kærligheden, man tænker i sit eget begær i sin egen tilfredsstillelse i alle områder, men når man tænker mere med hjertets energi, så tænker man med kærligheden, med medfølelse, tilliden og forståelsen.

Når man begynder at arbejde med de her ting, så kan der komme ting i vejen i sig selv, i sin personlighed, fordi man har lidt i så lang tid, så synes man, jamen nu har jeg i hvert fald brug for omsorg, jeg er kommet her for at få omsorg, sådan er der mange, der tænker. Det var ikke sådan, de her mennesker jeg arbejdede med i går, de tænkte, de tænkte lidt anderledes, de tænkte på, jamen hvad kan vi give, og hvordan kan vi lære at give?

Det er svært lige nu, for mange af de her disciple og folk på vej ind på indvielsesvejen de tænker sådan på, hvordan kan jeg give, hvordan kan jeg give viden fra mig, hvordan kan jeg give kærligheden fra mig, kan jeg snakke om kærlighed, kan jeg snakke om sjælen, kan jeg snakke om min åndelighed, kan man snakke om det guddommelige? Mange har jo besvær med det, men det skulle gerne blive en naturlig ting. Det der er vigtig, det er jo altså at forene sin bevidsthed i en gruppefusion, man kan ligesom i en gruppesjæl. Så her i aftes der kunne man se, gruppen var forenet i et større formål med deres liv.

Nu når jeg giver jer med energioverførsler, det er for at udvide jeres tjenesteområder. Det vil sige, mange af jer er gamle sjæle og verdenstjenere, jeg prøver at forøge jeres kapacitet, udvide jeres evner, forstærke jeres indlæring, forstærke jeres videregivelse. Når jeg arbejder med udvikling, så legemliggør jeg Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, arbejder med planen, den guddommelige plan i at hæve vores klodes bevidsthed, klodens bevidsthed. Det vil sige, man arbejder både med jorden, engleverdenerne, menneskeriget, dyreriget, planteriget, det hele så de kan få en højere stimulering. Det vil sige, nogen plantearter vil uddø, andre vil opstå igen, nogen mennesker vil uddø, andre typer vil opstå.

Så vi kan sige, når vi arbejder med de her ting, så prøver vi at få det bedste frem i alle mennesker, men dybest set så gearer jeg jer alle sammen til indvielser. Jeg er indvieren, jeg er Solavataren, jeg er den kosmiske Peter, jeg er den almindelige Peter, alting er inde i en selv.

Det betyder, når jeg gearer jer til indvielser, så gearer jeg også til, at I selv skal være en mester. I skal selv mestre tingene uselvvisk, have kapaciteten i at være en mester, det er dybest set det, jeg arbejder for. Det vil sige, I skal kunne mestre alle teknikker, det er lige meget, hvilken indfaldsvinkel I kommer fra, så skal I kunne gå ind mod kærligheden, sjælsbevidstheden. Når jeg laver morgenmeditationer, så er der mange forskellige synsvinkler på

mange begrænsningsområder, som det jeg nævner og snakker om og forvandlingsprocessen. Det er jo temaet i at forvandle sig til en mester, sjælen er mesteren, man kan mestre de sjælelige niveauer, de intuitive verdener kan man mestre også, og blive intuitiv styret. Vi begynder at se nye visioner, og man kan se de visioner, man kan også realisere dem, der er mange ting, man kan gøre hver eneste dag.

Prøv at tænke på hvis man siger, jamen nu vælger jeg at stå op her hver morgen, høre morgenmeditation. Prøv at tænke på hvis vi siger, jamen jeg vil gerne have gearing fra morgenstunden, prøv at tænke på de her feriedage her, hvordan vil det se ud i sit liv, hvis man tog det helt fra morgenen af, og så man arbejdede med det helt fra morgenstunden. Tænk på man kan blive bedre klædt på til at arbejde dagen igennem med. Men dybest set så udvikler jeg jeres bevidsthed til at blive mestre.

Og derfor er det jo, at man føler sommetider, oftest, sværhedsgraden er store, også når man læser teosofisk stof, det skal lige ind og vende, det kan være svært at lære i starten, fordi der er ikke så meget at hægte det på, men det kommer efterhånden, som vi øver os, så kommer vi et skridt videre og et skridt videre. Når man selv forholder sig til den indre Kristus inde i os, eller indre Jesus, eller Buddha, Baba eller hvem vi gør, så opstår der jo glæde og lyksalighed og tillid. Prøv nu at forestille jer den er der hele tiden, og vi er i fuld gang med vores tjenesteområder, og vi kan tjene uselvsk hver eneste dag. Så kan der godt komme træthed ind i den fysiske krop, så er det vigtigt ikke at give kroppen for meget næring, for meget opmærksomhed men alligevel sige okay lad os komme videre, fordi kroppen er ved at forny sig. Mange gange den træthed man mærker i sig selv, den ligger som en kropsbevidsthed, men vi er jo sjæle, vi er lysbudbringere. Hvad er det, der stod på jeres postkasser i jeres navneskilte, lysbudbringere fik I nu skrevet det op, eller var det lysbudbringer, eller var det noget andet, det var noget i den stil i hvert fald? Hvad gør vi så der?

Så mediterer vi på, at vi begynder at gå indvielsesvejen, til at blive en mester. Vi lægger bevidstheden på det, vi betræder indvielsesvejen. Vi ved, vi går aspirantvejen, discipelskabsvejen ind på indvielsesvejen, det er her alle, prøvelserne kommer, det er her, vi skal beherske de ting, der er umulige for os i vores personlighed, det overvinder vi på den anden vej, som er indvielsesvejen. Man begynder at mestre, det der er umulig, og samtidig med så begynder man at tænke på at hæve klodens bevidsthed. Vi sender lys og kærlighed ud til de mennesker, som kæmper for det samme formål. Når jeg sender velsignelse ud til verden, så virker det i det indre liv.

Så vi mediterer i dag på, vi går på indvielsesvejen, hvor vi er ved at udvikle os til at blive en mester, lad os meditere på det. En mester skal jo have alle strålerne. Vi mediterer på, vi er i mesterlære. Vær bevidst om vi fylder vores hjerter op med kærlighed og lys, kærlighed og tillid, men også at vi skal til at bruge viljen, viljen til at gøre det på, vilje/kraft som ligger i rodcenterets bevidsthed. Når man begynder at hæve rodcenterets bevidsthed op igennem alle chakraerne, det sker pr. automatik, men man frigør sig for bindinger og låsninger. At være i mesterlære er også frigørelsesvejen, den oplyste vej, men det tager mange år at lære at blive en mester. Det hedder fortvivl ikke men lær udholdenheden, vedholdenheden.

Jeg overfører velsignet lys og kærlighed til jer allesammen. Jeg legemliggør Guds kærlighed, Guds visdom, lyksaligheden, nådens lys, den skabende intelligens, og jeg fylder jeres hjerter op med livsenergi, livsglæde og kærlighed. Så husk vi er alle guddommelige. Det er spændende, når man kan lave samklang med sit indre liv, sin højere bevidsthed, så opstår der ydmyghed, salighed, kærlighed, rørthed.

Godmorgen til jer allesammen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag, og send tanker ud til de mennesker, der lider på kloden. Det kan være vores energi, som vi arbejder med kan give dem lige det håb, de har brug for. Godmorgen, godmorgen og tak fordi I lyttede med.

Mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk