

Nr. 617 Godmorgen til alle:

Morgenmeditation søndag den 24. maj 2020

Nøgleord: Ligevægtighedens Ånd.

Godmorgen. Godmorgen Jan. I dag er det jo regnvejr, altid smukt regnvejr det er jo hyggelig. Se i dag er det søndag den 24. maj, tænk på der er kun syv måneder til jul, det er jo ikke til at forstå. Vi skal have morgenmeditation nummer 617.

Jeg var ved at spekulere lidt på, om jeg skulle tale lidt om det auriske æg, vi har omkring os og dens farver og dens betydning, om det var en interesse, det kunne være spændende at arbejde med.

Den anden ting jeg tænkte på, det var også at arbejde med og bygge et ny manifestationslegeme op. Jeg ved godt, det kræver minimum fjerde indvielse for at fortælle om og skabe sådan et legeme, der er i stand til at manifestere den indre guddommelighed. Der kunne være flere ting, der kunne være interessant at arbejde med. Manifestationslegemer som kræver minimum fjerde indvielse, eller et aurisk æg med dens farver, dens betydning.

Da jeg kiggede lidt på det auriske æg der, og har altid kunnet se det ved folk i deres aurafelt og det aurisk æg, og set dens farver, se dets udstråling, se de verdener lys udspænder fra, se menneskets fortid, og mange gange set deres karmiske relationer til andre mennesker, det er lidt spændende at se på.

I går snakkede vi lidt om karma med de gamle elever på skolen for ligesom at sige og bygge dem op igen, fordi der ligger jo relationer til mig her, og jeg har mødt dem i tidligere inkarnationer også. Det kan jo altid være en god opgave at motivere nogle af de gamle igen, som ikke er her, går på skolen lige nu, men den bedste opgave den ligger jo i, at det er jer, der gør det, fordi det kan være en prøvelse for jer at kommunikere med nogen, som har gået i deres ophøjede bevidsthed et stykke tid, og så falder de ned i deres personlighedsbevidsthed, og det vil sige, at de farveudstrålinger de har haft i deres højere legemer omkring hovedet, de små vibrerende, æhm farver, er jo forsvundet helt fra deres aurafelt, næsten helt væk, og hvor det er de nedre chakraers udstråling der strømmer i aurafeltet. Det er spændende, hvis I siger, ”okay nu går vi i gang med at motivere nogle af de gamle gruppe-medlemmer,” og så se den udfordring der ligger i det. Det er altid interessant, og det er også en prøvelse for jeres egne færdigheder, om I kan stå inde for det, I selv arbejder med, nemlig jeres sjælsbevidsthed, jeres sjæls udstråling.

Så der har jeg tænkt på de her ting, hvor vi siger, jamen vi kan også arbejde med solenglen inde midt i hovedet, som er sjælen. Man kan også lave et fix punkt udenfor, og så begynde at fokusere på det fix punkt. Man kan da se som et punkt, bare et punkt, det punkt kan man med sin bevidsthed farve til et lyspunkt, og man kan lade lyspunktet udvide sig til en blomme, man kan lade det blive ved med at udvide sig.

Så da jeg sad og tænkte på det, så kommer jeg til at tænke på, det sprang lige direkte over i, da jeg begyndte på skolen her, da havde jeg mange ud af kroppenoplevelser. Der kunne jeg se mig selv som en gnist udenfor min bevidsthed.

Jeg kan huske, mange gange da jeg arbejdede nede i Sønderborg, jeg skulle undervise en hel masse elever på AOF, det var en hel masse kvinder, som var inde på sådan et vægtkursus, et vægtkursus det vil sige, de var overvægtige. Så de var inde og skulle have sådan et kursus herinde for ligesom at begynde at blive slanke igen, og det var mange, mange forskellige undervisere, der var på, og der skulle jeg også ind og undervise, i noget af det jeg kunne med healing og clairvoyance. Og de her mennesker var ikke meget motiveret, nærmest slet ikke, og jeg spurgte efter, jeg syntes, der mangler en del af dem, ja, men de var gået ned i byen for at handle midt i deres undervisningstid. De var nødt til at være i tilknytning til deres undervisning, ellers kunne de ikke få deres

understøttelse, men de havde ikke meget lyst til det, så kunne jeg se, jeg skulle anstrenge mig ekstra for at holde deres opmærksomhed fanget og for at fortælle lidt om deres fremtid.

I den forbindelse da opdagede jeg, jeg var trådt ud af mit eget legeme, æh, jeg var ligesom et punkt, helt oppe under loftet, og senere hen var jeg længere oppe på loftet, jeg var nærmest ude i rummet, men derfra kunne jeg se igennem væggene, og jeg kunne se, jeg selv stod og underviste de her forskellige mennesker, og jeg kunne høre helt tydeligt, hvad jeg snakkede om og det og det. Det var meget overraskende og meget anderledes at se sig selv udefra, hvordan man ser ud, og hvordan man fungerer, være fuld bevidst om de tanker jeg havde selv, og hvordan jeg snakkede, det kunne man se udefra.

Lige da jeg opdagede det første gang, der blev jeg lidt overrasket, men efterhånden så blev det en naturlig ting, så det betød også, at min energi var hævet betydeligt, idet jeg var trådt ud af mit fysiske legeme. Der kan jeg så sige, at idet jeg trådte ud af mit fysiske legeme, så var alle de andre bevidstheder tilstede i rummet, bare også lige så synlige for mig som min egen. Det vil sige, jeg havde fået en kæmpeindsigt i alle de tilstedeværelser, udviklinger og snak og gøremål, og det skulle jeg så bruge, æh lidt senere, når jeg begynder at snakke med de enkelte mennesker om deres problemer, hvorfor de tog på i vægt og hvad for nogle følelsesmæssige sider, og hvad for nogle hemmeligheder de havde, så alting var synlig for mig.

Og de snakkede stadig væk om det her clairvoyance, det troede de aldrig en skid på, men så havde jeg jo fået den der kæmpe store indsigt, og der blev jeg ved med at have det indre overblik, hvor jeg stadigvæk var ude af kroppen. Og så kunne jeg fortælle om deres livsforløb og også mange af deres hemmeligheder, og da jeg begyndte at snakke om de der ting, så skal jeg love de spidsede ører, fordi så var det lige pludselig interessant, at jeg kunne fortælle lidt om dem også, de allerdybeste tanker de havde. Det kunne man stå og fortælle om hele tiden, og så sige, jamen vi kan også tage det emne og det der, det der, det der ikke også.

Jeg havde en, hun var meget mistroisk på mig og ville i hvert fald ingenting tro på med clairvoyance, så begyndte jeg at fortælle hende om, om en elsker hun havde, og så sige jamen jeg kan fortælle mange flere ting af dine tanker, og hvor de havde været henne og hvordan og hvorledes. Nej, nej nu skal du bare holde din mund, så hun var overbevist. Så på den måde kunne man jo se deres sjæls hensigt, hvad der var deres livsopgave, og så kan jeg begynde at dreje dem hen i det, der var sjælsopgaverne, og så havde de ligesom sådan en, de fik sådan en følelse af at komme hjem igen. De kom jo hjem til deres sjælsbevidsthed, og jeg kunne se, der var opstemthed, der var glæde. Så fra at det var sådan et kursusforløb, nogle timer jeg skulle være der, jamen så blev det nogle interessant timer, og det der med at de skulle gå nede i byen, det var helt væk lige pludselig, de skulle være her, for de skulle jo lytte til, hvor meget jeg kunne fortælle om dem selv, så det var sådan en meget givtig ting. Det var sådan en ud af kroppen oplevelse, jeg havde i Sønderborg engang.

Jeg har haft det meget tidligere på Mors også, og der havde jeg også kunnet se, masser af fortid og fremtid. Det har været meget spændende, de egenskaber dem har jeg stadigvæk.

Og nogen gange når jeg ser på folk, og ser de her evner de har, og ser hvor meget de forspilder deres liv, det er godt nok lidt svært at se på, at hvis man griber lidt ind i deres liv, og så siger ”prøv nu at kigge den vej og den vej og den vej rundt, så vil der ske de og de ting, og der vil komme mere medvind, og alting bliver nemmere.” Og det er for eksempel der, når I skal ud og prøve at motivere folk, de gamle elever, så vil det være godt at have sådan en evne, man kunne se de her ting, men sådan en evne den kan udvikles. Den udvikler man jo i frigørelsesprocessen i, at når man frigør sine, sårede følelser, begrænsninger, omdanne dem til skabende aktivitet. Igennem de ting der kan man få større bevidsthedsudvidelser, og det betyder også, man er blevet i stand til at se andre menneskers livsopgaver. Er det ikke lidt interessant de her ting?

Ja, hvad skal vi så meditere på? Skal vi meditere på, at vi har store evner, som stadigvæk udvikles? De udvikles ved vedvarende brug af evnerne. Det det kræver, det er meget høj etik omkring sig selv. Man skal sige, at man er nødt til at have gennemgået store lidelser i frigørelsesprocessen, fordi det gør det i det, at det giver en offervillighed, hvor man sætter sig selv til side, for at andre mennesker de kan få muligheden for anvende deres evner, så jer som støttende funktion, men alligevel viser dem retning og bevare den indre ro, den indre ligevægt. Så ligevægtighedens ånd er noget dejligt noget at meditere på.

Prøv at tænke på at noget af de ting som man har haft årevis til at løse, dem kan man måske løse ved at få en snak med mig, hvor man ser lidt ind i fortiden, nutid og fremtiden. Det kan give en stor vækst for mange mennesker, men som sagt er man nødt til selv at have gennemgået alle mulige lidelser. Det er man nødt til at komme helt derhen til, hvor man bliver stillet overfor at få en tidsangivelse på, og sige på indenfor det interval der dør du, og så får man nogle prøvelser på at sige, hvordan og hvorledes vil man fungere, i den sidste tid man skal leve i? Og sådan en har jeg også fået serveret et par gange, det er fuldstændig virkelig, det man oplever, og sådanne nogle ting her de er iscenesat af den indre mester eller mestrer, som vil se på ens udholdenhed og ens oprigtighed.

Jeg kan huske, at jeg havde sådan en oplevelse en gang for mange år siden. Jeg lagde fliser ude her foran, og jeg havde Jan, der hjalp mig med at lægge fliser, Kaj Schmidt, og jeg kan huske, der var en, der hedder Poul Fredsted, der var her, og en der heder Peter, der kom også og hjalp Peter Buhr. Og der havde jeg fået sådan en ting der, vi gik og arbejdede hårdt derude, og det var solskin, lige her ude i gården hvor vi lagde fliser. Jeg fik sådan en tanke om at jeg ville dø. Jeg tænkte på hvad jeg ville gøre, ville jeg køre hen for at tale med min mor, eller snakke med Gunhild. Men jeg bestemte mig bare til, jeg ville fortsætte med at arbejde til det sidste. Og jeg spekulerede på, hvordan det er at dø, hvordan det er ligesom at sige, nu træder man ud af livet. Det er mærkeligt at tænke på de sidste timer og de sidste minutter, og det er total virkelig, og så opdager man alligevel, man overlever det, tænker på de efterfølgende dage, er de bare forsinket, dør jeg nu eller ej? Men igennem sådan en proces, der får man tilført evner, man kan sige overjordiske evner, som kan anvendes i udvikling.

Så lad os meditere på ligevægtighedens ånd, ligevægtigheden, den indre balance. Forestil sig at man har balanceret modsætningernes par, man er trådt ind i sin ophøjede bevidsthed. Og igennem sin ophøjede bevidsthed, der arbejder man med de åndelige energioverførsler til at hæve menneskets bevidsthed med og klodens bevidsthed. Forestille man kommer dertil, og der kan alle komme ind.

Vi mediterer på ligevægtighed, ligevægtighedens ånd, **ligevægtighedens ånd og det bliver også kraftordet i dag.** Mens I mediterer ligevægtighedens ånd, så overfører jeg endnu mere kærlighed til jer.

Jeg vil gerne sige godmorgen til jer, godmorgen, og jeg ønsker jer en fantastisk god dag. Glæd jer over livet, og glæd jer over alle de muligheder der er tilstede hver dag. Godmorgen, godmorgen og mit navn det er Peter L. Simonsen fra Healerskolen i Sønderjylland.

>Huset i Centrum< Healerskolen i Sønderjylland Peter L. Simonsen tlf. 2365 9701 & 2985 1763 mail@healerskolen-sdj.dk